

uitgave Januari 2003
zonder ledenlijst

Belgian Oldtimer Caravan Club



den Trekker

Clubblad - December 2002



Belgian Oldtimer Caravan Club

De Belgian Oldtimer Caravan Club heeft tot doel te bevorderen dat kampeermiddelen (caravans, vouwwagens, vouwcaravans, tenten en campers) die ouder dan 25 jaar zijn in goede, gebruiksklare conditie gehouden worden en het kamperen met deze kampeermiddelen te bevorderen en te steunen. Dit gebeurt door een aantal keer per jaar bij elkaar te komen waarbij op deze bijeenkomsten het de bedoeling is met onze oldtimers te kamperen en de nodige technische en ondersteunende informatie, alsook ervaringen aangaande onze kampeermiddelen met elkander uit te wisselen.

Elk lid ontvangt vier maal per jaar een clubblad, de activiteiten en oldtimer kampeermiddelen.

Het bestuur.

De Voorzitter

Mertens Marc

P. van der Auwerastraat 28
B-2640 MORTSEL
Gsm: 0032(0)497/40.36.39
E-mail: boccmarc@belgacom.net

De Ondervoorzitter

Desmedt Robert

Berkehagestraat 86
B-8210 ZEDELGEM
Tel: 0032(0)50/32.48.45

De Secretaris-penningmeester

Dejaeger Lydie

Kollegelaan 7
B-8530 HARELBEKE
Gsm: 0032(0)476/50.65.01

De Evenementencoördinatrice

Folie Erica

Burgemeester Claeyssstraat 2a
B-8730 BEERNEM
Tel: 0032(0)50/78.15.10

De Redactrice 'Den Trekker'

Deconinck Yvette

Rijksweg 26
B-8531 BAVIKHOVE
Tel: 0032(0)56/71.86.30
E-mail: yvettedeconinck@hotmail.com

E-mailadress club : bocc@bigfoot.com

Website: www.bocc.be

Rekeningnummer: 751-2003146-39 op naam van BOCC

Belgian Oldtimer Caravan Club



Woord van de voorzitter,

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om even terug te blikken.

In april van dit jaar, slechts 9 maanden geleden hebben we de B.O.C.C. officieel opgericht.

Er is reeds veel gebeurd. Na het oprichtingsweekend te Stekene tijdens hetwelk we van een enig buffet konden genieten, het Internationale treffen te Vierhouten, het zomertreffen te Tenneville, onze deelname aan de kunstmanifestatie te Kalmthout hebben wij op een aangename en rustige manier ons 1^e jaar afgesloten tijdens het najaarstreffen te Jabbeke.

Intussen zijn we er ook in geslaagd een mijns inziens degelijk clubblad op te maken en staan we met onze website op internet.

Dat dit alles mede te danken is aan de inzet van alle bestuursleden mag toch wel even vermeld worden.

Wat brengt ons nu het volgende jaar. Vooreerst wens ik u allen te vragen zo spoedig mogelijk in regel te zijn met uw lidgeld. Zoals u weet vermelden onze statuten dat enkel die leden die in regel zijn met hun lidgeld op de algemene ledenvergadering mogen stemmen. Een overschrijvingsformulier zal bij dit nummer worden toegevoegd. Verder liggen de data voor onze bijeenkomsten van volgend jaar zo goed als vast. Meer info vindt u verder in dit boekje

Laat ons hopen dat we op dezelfde manier als afgelopen jaar aan onze club kunnen verder werken en dat ik volgend jaar mijn voorwoord aan dubbel zoveel leden zal mogen richten. Ik zal dan een gelukkig voorzitter zijn.

Prettige feestdagen en niet te z....

HISTORIE VAN DE BELGIAN OLDTIMERCARAVANCLUB.

Reeds enige jaren kwamen de old-timerliefhebbers op verscheidene bijeenkomsten, zowel in binnen- en buitenland.

Op een treffen in Sedan (Fr.), kwam er de vraag, om ook in België, dergelijke club op te richten.

Eén van deze personen nam het initiatief, en schreef alle bekende personen een uitnodiging, om naar Houyet (Ardennen) te komen, met de bedoeling, aanwezig te zijn, op de start van de club.

Een groep van 15 caravans was er aanwezig, met enthousiaste mensen, die vooruit wilden. In de namiddag, onder een stralende zon, en met een lekker glaasje drank, is de eerste steen gelegd.

Er is een coördinatieteam samengesteld. Vijf mensen die de taak kregen de club uit de startblokken te halen.

Samen is er een naam gekozen: "BELGIAN OLDTIMERCARAVANCLUB". Ook het clubblad kreeg een naam, "DEN TREKKER", dat onze leden om de drie maanden ontvangen. Financieel stond de club op nul, en alle aanwezigen droegen hun steentje bij, om te kunnen werken.

Op 6 april 2002 is er een startvergadering doorgegaan in Stekene (St-Niklaas).

Weer waren er 15 caravans op de kleine samenkomst, waar we een weekend samen verbleven.

Op de vergadering kwamen 45 mensen luisteren hoe alles nu zou verlopen.

De heer Marc Mertens bracht voor iedere aanwezige de statuten mee en las deze voor.

Iedereen kreeg de kans om zijn mening te zeggen en na bespreking zijn deze goedgekeurd.

Daarna is gestemd voor de bestuursleden. Vijf in totaal en ook een kascontroleur.

De Heer Marc Mertens is als voorzitter verkozen. Bob Desmedt is ondervoorzitter. De coördinatie van de evenementen nam Erica Folie voor haar rekening. De boekhouding en de centjes is in handen van Dejaegere Lydie. Deconinck Yvette maakt het clubblad met de hulp van Lydie.

Guust Embregts is kascontroleur.

Bij een lekkere maaltijd is de club gedoopt en zijn de eerste leden ingeschreven.

Tot op heden krijgen we elke week berichten van mensen om inlichtingen.

Veel van onze leden zijn uit Nederland, maar, nu we een echt bestuur hebben, met een controleur van de boekhouding, hebben de Belgen vertrouwen en zullen er zeker meer komen om onze rangen te vervoegen.

TERUGBLIK....

De tijd vliegt snel, en ik kan nauwelijks begrijpen, dat onze club reeds zoveel leden telt. Daarom denk ik nog vaak, hoe ik een schuchtere poging deed, en naar al de mij bekende adressen, een uitnodiging stuurde voor een bijeenkomst te Houyet.

En daar kwam het antwoord! Er was nood aan een echte club, met bestuur, een behoorlijk clubblad enz...

De mensen daar aanwezig konden suggesties geven, vragen stellen en mede beslissen, over het hoe we daarmee zouden starten.

Iedereen was akkoord, dat er een coördinatieteam werd samengesteld.

Vijf personen, die van, de hun opgelegde taak, goed bewust waren.

Alle aanwezigen waren het ermee eens, dat er zonder geld niets kon gedaan worden, en door hun financiële steun konden wij een eerste clubblad opmaken.

Op de volgende bijeenkomst te Stekene, was het de bedoeling om een naam voor de club en clubblad te vinden, en vooral het bestuur samen te stellen.

De statuten zijn voorgelezen, de meningen of veranderingen besproken, en een bestuur van vijf personen, gekozen.

Bijna alle aanwezigen betaalden het eerste lidgeld, en 's avonds was er groot feest om de geboorte te vieren van de B.O.C.C.

Veel kritiek kregen we wel, eens was dit niet goed, dan dat weer fout, maar onder ons steunden we elkaar, in de wetenschap dat we nog alles moesten leren, met vallen en opstaan, niemand is even slim en perfect!!

Ons clubblad begint er op te lijken, "Den Trekker" heeft reeds vele horizonten verkend, wij doen ons best om verder te verbeteren.

Bij iedere uitgave mogen we nieuwe adressen bijvoegen van nieuwe leden.

Mijn motto is; "Als ieder lid er een ander bijbrengt, zullen we verder groeien!"

Daar hebben Nederlandse vrienden werk van gemaakt, één lid bracht er zelfs vijf andere aan, waarvoor mijn oprechte dank.

Wij waren erbij toen Nederland de 15^e verjaardag vierde. Onze voorzitter was fier dat hij onze nieuwe club mocht voorstellen en vertellen dat wij bestaan als B.O.C.C. Wij genoten van de aandacht die men schonk.

In Tenneville op ons zomertreffen, kwamen meer mensen dan verwacht, dat doet goed, we raken stilaan bekend.

Straks krijgen onze leden aanmeldingskaartjes, die zijn in de maak. De lidkaarten geven we op de algemene ledenvergadering, of we sturen ze mee bij ons volgend clubblad, aan hen die niet konden komen.

Zo te zien zijn we druk bezig, om al onze leden tevreden te stellen.

U kunt ons helpen!!! Door een kleine belevenis of anecdote te sturen, of misschien wilt u aan ons vertellen, hoe je uw eigen sleurhut opknapte. Fotos zijn welkom, schrijf uw naam achterop, dan bezorgen we die terug.

BEDANKT aan iedereen voor het vertrouwen, ge hebt mij gelukkig gemaakt, dat ik dit alles mag meemaken!!!

Ik heb nog één wens, dat is samenwerking met zusterclubs, om ieders evenementen op te nemen in de verschillende clubbladen, dat iedereen zou weten waar er iets plaats vindt, om zo naar eigen keus, vakantie te nemen waar men wil, dat maakt ons aller hobby des te boeiender. Groetjes, Yvette Deconinck.

„Caravan opsmukken en dan op vakantie”

Al vele jaren houdt Yvette De Coninck zich bezig met het opsmukken van oldtimer caravans. Ze was vele jaren lid van de Classic Caravan Club België, maar besloot recent om een nieuwe club uit de grond te stampen: de Belgian Oldtimer Caravan Club.

Yvette De Coninck woont aan de Rijksweg 26. Samen met haar echtgenoot Rafaël Wittebolle, was ze destijds aangesloten bij de Classic Caravan Club België. De laatste jaren boterde de werking bij de club niet volgens de wens van Yvette. Tijdens een treffen



Yvette De Coninck heeft al vele jaren haar hart verpand aan haar trouwe oldtimer caravan. (Foto LDB)

in het Franse Sedan kreeg ze de vraag om te starten met een nieuwe Belgische club. Yvette, die een aardig mondje kan meepraten over de oldtimer bijeenkomsten, was zeker de geschikte figuur om, samen met enkele vrienden, de nieuwe club uit de grond te stampen.

Op 6 april werd de *Belgian Oldtimer Caravan Club* in Stekene boven de doopvont gehouden. Yvette wilde zich voor haar nieuwe club volledig inzetten, maar om het voorzitterschap waar te nemen, daarvoor bedankte ze. Wel is ze nu druk in de weer als redactrice van het verzorgde clubblad 'Den Trekker', dat vier keer per jaar van de drukpers rolt. Marc Mertens uit Mortsel werd tot voorzitter verkozen, Robert Desmedt uit Zedelgem is ondervoorzitter. De taak van secretaris en penningmeester ligt op de schouders van Lydie Dejaegere uit Harelbeke, en Folie Erica uit Beernem is evenementencoördinatrice.

Internationaal treffen

De Belgian Oldtimer Caravan Club heeft als doel het bevorderen van het gebruiksklaar maken van allerhande caravans, met of zonder tent, die ouder dan 25 jaar zijn. Eens ze opnieuw gebruiksklaar zijn, kunnen ze enkele keren in het jaar samen op stap gaan om zo met hun oldtimers in een sfeer van vriendschap te kamperen. Samen steken ze dan ook de handen uit de mouwen om hun caravans tot nieuwe juweeltjes op te smukken. Vier keer per jaar zoekt hun mentor een camping op om de nodige afspraken te maken zodat ze er hun trekking kunnen organiseren. Er wordt dan ook uitgekeken om in de nabije omgeving bezienswaardigheden te kunnen bezoeken. Er wordt ook een avondfeest in het programma opgenomen, waar tijdens een smakelijk etentje de vriendschapsbanden nog kunnen verstevigd worden.

De kersverse Belgian Oldtimer Caravan Club is ook een zusterclub van de clubs die werkzaam zijn door heel Europa. Elk jaar wordt er door een van de clubs, telkens in een ander land, een internationaal treffen tijdens het Hemelvaartweekend georganiseerd. De 40 aangesloten gezinnen van de nieuwe Belgian Oldtimer Caravan Club kunnen volgend jaar al aan vier vaste activiteiten deelnemen: het voorjaarstreffen in Averbode, het internationaal treffen in Duitsland, het clubtreffen naar Houyet en het najaarstreffen in het zuiden van Nederland. Daarnaast kan ieder lid ruimschoots genieten van heel wat individuele voordelen. De Belgische club mag tijdens het Hemelvaartweekend 2004 zelf het internationaal weekend organiseren.

(Libertus Dejonckere)

Info: *Belgian Oldtimer Caravan Club*, Yvette De Coninck, Rijksweg 26, 8531 Bavikhove, tel. 056-71 86 30, e-mail: yvettedeconinck@hotmail.com; www.bocc.be.

Weekend van 7-8-9 September.

Te Tenneville, op ons zomertreffen, zijn we door onze voorzitter gecontacteerd, om een soort "acte de présence" te houden, op een bijeenkomst, van tot "Kunsthervormde" caravans.

Vrijdag 7 September.

Probleem; onze voorzitter kon niet komen, zijn sleurhut stond nog in Tenneville.

Erica had de Constructam wel, maar haar man had de auto nodig.

Geen nood, Yvette nr1, zou de caravan trekken met haar Fiat.

Meteen de laatste reis van haar wagen.

Tussen haakjes, wisten jullie, dat je bij de aankoop van een nieuwe autospiegel, eventueel, en op een zeker manier, een nieuwe wagen kan bemachtigen? Inlichtingen bij Yvette nr 1.

Wat doen we volgend jaar met drie Yvetjes in de club?

Wij zijn ook naar Beernem gereden met de Fairmont en het Bolleke, en zo deden we gezamenlijk de reis naar Kalmthout.

Het weer viel mee, en er was weinig verkeer. Zo reden we zonder last van file door de tunnel van Antwerpen.

Aangekomen op de markt van Kalmthout, geen spoor van caravans of kunst. We hebben een groepje jongeren aangesproken en ze stuurden ons naar Kalmthout - heide, op het stationsplein.

Amaai.....ter plaatse, als het ware een zigeunerkamp! Oude afgedankte caravans, kleurrijk beschilderd, van een nachtclub tot met mechanische bewegende dieren, met lege blikjes beslagen, enz. enz.

Wij kregen een plaats langs de stoep op de straat.

Het stoorde ons helemaal niet, maar soms keken we toch wel meewarig, als we nog intacte ramen of bruikbare wisselstukken zagen.

Wij vormden daar een kleine groep mensen, die toonden, wat er zoal aan de oude caravans kan gedaan worden om weer bruikbaar te maken voor vakantie.

We waren dan ook meteen door het bonte gezelschap aanvaard.



Zaterdag 8 September.

Heel even het stadscentrum verkennen.

Waar kunnen we brood halen?... iets gaan eten,... of een pintje drinken?

Net op stap, en kijk, wie komt daar voorbij gereden? Wilfried en Lynda, met papegaai en hondje. Zij konden nog net achter de Constructam staan, en waren meteen de blikvanger.

In de namiddag kregen we bezoek van Marc en Nancy.

Het weer was nog altijd goed en zo konden we gezellig buiten zitten.

Veel bekijks en interesse in de B.O.C.C.!!

Fotoliefhebbers hadden de handen vol.

De topattractie was de papegaai van Lynda, maar de lenzen zochten ook naar haar bruingebrande biljetjes.

Wie kwam er daar aangewandeld? Sabine Haeghedoorn, de weervrouw van tv., met haar gevolg.

Geen vrouwelijk schoon gaat aan het alziend oog van Bob voorbij, en natuurlijk ging hij een babbeltje maken met Sabientje.

's Avonds beslisten de vrouwtjes om eens lekker te gaan "chinezen", de mannen hielden het bij biefstuk friet.

Op het podium speelde een groepje prachtige muziek, en wij konden tot laat in de nacht meegenieten in ons warme bed.





Zondag 9 September.

De dag begon met een zonnestraal, dus hebben we tafel en stoeltjes buitengebracht, om gezamenlijk te genieten van lekkere koffie en koeken.

Weer veel belangstelling en kijklustigen.

Ons welbespraakt bestuurslid Yvette nr.1, was danig in haar nopjes toen ze uitvoerig uitleg gaf over de club en haar doel, dus bleef ze bij onze caravans terwijl Erica, Bob en ikzelf op wandel gingen in de Kalmthoutse - Heide.

Maar....Oei!!!.Op deze wandeling stak de wind fel op, terwijl we genoten van een lekker ijsje, op een terrasje vlakbij een infobureau.

Erica was weg, documentatie halen over de omgeving. Sedert ze bestuurslid is doet ze dat overal, bij zoverre dat haar man een nieuwe kast moet kopen om alles op te bergen.

Op de terugweg werd het heel donker, en was er een wolkbreuk. Gelukkig konden we nog wat schuilen onder een afgedankte carport bij een villa, toch kregen we ruimschoots ons deel van het hemelwater.

Bij onze terugkeer was er een drukte van jewelste op de "camping", alles stond onder water. Gemeentepersoneel liep op en af en probeerden het water weg te pompen.

Hier werd er een belangrijk persoon verwacht. Jan Hoet de conservator van het kunstmuseum van Gent.

Het orkestje speelde onverstoord de mooiste muziek, maar voor ons was het tijd om de weg terug aan te vangen.

Waar we in de toekomst nog terecht zullen komen met onze club, weten we niet. *

Voor ons was het een niet alledaagse ervaring, waar we graag bij waren!!

Yvette nr.2.

Ps. Hoe doen we dat volgend jaar, met drie Yvetjes in de club?



Une réaction de la Wallonie

Après avoir quitté notre bonne vieille Wallonie, nous voilà en route pour 3 jours et 2 nuits en direction de Jabbeke. Village flamant qui est sensé nous accueillir pour le rassemblement internationale qui aura lieu en 2004.

Là, nous découvrons un vaste terrain de camping bien emménagé et doté de tout confort (sanitaire, resto, cafétéria, magasin). Enfin ; tous ce que peut comporter un bon camping digne de ce nom.

Après nous être installé en début de soirée, nous nous sommes rassemblés autour d'un verre à la cafétéria pour discuter un programme. Là, notre président nous a fait un petit discours de bienvenue, ensuit, Erika nous a invité à passer l'après midi à Brugge en visite guidée, et Robert, la matinée a Damme.

Le samedi matin, après un bon petit déjeuner, nous voilà en route pour Damme ou nous avons 45 minutes pour visiter avant de rentrer prendre notre diner. Quatorze heures, en route pour Brugge ou nous avons passé une très agréable après midi culturelle parfaitement organisée, seul ombre au tableau la météo !!

BRAVO POUR CE WEEKEND !!!!

Carole.



Belgian Oldtimer Caravan Club



Beste leden, sympathisanten,

Van 18 t.e.m. 21 april 2003 houden wij ons Openingsweekend 2003 op het gemeentelijk kampeerterrein van Grimbergen. Tegelijk zullen wij hier onze algemene ledenvergadering op zaterdag 19 april van 16 tot 18 uur organiseren.

Grimbergen biedt vele toeristische attracties zoals de Abdijkerk met beiaardconcerten en de volkssterrenwacht MIRA. Het Guldendal, de Liermolen en de Tommenmolen vormen samen het museum voor de oudere technieken. In de nabijgelegen Meise ligt de Nationale Plantentuin. Ook Brussel is met het openbaar vervoer bereikbaar. Vooral niet te vergeten: het abdijbier van Grimbergen!!!

Ons verblijf kost 12 euro per nacht (caravan, auto, 2 personen, elektra, warme douches)

Deelnemen kan enkel door schriftelijke bevestiging bij Marc en Nancy en dit vóór 1 april 2003 aan de hand van bijgevoegde inschrijvingskaarten.

Hou er rekening mee dat de camping gesloten is tussen 12.00 en 14.00 uur.

De wegbeschrijving volgt in het volgende nummer.

Het Brabantse Land.

Van 5/m 12 September 2003

Organiseren wij een week op Landgoed camping

DE HOEVENS

Het Landgoed is gelegen in de bossen in Noord Brabant en te bereiken vanaf
Baarle Nassau en vanaf de A 58

Deze camping heeft 34 plaatsen, alle met stroom, de auto mag niet naast de
caravan, en de honden moeten aangelijnd, in verband met het wild dat er loopt.
De supermarkt is in het dorp alsook de andere winkels.

Het is aan te bevelen om de fiets mee te brengen want de omgeving is er zeer de
moeite waard.

Ook is de mogelijkheid om steden te bezoeken, zelf zal ik een rondleiding in mijn
geboortestad BREDA geven en dit is zeker de moeite waard.

Het is verplicht om u tijdig aan te melden via de kaartjes die u toegezonden krijgt,
dit om eventuele misverstanden te voorkomen, alles zal volgens volgorde van
binnenkomst geregistreerd worden.

De prijs voor dit evenement is 10 euro per caravan per nacht.

Organisatie: Riet en Guust Embregts

Schoolakkerplein 32

4835 EH. BREDA

NEDERLAND

Tel: 0031(0)76/ 56.54.01.4



Wat ons te wachten staat in 2003.

1. **Openigstreffen en algemene ledenvergadering.**
Grimbergen, van 18 tot 21 april.
Mentor: Mertens Nancy
Tel: 03/454.29.63
2. **Voorjaarstreffen.**
Averbode, van 23 tot 25 mei.
Mentor: François Wilfried
Tel: 0474/99.68.19
3. **Deelname aan de Internationale bijeenkomst.**
Duitsland, Speyer, van 28 mei tot 1 juni
Inlichtingen: 0497/40.36.69
4. **Zomertreffen.**
Houyet of omgeving, van 18 tot 21 augustus
Mentor: Deconinck Yvette
Tel: 056/71.86.30
5. **Najaarstreffen.**
Alphen, Zuid Nederland, maand september
Mentor: Embregts Guust
Tel: 0031(0)76/565.40.14

**Er is altijd gelegenheid om vroeger te komen of langer te blijven.
Daarvoor dient u even contact op te nemen met de mentor.**

Evenementenagenda 2003 - O.C.C.

16 maart	Jaarvergadering in 'De Voeg', Rudolphlaan 2, 3794 MZ De Glind (bij Bameveld), tel. 0342 - 45 13 82. Organisatie: Bestuur O.C.C.
18-21 april (pasen)	Weekend op camping 'Halfweg', Oosterboekeweg 4, 1718 LN Hoogwoud, tel. 0226 - 35 12 61. Mentoren: fam. Grootjen en fam. Postma, Zuideinde 3, 1657 ED Abbekerk, tel. 0229 - 58 22 19
25-27 april	Keuringsweekend.
26 april	Keuring op RDW-keuringsstation, Industrieweg 18, Zeewolde. Aanmelden (t.z.t. via aanmeldingsformulier) bij de heer G. Vissers, Julianalaan 70, 6051 AV Maasbracht, tel. 0475 - 46 28 11
28 mei-1 juni (hemelvaart)	Internationaal weekend. Mentor voor Nederland is de familie A. van Rossum, Wilgenstraat 15, 4844 SZ Terheijden, tel. 076 - 593 22 43
28-30 mei (hemelvaart)	Weekend Harreveld on Wheels and Air Show. Mentor: A. Wopereis, Hogenkampstraat 7, 7135 JZ Harreveld, tel. 0544 - 37 20 74
30 mei-9 juni (pinksteren)	Weekend/midweek/weekend op camping 'Beusink', Lieveiderweg 106, 7137 MC Lieveelde (Achterhoek), tel. 0544 - 37 16 39. Mentor: A. Wopereis, Hogenkampstraat 7, 7135 JZ Harreveld, tel. 0544 - 37 20 74
1-21 juni	Tour Zero 3. Mentor: familie F. Leeflang, Harstenhoekstraat 49, 2587 RE 's-Gravenhage, tel. 070 - 354 5445
20-27 juni	Weekend/midweek op camping 'Alkenhaer', Alkenhaer 2, 8426 EP Appelscha, tel. 0516 - 43 26 00. Mentor: fam. Keuning, Veenscheiding 9, 9202 LW Drachten, tel. 0512 - 51 48 72
4-6 juli	Weekend Olde Beth Spektakel, Wehl. Mentor: Annelieze Staal, Stokebrand 674, 7206 EV Zutphen, tel. 0575 - 52 87 67
9-14 juli	Delfsail 2003. Mentor: J. Bos, Verlengde Herenstraat 77, 9611 BN Sappemeer, tel. 0598 - 39 27 72.
14-18 juli	Overbruggingslocatie
18-20 juli	Oldtimertreffen + braderie 'Ihlowerfehn' , Duitsland. Mentor: fam. F. Steenhuis, Achterdiep ZZ 10, 9611 BR Sappemeer, tel. 0598 - 39 60 71
21-27 juli	Midweek/weekend op vakantiepark 'Het Timmerholt', Gagelmaat 4, 9431 KT Westerbork, tel. 0593 - 33 26 41. Mentoren: fam. Grasmeijer, Ankie Grooten en fam. Bos, Burg. Van Royenstraat West 60, 9602 CV Hoogezand, tel. 0598 - 32 00 88
1-8 augustus	Weekend/midweek Boekenmarkt Deventer. Mentor: Fam. Ritsma, Tusseler 52, 7241 KG Lochem, tel. 0573 - 25 59 40
8-15 augustus	Weekend/midweek (optie). Mentor: Fam. D. Veenstra, Draversdijk 5, 8641 WT Rien, tel. 0515 - 52 13 22
15-17 augustus	Weekend Oldtimertreffen op camping 'Brummerij', Boerpad 9, 7961 LB Ruinerwold, tel. 0522 - 48 26 53. Mentor: Annelieze Staal, Stokebrand 674, 7206 EV Zutphen, tel. 0575 - 52 87 67
18-24 augustus	Midweek/weekend op camping 'De Blauwe Kamp', Blauwe Kampwei 8b, 9245 HJ Nij Beets. Mentor: fam. Keuning, Veenscheiding 9, 9202 LW Drachten, tel. 0512 - 51 48 72
29-31 augustus	Oldtimertreffen weekend Hoevelaken. Mentor: Fam. G. Timmerman, Van Aalstplein 3, 3871 EA Hoevelaken, tel. 033 - 253 52 90
5-8 september	Lang weekend op camping 'Lauwersoog', Strandweg 5, 9976 VS Lauwersoog, tel. 0519 - 34 91 33. Mentor: Fam. Visser, Jodengang 4, 9967 SJ Eenrum, tel. 0595 - 49 12 08
12-19 september	Weekend/midweek op camping 'De Eikenhof', Rechttuit 56, 7913 VK Hollandscheveld, tel. 0528 - 35 16 55. Mentor: fam. G. Stegeman, Perenboomweg 13, 7916 PE Elim, tel. 0528 - 35 06 56
19-21 september	Weekend op pretpark (optie). Mentor: fam. G. van der Kolk, Zwolle.
3-5 oktober	Keuringsweekend

COC - auf Achse

COC- Veranstaltungen 2003 von Mitgliedern für Mitglieder



Do. 17. – Mo. 21. 04.2003
COC-OSTERTREFFEN
mit COC-Mitgliederversammlung
Campingplatz Blütengrund
www.campingnaumburg.de
06618 Naumburg
Ellen und Norbert Pastuschek
03445 / 701255

Do. 28.05. – So. 01.06.2003
EURO CLASSIC CARAVAN RALLY
Das internationale Treffen
auf dem Gelände des Technik Museum
www.technik-museum.de
67346 Speyer
Ausrichter: COC e.V.
Wolf-Dieter Hildisch, 09192 / 6553
1.vorsitzender@cocev.de

Mi. 18. – So. 21.06.2003
COC-FRONLEICHNAMTREFFEN
Mobil Camp (an der Schalke-Arena)
www.mobilcamp.de
45891 Gelsenkirchen
Michael Grote, 0231 / 454353
mig@in-team.net

COC-SOMMER an der Ostsee
Fr. 1. – So. 10. August 2003
Hanse-Sail Rostock

Wir stehen auf einem reservierten Platz zwischen Warnow und Alter Strom, direkt vor der Kulisse von etwa 300 alten (Segel-) Schiffen und 80 Kreuzfahrtschiffen.
www.hanesail.com
anschl. von Mo. 11. bis So. 24. August 2003
200 Jahre Seebad Boltenhagen
Regenbogen-Camp, 23946 Boltenhagen
www.camping-caravan-mv.de/ostseekuste/b1/index.htm
Wolf-Dieter Hildisch, 09192 / 6553
1.vorsitzender@cocev.de

Do. 2. – So. 5. 10. 2003
COC-HERBSTTREFFEN
Campingplatz Riegelspitz
www.campingplatz-riegel Spitze.de/de/
14542 Werder-Petzow
Anne und Stephan Teichmann
0203 / 471266

Das Spiel der Gezeiten und andere Vorkommnisse

Endlich Urlaub. Mit ein paar Tagen Verspätung kommen wir von zu Hause los und besuchen auf dem Weg nach Schillig noch Verwandte in der Lüneburger Heide. Doch am Mittwoch dem 31. Juli hält uns nichts mehr und wir freuen uns auf Astrid, Reinhard und viele andere.

Wir schaffen es gerade noch um 13.00 Uhr reinzufahren. Schillig war gut zu finden und Reinhard hat sich das ausschildern gespart. Wir werden herzlich begrüßt und bekommen unseren Platz. Reinhard meint: „Es kommen noch mindestens 40 Gespanne.“

Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinstellen soll.“ Nach der Mittagspause, wir sind fertig mit unserem Aufbau, kommen Manni und Gudrun. Manni natürlich mit einem Spruch auf den Lippen: „Kompliment Reinhard, super ausgedacht hast du, aber leider muss ich alle Hinweise übersehen haben“, so kennen wir ihn. Auch er baut bei super tollem Wetter auf.

Wir machen einen Rundgang über den Platz und melden uns an, denn erst mit der Kurkarte bist du hier Mensch und darfst sein. Danach versuchen wir einen der beiden Strandkörbe von Astrid zu ergattern und siehe da, wir bekommen den Schlüssel dafür auch ohne einen Kniefall. Wir genießen die Nordseeluft und schauen dem auflaufenden Wasser zu (oder läuft es ab, ich weiß es nicht genau).

Le Calendrier 2003 des Rétro Campeurs

<u>31 janvier au 4 février 2003 :</u>	CARAVANEIGE dans le JURA à PREMANON (39). Organisation : Daniel Didon.
<u>19 au 21 avril 2003 :</u> (Pâques)	SEINE-ET-MARNE à BLANDY-LES-TOURS (77). Organisation : Edward Descamps.
<u>1 au 4 mai 2003 :</u> (fête du travail)	NORD (AVESNOIS) à AVESNES-SUR-HELPE (59). Organisation : Benoît Stevens.
<u>8 au 11 mai 2003 :</u>	Rencontre itinérante dans le Golfe DU MORBIHAN (sous réserve) dans le MORBIHAN (56). Organisation : Christophe Huart.
<u>29 mai au 1er juin 2003 :</u> (Ascension)	E.C.C.R. 2003 (ALLEMAGNE) à SPEYER (D). Organisation : Camping Oldie Club.
<u>7 au 9 juin 2003 :</u> (Pentecôte)	SUD Organisation : les Sudistes. Participation au « TOUR DE BRETAGNE ». Organisation ABVA Renseignements et inscriptions : Daniel Didon
<u>5 au 6 juillet 2003 :</u>	HAUTE-MARNE au Lac du Der. Organisation : Michel Rolet et Sylvain Martin.
<u>juillet 2003 :</u>	Rencontre itinérante au PORTUGAL Organisation : Daniel Didon. Inscription Obligatoire Rencontre en AVEYRON Organisation : Michel Frechengues.
<u>28 au 31 août 2003 :</u>	RENCONTRE ESTIVALE Lieu (en Touraine ?) et organisateur à déterminer. BIENVENUE AUX BONNES VOLONTÉS
<u>27 au 28 septembre 2003 :</u>	LORRAINE (sous réserve) à Metz (57). Organisation : Emmanuel Bey.

CARAVANEIGE, à PREMANON (39)

La caravane se tiendra, du 31 janvier au 4 février 2003, au camping « Le Danico » à Prémanon, à 8 km des Rousses (39). Que les personnes intéressées se fassent connaître auprès de Daniel Didon. Prix : 6,50 € par emplacement avec deux personnes, électricité de 2,3 à 7,5 € en fonction de l'ampérage souhaité (entre 2 et 10A), taxe de séjour 0,15 € pp et pj.

Sous réserve d'un nombre suffisant de participants

Infos et inscriptions :

Daniel Didon, 11 rue Pierre de Coubertin, 77430 Champagne-sur-Seine, ☎ 01 64 23 56 75

Pâques 2003 en Seine-et-Marne, à BLANDY-LES-TOURS (77)

La rencontre de Pâques se tiendra, du 19 au 21 avril 2003, au camping « Le Pré de l'Étang » à Blandy-les-Tours, à 13 km au nord-est de Melun (77). Il s'agit d'un petit camping très calme, facilement accessible par l'autoroute A5. La salle des douches est chauffée. Étang de pêche. Prix : 4,50 € par personne (y compris l'électricité). Blandy les Tours est célèbre pour son château médiéval soigneusement restauré que quelques-uns ont visité lors de la Rencontre de Pâques 2001; le somptueux château de Vaux le Vicomte (idem) est à 5 minutes. Au programme : une balade touristique en voiture avec pique-nique "à la recherche des vestiges romans et du Moyen Âge", promenade en forêt... Venez nombreux, la région est très belle et il y a plein de choses à découvrir ! Plus d'infos dans un prochain Escargot.

Infos et inscriptions :

Edward Descamps, 19 rue Pierre Guignois, 94200 Ivry-sur-Seine, ☎ 01 46 71 61 70, webmaster@ked.fr

Belgian Oldtimer Caravan Club



Aan onze Nederlandse vrienden.

Omdat de banken in België en Nederland niets voor niets doen, wordt er bij een transactie tussen beide landen een bedrag van 5 euro afgehouden.

Daarom vragen wij aan u, internationale campeervrienden, om indien u het lidgeld wenst over te maken, dit niet meer via de bank te doen.

Onze gezamenlijke postdiensten kunnen dit lidgeld ook tot bij ons brengen, maar opdat niemand zou merken dat er geld verstuurd wordt, vragen wij u, om het juiste bedrag in papiergeld, tussen aluminiumfolie te stoppen en dit te versturen naar ons secretariaat.

Zo zijn wij zeker dat het volledige bedrag ons toekomt en niet blijft steken in de administratieve rompslomp tussen onze landen.

Bij ontvangst van uw bijdrage kan u rekenen op een berichtje van ons, zodat u ook op de hoogte blijft van de goede aankomst.

Met veel dank van Belgische kant,

Het bestuur.

Clubnieuwtjes.

GEBOORTE:

Onze secretaris-penningmeester Dejaegere Lydie is op 12 november nogmaals grootmoeder geworden en dit van een gezonde kleindochter Emma Buysse

HERSTEL:

Wij wensen al onze zieke leden een spoedig herstel toe.

OVERLIJDEN:

Onze redactrice Deconinck Yvette en haar man Wittebolle Raphaël hebben een pijnlijk verlies te verwerken. De broer van Raphaël is overleden op 16 november.
Ons medeleven vanuit de ganse club.

FLANDERS TECHNOLOGIE.

Een grasperk is pas verzorgd, wanneer ook de boorden netjes afgestoken zijn.

Alles geprobeerd, maar niets echt goed!!!

Tot dat ik, een "self made" systeem ontworpen heb.

Benodigheden:

1. een oude spade.
2. het mes van een broodmachine (gratis te vinden op containerpark)

Montage:

- a. men slaat het uiteinde van de spade plat.
- b. Het ronde mes aan de spade bevestigen, door middel van een paar vijzen, met die verstande, dat de helft van het mes voorbij het uiteinde van de spade komt



Succes verzekerd!!!

Bob Desmedt.

Goed om weten.

Hebt U last van muggen rond de caravan?

Steek dan wierookstokjes aan, en de muggen vliegen zo weg.

Lavendel-, citroen en tomatenplanten, houden de muggen op afstand. (terras)

Bent U verbrand door de zon?

Leg komkommerschijfjes of gewassen peterselie op de brandende pijn, en dat zal zeker helpen.

Tomatenplakjes zijn daar ook goed voor.

Gouden raad van de vrouw van Bob,

Yvette.

CLUBARTIKELEN TE KOOP

Sticker met ons embleem 1 euro

Sleutelhanger met caravan 3 euro

Vaantjes met ons embleem 10 euro

Embleem 20x40 met ons embleem
1 stuk 15 euro
5 stukken 12,50 euro
10 stukken 10 euro

Te bekomen bij : DEJAEGERE LYDIE
KOLLEGELAAN 7
8530 HARELBEKE

TEL. 0476/506 501

Belgian Oldtimer Caravan Club

