

België-Belgique
PB
2100 Deurne 1
BC 9520

Den Trekker



Belgian Oldtimer Caravan Club

april 2006

VLAANDEREN & BRUSSEL

ZONDAG 23 APRIL
2006



ERFGOEDDAG in
KLEUR

www.erfgoeddag.be

Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: 2100 Deurne 1
P409433
2e kwartaal 2006

Verantwoordelijke uitgever:
Baetens Kris
Waasdonk 141
B-2100 Deurne

**Voorzitter:**

Desmedt Robert
Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem
Tel. 050 20 85 49

Website: www.bocc.be
e-mail: secretariaat.bocc@skynet.be
Rekeningnummer: 738-0163387-61
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE62 7380 1633 8761
(op naam van BOCC)

Buitenlandse contacten: Marc Mertens
P. Van der Auwerastraat 28
2640 Mortsel
Tel.: 03 454 29 63
marc_nancy@skynet.be

Kascommisaris: G. Embrechts
Tel.: 00 31 765 65 40 14
g.embregts@casema.nl

Prospectie kampeerterreinen: E. Theunynck
Tel.: 051 56 92 92
K. Zijstra
Tel.: 00 31 416 54 33 04
kahazet@home.nl

Coördinatie Wallonië: Hoyas Carole
Tel.: 065 84 28 58
e-mail adres volgt

**Secretariaat/
kasbeheer:**

Folie Erica
St. Hubertusstraat 9
B-8730 Beernem
Tel. 0476 25 50 50
secretariaat.bocc@skynet.be

**Redactie clubblad:**

Baetens Kris
Waasdonk 141
B-2100 Deurne
Tel. 0496 622 640
krab@telenet.be

**Ondervoorzitter/
Boetiek:**

De Coninck Yvette
Rijksweg 26
B-8531 Bavikhove
Tel. 0477 70 72 12

**Beheerder ODB/
Event-coördinator:**

Jo Haagmans
Bessemmerstraat 444
3620 Lanaken
Tel. 089 71 16 51
jo_haagmans@versateladsl.be

In dit nummer:

- Voorwoord
- Agenda
- Openingstreffen
- Erfgoeddag
- ECCR 2006
- Zomertreffen Ieper
- Oldtimer Drive-In
- Bestuurszaken
- Verslagen: - Beurs Roeselaere
- Urbanus in de hoofdrol
- Een Oldtimer in de krant
- De Techneut: nieuwe caravans op de Retro-toer
Het 'OOR'
Mostard Yvonne Caravan Register
- Zoek de 9 verschillen
- Prikbord



Al is het jaar nog maar pas begonnen, we mogen reeds terugblikken op een zeer geslaagde oldtimerbeurs van Roeselare.

De verlengingen van het lidmaatschap voor 2006 verlopen vlot.

De leden die nog niet betaald hebben, krijgen nog een extra 'den trekker' toegestuurd eind maart, doch spijtig genoeg zal dit de laatste zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze ons niet zullen verlaten en die kleine vergetelheid nog in extremis zullen rechtzetten, waarvoor mijn dank bij voorbaat !

De agenda voor dit jaar is reeds vol, doch indien er leden zijn die ergens op een beurs willen staan, kunnen wij dat maar toejuichen en kunnen zij op de steun van de club rekenen.

Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de ledenvergadering met aansluitend de erfgoeddag op 23 april. Het is een open-deur dag op nationaal gebied. Gezien de publiciteit die erover gemaakt wordt in de pers en televisie, verwachten wij dan ook zeer veel volk. Ik doe dan ook een oproep naar onze leden, die tevens in het bezit zijn van een oldtimer auto, deze mede te brengen. Gino en Rina komen met hun tractor en woonwagen en voor de gelegenheid zullen zij ook in zigeunerkllederdracht het gebeuren extra kleur geven. Tevens zullen nog tal van mooie combinaties te bewonderen zijn.

WE MOGEN TOCH OOK EENS PRONKEN!!!

Op 4 februari hadden wij een bestuursvergadering belegd in het buffet van het station van Antwerpen. Kris en Marc (die we ook uitgenodigd hebben) kwamen met de bus en de gepensioneerden kunnen voor € 4 heen en terug!

Ik wil er eens op wijzen dat de bestuursleden geen kosten aanrekenen voor vervoer, telefoon of enkele postzegels. Ook zij betalen netjes hun lidgeld. Een drankje ter plaatse komt wel uit de kas.

Graag wil ik die mensen toch eens extra bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet voor de BOCC.

Beste leden, heb je voorstellen of opmerkingen over de gang van zaken, laat het ons weten. We houden er rekening mee, daarvoor komen we samen op de ledenvergadering.

Verder wens ik jullie veel campeergenot, veel zon en tot een volgend treffen!

Groetjes

Bob

Bien que l'année vient de commencer, nous avons déjà eu une bourse bien réussie à Roulers. Les nouvelles contributions pour 2006 vont bien.

Les membres qui n'ont pas encore payé recevront encore leur 'Den Trekker', fin avril. Dommage que cet exemplaire sera le dernier. J'en suis convaincu que ces membres ne nous quitteront pas. C'est sans doute un oubli qu'ils vont rajuster. Merci d'avance.

L'agenda de cette année est déjà complet. Mais s'il y a encore des membres qui veulent participer à une bourse, sachez que vous pouvez compter sur nous et sur notre club.

Nous sommes en train de préparer la réunion des membres. Cette journée correspond au 23 avril qui est l' 'Erfgoeddag', une manifestation nationale. Nous attendons beaucoup de monde, à cause de la publicité qu'on fait à la télévision et dans la presse.

A tous les membres qui ont une ancienne voiture, amenez-la. Gino et Rina viennent avec leur tracteur et leur roulotte. A cette occasion, ils porteront leurs vêtements tziganes, ce qui donnera à l' événement une 'couleur extra' En plus, on pourra admirer d'autres belles combinaisons sur le thème 'Wij mogen toch ook eens pronken'

Le 4 février, nous avons eu une réunion du comité au buffet de la gare d'Anvers'. Kris et Marc (qui ont été invité) sont venus en bus et les retraités avaient un aller et retour pour € 4.

Je veux encore une fois signaler que les membres du comité de direction ne demandent rien pour le trafic, les téléphones ou les timbres. Ils payent aussi leur contribution. Seulement une boisson 'sur place' vient de la caisse.

J'exprime ma reconnaissance à ceux qui s'engagent pour le BOCC.

Chers membres, avez-vous des remarques ou des propositions à faire, donnez-les nous. Nous en tenons compte pendant les réunions des membres.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir 'campin', beaucoup de soleil et à une réunion prochaine.

Salutations,

Bob



AGENDA 2006

| Datum | Organisatie | Plaats |
|---------------------------|-------------|--|
| 14 - 17 April | OCC NL | Havikshorst te Amersfoort |
| 15-17 april | RCCF | St-Leu d'Esserent - L'Oise |
| 14-18 april | COC | Camping Ulmbach - Tallsperre |
| 21-23 april | BOCC | camping Groeneveld Bachte-Maria-Leerne |
| 23 april: | BOCC | Erfgoeddag |
| 6-8 mei | RCCF | Perrone - Somme |
| 25-28 mei | COC | Camping Seeland - Sempach Zwitserland |
| 2 - 25 Juni | OCC NL | Schotland |
| 3-5 juni | RCCF | Pentecote - Laon |
| 8-11 juni | RCCF | Sainte Marie aux Mines - Alsace |
| 15-18 juni | COC | Camping Tauberromantik - Detwang |
| 16 - 25 Juni | OCC NL | Camping de Boekel Akersloot |
| 30 juni tem 3 juli | BOCC | Camping Jeugdstadion - Ieper |
| 14-15 juli | RCCF | Mont St Michel |
| 4 - 6 Augustus | OCC NL | oldtimer treffen Tiggelte |
| 05-08 augustus | COC | ontspanningscentrum Grav-Insel - Wesel |
| 11-15 augustus | BOCC | Camping L'Hirondelle - Oteppe |
| 25-28 augustus | RCCF | Camping Huttoopia - Versailles |
| 25 aug-1sept | OCC NL | Kampeer weekend camping de Gasselte |
| 1 sept-10 sept 2006 | OCC | DE HOEVENS Alphen Noord Brabant |
| 8-10 september | BOCC | De Lombarde - Lombardsijde |
| 29-03 september/oktober | COC | Furstenberg/Hvel |
| 13 - 22 Oktober | OCC NL | Herfsverkantje camping Tauberromantiek Duitsland |



**Openingstreffen
Camping Groeneveld**
met ledenvergadering en Erfgoeddag

Meer info
op pagina 6



Aanpassingen en aanvullingen aan deze agenda kan u doorgeven aan onze evenementen-coördinator Jo Haagmans: Bessemerstraat 444 - 3620 Lanaken - Tel. 089 71 16 51 - jo-haagmans@versateladsl.be

Info

Tel 033-4726268

10 jaar RCCF

Coc paastreffen

Bob en Kris

Kris Baetens

Stephane De Smet

ECCR 2006

aanmelden Tel.070-35405445.

André Cardoner

Coc voorjaarstreffen

aanmelden Tel.0251-312831.

(Yvette - 0477/70.72.12)

Yvan Barbe

aanmelden Tel.034530262

Coc zomertreffen

Wilfrid en Linda

Daniël Didon

mentor wordt nog gezocht.

Guust Embregts

Bob en Vit

Coc herfsttreffen

aanmelden bij A.Sertons Elbertsveen 21 - 1261 VR Blaricum.

Inschrijven:

Benoît Stevens - 02/374.15.54 - stevens@selfmatic.be

Peter Kendl - 0049/6641.671464 - peter.kendl@online.de

0496 622 640 - krab@telenet.be

0033/3.20528737 - stephane.de.smet@libertysurf.fr

Mertens Marc - 0497/40.36.39 - marc_nancy@skynet.be

0033/3.23731380 - cardoner.andre@wanadoo.fr

Paul Drouillon - 0033/3.89587054 - drouillo.paul@wanadoo.fr

Robert Hilgers - 0049/178.6612495 - hilgers@mumert.de

0033/2.99661630 - rubenoel@free.fr

Frank Kräger - 0049/231.1675700 - frankkraeger@acor.de

Gsm 0474/99.68.19

0033/1.64235675 - daniëldidon@tele2.fr

0031765654014 G.Embregts@casema.nl

Tel.050-20.85.49

Karl-Dieter Heymann - 0049/330.9360131 - christine-diter@t-online.de

European Classic Caravan Rally

Internationaal Oldtimer Caravan Treffen
te Zwitserland



Meer info
op pagina 9

Zomertreffen Ieper

30 juni t.em. 3 juli: Camping Jeugdstadion



Meer info
op pagina 10



Camping Groeneveld - Bachte Maria Leerne

Groenevelddreef - 9800 Deinze (Bachte Maria Leerne)

Het openingstreffen voor dit jaar heeft plaats in Camping Groeneveld (www.campinggroeneveld.be).
 Tarief per nacht: €14, gratis douches, stroom 10A. Ieder krijgt een plaats van 100m².

Auto's kunnen bij de caravan blijven staan, maar lees even de puntjes aangaande de Erfgoeddag wat verderop! Uw favoriete viervoeter mag ook mee, maar tegen betaling...

Gelieve zeker in te schrijven, via onze website: www.bocc.be, of telefonisch via onze voorzitter:
 Tel. 050 20 85 49, of via de redactie: 0496 622 640 - krab@telenet.be.



Programma:

vrijdag 21 april:

om 15u00 bezoeken we de graanstokerij Fillers (www.fillers.be). Bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. Prijs: 3 EUR, twee consummatie inbegrepen.

zaterdag 22 april:

Tussen 10 en 12u00 houden we ledenvergadering en receptie. Om 15u00 trekken we te voet naar kasteel Ooidonk. De toegang tot het park wordt u aangeboden door de club. (Toegang kasteel= 6 EUR/volw.)

Zondag 23 april:

Erfgoeddag! Vanaf 10u00 houden we opendeur voor alle geïnteresseerden. We verwachten weer een mooie opkomst, zoals vorig jaar tijdens het zometreffen. Lees verder op de pagina hiernaast!





Camping Groeneveld - Bachte Maria Leerne

Groenevelddreef - 9800 Deinze (Bachte Maria Leerne)

Vorig jaar, tijdens het zomertreffen, kregen we heel wat positieve reacties op de opendeurdag. Dat smaakt dus naar meer.

Nu hebben we weerom een mooie kans om onze oldtimer wat meer bekendheid te geven, en zo ook de club!

23 April houden we een opendeurdag, in het kader van de erfgoeddag.

Toch een paar afspraakjes om van deze gelegenheid een succes te maken:

- Op de dag zelf geen auto's bij de caravan, tenzij het een oldtimer is.
- Geen voortenten, tenzij het een oldtimer model is. Luifels kunnen wel, maar liefst lekker oude modellen.
- Wat onder de luifel staat moet mooi verzorgd zijn, en liefst de tand des tijds uitademen. Mooi opgedekte tafeltjes met een bloempje of oldtimer radiootje bijvoorbeeld.

Om de club wat meer bekendheid te geven kunnen die dag ook niet-leden hun oldtimer komen tentoon stellen. Dit mits voorafgaandelijke inschrijving via onze website, of via Kris: 0496 622 640 - krab@telenet.be

De dag zelf gaan we ook zorgen voor een drankje en een hapje voor de bezoekers, wat kinder-animatie en... een heuse dichter die reisverhalen en gedichten komt brengen (zie volgende pagina).

Enkele helpende handen kunnen we dus zeker gebruiken. Laat maar weten als je het voelt kriebelen en je de handen uit de mouwen wil steken.





edinburgh

bij u was het wonderlijk thuiskomen,
wildvreemde. u bracht mij met één oogopslag
de warmte bij van uw hart. liefdevol zag
ik u met de schaduw van de bomen

spelen, u liet het asfalt volstromen
met duizend deinende wegwijzers. één dag
schetste u zo tot een heel leven. ik mag
u koesteren, innig van u dromen,

u moet weten dat ik u heb leren
haten. sinds het kuieren door uw straten,
voel ik mij zelfs in mijn geboortedorp

een toerist. kon ik mij maar verweren
tegen u, wildvreemde. u achterlaten,
hoe moet dat? u houdt mij op een steenworp.



(copyright Sylvie Marie)

david troch dondert in 2002 in de letteren met tot de sterren
gericht, een bloemlezing van ultrakortverhalen. een jaar later volgt
het poëziedebuut liefde is een stinkdier, maar de geur went wel.
beide boeken behoren tot het fonds van uitgeverij zuid & noord.
begin 2006 zag het poëziebundeltje ontgroend het licht bij het
zinkend schip.

ondertussen schrijft, speelt en regisseert hij podiumwaanzin als
een spreekwoordelijke scudraket op speed met tintelende titels
als het geheim van de kont, het stinkt hier en een doosje dolle
dialogen. hij is eveneens scenarist en regisseur van het jaarlijkse de
sims awards.

hij sleept zijn oude typemachine wel eens naar kunstenaarstent
oostellingen waar hij ter plekke nieuw werk bedenkt. dat leidde
onder andere tot de tijd typt en vredesveteraan.

poëzie en proza publiceerde hij in de (literaire) tijdschriften snoecks,
gierik & nieuw vlaams tijdschrift, en er is, op ruwe planken, met
andere zinnen, kort literair, het tafelblad, concept, de blauwe

engel, kunstenaars voor de jeugd, oostland, meander, de blauwe
sneeuw, het schrijverspodium, de neus, 't muzen koeriertje en
opspraak.

in een tiental literaire wedstrijden behaalde hij prijzen. zo won
hij dichter bij het stadspark (poëzieprijs poperinge), de gerard
vermeerschprijs voor monologen, onbekommerd kort (kort literair)
en gedichtenwedstrijd jubileum jaar jambe delft. ook in poetry
slams durft hij wel eens krachtig uit de hoek te komen.
als barwoutswaerder schuimt hij het literaire landschap in
vlaanderen en nederland af, die uitspattingen verschijnen in
meander. als vaste medewerker bij dat magazine beoordeelt hij de
ingestuurde verhalen.

hij is lid van sabam, kunstenaars voor de jeugd en de vereniging
van vlaamse letterkundigen. hij schrijft zichzelf zoek op www.davidtroch.be, zijn zelf ontworpen website. hij heeft wel eens een
hekel aan hoofdletters.





European Classic Caravan Rally

Internationaal Oldtimer Caravan Treffen te Zwitserland

Beste medekampeerders, vrienden van oldtimer kampeermiddelen,

De Zwitserse leden van de Duitse club laten me weten dat zij na Frankrijk en wegens het afhaken van de clubs uit Groot-Brittannië het Internationale treffen zullen organiseren.

Tijdens het Hemelvaartswekend van 25 tot 28 mei 2006 organiseren zij de ECCR 2006.

Deze zal doorgaan op de camping Seeland te Sempach (+/- 20 km te noorden van Luzern).

De camping kan u bereiken via de autostrade A2 Bazel - Luzern - Chiasso afrit Sempach te nemen en dan de aanduidingen te volgen.

Let wel op de autostrades te Zwitserland dient u wel voor zowel de auto als de caravan een vignet te hebben (40 Zwfr of 30 EUR). U kan natuurlijk de gewone wegen nemen teneinde deze kosten te vermijden.

De deelnameprijs voor dit treffen (3 nachten) is vastgelegd op 150 Zwfr of 100 EUR te betalen bij aankomst. In deze prijs is eveneens het eten op de verbroederingsavond van zaterdag inbegrepen

Inschrijvingen voor leden van de BOCC kunnen bij mij gebeuren ten laatste vóór 24 april per brief, fax of E-mail.

Ik zal deze dan centraliseren en aan de Zwitsers doorgeven

Mertens Marc , P van der Auwerastr 28,
2640 MORTSEL
Tel. 03/454.29.63 - Fax. 03/324.14.66 - E-mail
marc_nancy@skynet.be





30 juni tem 3 juli – Camping Jeugdstadion – Ieper

Wij hebben een heel kleine, gezellige, leuke camping ontdekt, vlakbij het centrum en sportstadion van Ieper.

Omdat we aansluiten op het Internationaal treffen in Zwitserland en het begin van de zomervakantie, willen we u graag een rustig en kalm week-end laten doorbrengen, naar eigen keuze.

Omdat er zoveel bezienswaardigheden en mogelijkheden zijn voor alle leeftijden, in en om Ieper, zullen we niemand tot iets verplichten, maar wij zullen wel suggesties op tafel leggen van alles wat er te doen is.

Op vrijdagavond trakteren wij u op een welkomst woord van Yvette met een hapje en een drankje.

Op zaterdagavond hadden we gedacht van een gezamenlijke BBQ te doen, elk met zijn eigen gerief op zijn eigen BBQ en samen te tafelen in alle leute en plezier, indien ons Belgisch weer de kop op steekt, maken we dan leute en plezier in de kantine.

Wij vragen om zo vlug mogelijk te reserveren, daar er maar 20 caravans kunnen staan en dan nog aan een West Vlaamse democratische prijs van:

per caravan met elektriciteit per nacht . . . € 4,50

per volwassene € 3,00

per kind € 1,50

per hond € 1,00

Je kunt zelf informatie vinden www.jeugdstadion.be voor eventuele foto's Autosnelweg Ieper A 19 afrit Zonnebeke-Ieper en vandaar zal je onze bekende BOCC pijlen wel zien ,het is dan nog 2 minuutjes rijden tot aan de camping.

Telefoon van Orianne: 0498/30 22 08

E mail adres Orianne: bourgeois@telenet.be

Telefoon van Daniel: 0496/62 90 62

Telefoon van Yvette: 0477/70 72 12

Adres van Deconinck Yvette: Rijksweg 26, Bavikhove 8531

Adres van Bourgeois Orianne en Daniel: Boomgaardstraat 149, 8520 Kuurne



Oldtimer Drive-in



Beste Oldtimer liefhebber,

Tijdens het weekend van 12 en 13 augustus 2006 organiseert Diest Aero Club haar jaarlijkse Oldtimer Fly-In.

Reeds jaren zijn wij een van de grootste Fly-In's in Europa en kunnen wij rekenen op een groeiend aantal deelnemende piloten. Tot nu toe was de Fly-In vooral gericht op piloten/vliegtuigen. Daar willen we echter verandering in brengen. Daarom ook deze uitnodiging.

Heb je een oldtimer wagen, tractor, motor of een legervoertuig en wil je andere liefhebbers ontmoeten en je voertuig tonen aan het publiek, aarzel dan niet en schrijf je in. Je kan je individueel inschrijven, maar ook als club op zich. Deelname is gratis en wij kunnen voor iedereen plaats garanderen mits tijdige inschrijving. Denk er wel aan dat dit een gebeuren in openlucht is.

Ben/ken je ook handelaars of standhouders van onderdelen/boeken die geïnteresseerd zouden

zijn in een standplaats, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Voor meer informatie of wil je jezelf/club inschrijven, dan kan je terecht bij volgende contactpersonen of op onderstaand e-mail adres. Na je inschrijving krijg je de nodige informatie, routebeschrijving etc.

Bosmans Koen 0496/425960 Schollen Youry
0486/895487

Youryschollen@yahoo.com

Voor een algemeen beeld van de Fly-In, kan je onze website eens bezoeken:



<http://www.dac.be/flyin/>

Vriendelijke groeten en hopelijk tot aan de telefoon of via mail om je in te schrijven,

Fly-In organisatie.
DIEST AERO CLUB Nieuwe Dijkstraat 77 B-3290
SCHAFFEN-DIEST

Bestuurszaken



Beste medeleden,

In november van vorig jaar kreeg ik van Bob een briefje waarmede hij mij uitnodigde op de bestuursvergadering van 4 februari II. Tijdens deze bestuursvergadering kwam tot uiting dat public-relations, iets dat men mij in Zonhoven, had gevraagd eigenlijk niet echt iets voor mij blijkt te zijn. Kris kan dit trouwens veel beter dan ik.

Daarom hebben wij afgesproken dat ik vanaf nu mij zal bezighouden met de coördinatie van de Internationale bijeenkomsten.

Door de vele contacten die ik reeds ongeveer 10 jaar met de Franse, Nederlandse en Duitse club heb lijkt mij dit wel iets voor mij.

In dit nummer van 'Den Trekker' kunt u dan ook alle info terugvinden over de bijeenkomsten in Frankrijk, Duitsland en Nederland aan dewelke U als lid van de BOCC steeds kan deelnemen. Voor meer info kan je bij mij terecht.

Verder kan je in dit nummer ook alle info vinden aangaande de ECCR die dit jaar in Zwitserland door zal gaan. Inschrijvingen kunnen bij mij gebeuren, ik zal ze dan centraliseren.

Marc

Een complimentje voor onze club, ons doorgestuurd per e-mail door Chris Mermans:

Voorlopig als sympathisant tot ik een caravan heb gevonden naar men zin.

Dit uit respect en sympathie voor de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van de voorzitter en de leden die zo maar klaar staan voor wildvreemde mensen en dit met raad en daad.

Zo zouden er meer mogen zijn. Het bedrag wordt eerstdaags overgeschreven op de rekening.

Met vriendelijke groetjes,

Mermans Chris.



Welkom aan onze nieuwe leden!

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|------|
| Claes | Willy | Waasmunsterbaan 6 | 9160 | Lokeren | Bourgeois B36 | 1970 |
| Lanssen | Benny | groenhagestraat 40 | 8432 | Leffinge | Goliath Reve d'Or | 1967 |
| Arntz | Theo | Heuvel 7 | 5476 KG | Vorstenbosch-NL | WaWa 180 | 1965 |
| Verlinden | Frank | Rubenslaan 4 | 8310 | Brugge | | |
| Hendrickx | | Steenweg op Papenbroek 42 | 3290 | Diest | | |
| Mermans | Chris | Wijgmaalbroek 79 | 3018 | Wijgmaal | Fendt 395b | 1985 |
| Sansens | Luc | Tuinwijk 60 | 8600 | Diksmuide | | |
| Tavernier | Kris | Hulsplein 16 | 8700 | Tielt | Constructam Coral | 1972 |
| Vandevoorde | Marc | Peter Simonsstraat 34 | 8700 | Tielt | Bourgeois B36 | 1964 |
| Vandenhemel | Peter | Walakker 23 -bus 113 | 8200 | Sint-Michiels-Brugge | Esterel Caramatic-31 | 1978 |

Verlagen van leden



Acte de presence te Roeselare voor de BOCC: 18 en 19 februari 2006 in het fabriekspand!

De Voorbereiding:

elektrische kabels mee voor de verlichting, 40 liter water om koffie te maken, tafel, stoeltjes, koffiezet. Borden om de "te koop"-artikelen aan te bieden van de BOCC-leden.

Op de beurs mag je niet staan zonder iets te verkopen dus... de bourgeois B 35, (gekocht in Mol) uit zijn winterslaap gehaald en mee naar Roeselare. Onze stand was wel een beetje piepklein. De volgende keer doen we er beter aan 2 standjes te nemen. Het is de bedoeling dat we mensen uitnodigen, aanspreken en op de hoogte brengen van het bestaan van onze caravanclub. Met 2 standjes kan je dan gemakkelijk een tafeltje met stoelen zetten, koffie aanbieden, dit praat gemoedelijker. Niet te min, hadden we heel veel

volk en interesse: op een moment zaten we met 9 personen in de Bourgeois en twee hoofden door de deuropening!

Gino en Rina van het zigeunerwagentje stonden recht tegenover onze stand, ook met een woonwagen te koop, dit maakte het wel leuk..., we trokken aan hetzelfde zeel.

Ons 1ste bekende gezicht was Guus Embregts uit Breda, gevolgd door een Wawa-bezitter die meer dan 200 km gereden had om ons te bezoeken, hij komt



ook naar Maria-leerne! Het doet echt deugd als de leden een bezoek brengen en belangstelling tonen. En dit waren niet de enige, heel veel kwamen een kijkje nemen. Om niemand te vergeten durf ik ze niet te

vernoemen. Aan allen die kwamen heel hartelijk dank. We hadden ook Fransen die vroegen of ze ook naar de Belgische club mochten komen?? ...Een garagist uit Luik, met een WAWA 400 speciaal model in zeer goede staat, voor 6 personen, voor 2500 EUR! Een koppel dat een Oldtimer had, maar jammer zegden ze, onze caravan is maar 21 jaar oud! Ze komen kijken naar het Vlaams Erfgoed enz. ...

Zondag 19 februari:

Terug uit de veren om 6u30. Boterkoekjes halen en direct vertrokken. Amaai, er was zaterdag veel volk, maar vandaag, zondag dus, kun je op de koppen lopen...

Hier volgt de opsomming van het verloop van de dag: Bezoek van twee nieuwe leden uit Tielt, twee leden die heel veel afweten van caravans en het herstellen van caravans. Bezoek van een man die dacht dat hij een

fortuin kwijt was omdat hij van zijn WAWA (in slechte staat!) een aanhangwagentje had gemaakt, maar gerustgesteld door de voorzitter, dat hij beter een goed aanhangwagentje had, dan een slechte caravan! Peter Muylle (vertaalt voor ons alle teksten keurig en netjes in het Frans) kwam ons met een bezoek



vereren.
Tante Vit: zes maal koffie gemaakt, gelukkig niet met de hand!
De foldertjes en snoepjes voor de kinderen zijn weg gevlogen, en 's avonds had ik stijve jukbeenderen en kaken van het vele praten...
Dank U wel allemaal voor de vele belangstelling

en tot ziens in Maria-Leerne, samenkomst Vlaams Erfgoeddag!!!

Tante Vit

Expo Oldtimers bewonderen op beurs

■ ROESELARE De Oldtimerbeurs 't Echappementje vindt op zaterdag 18 en zondag 19 februari van 9 tot 18 uur plaats in het Fabriekspand, Veldstraat 59 in Roeselare.

„Het publiek kan zowel oude auto's als moto's bekijken, kopen, verkopen of ruilen. Ze vinden er verscheidene merken zoals Ford, Mercedes, MG, Jaguar en Chevrolet. Onder de motoren is er FN, Sarolia, BSA, Benelli en natuurlijk de bromfietsen met niet te vergeten Flandria, Superia en de Sollex”, zeggen de organisatoren.

Verder worden er enkele caravans aangeboden waaronder een Bourgeois B36 uit 1964 en zijn er talrijke standen met onderdelen. Ook verzamelaars van miniaturen komen aan hun trekken met Match-Box, Dinky-Toy en zelfs metalen trapauto's. (ICR)

De toegangsprijs bedraagt 4 euro. Meer info op tel. 051-72.47.25.



De oldtimerbeurs 't Echappementje biedt auto's en moto's in alle leeftijden en maten.

©RR

De Bourgeois B36 werd verkocht aan Fam. Vandevoorde uit Tielt, en de Metabil aan de Fam. Ameye uit Mesele.

WEETJE: In het tijdschrift Caravannen! uit Nederland heeft deze **Easy-Mirror van Defa Europe** de tweede plaats gewonnen in de 'TOP 3 Accessoire van het jaar'.
Getest en goed bevonden door de redactie. Heb je zelf ook een interessant accessoire? laat het weten aan de redactie!





Urbanus in de hoofdrol

... en onze Mostard Yvonne in de bijrol

Kerst 2005 naderde met rasse schreden. Hoe ouder men wordt, hoe vlugger de tijd voorbij raast.

We kregen telefoon van een location hunter. Hij zocht nog gauw een oud caravannetje, in goede staat, om te dienen als een lokatie voor tv-opnames. Of ik niet eentje wist?

Ze stelden een paar eisen waarvan de moeilijkste was dat het nogal 'dringend' was.

Daarnaast moest hij van rond de jaren vijftig zijn en groot genoeg.

Tja, onze ledendatabase gaf geen enkele caravan van de jaren vijftig (wat te verwachten was). Dan maar de jaren zestig. Daar hebben we er veel van. Ze zagen enkele foto's van onze caravan op onze website en



vonden die wel oké.

Uiteindelijk kwamen er toch twee mensen kijken naar onze caravan. Ze vonden hem best geschikt, al was ie niet echt van de jaren vijftig.

Nu moest het productiehuis nog toestemming krijgen om aan het Atomium te mogen filmen.

Met het akelige verhaal van Wilfrid en Linda in het achterhoofd twijfelde ik even, maar ze leken me zeker betrouwbaar en de opnames zouden uitgezonden worden op 'één', niet bepaald een 'cowboy'-zender.

Intussen vloog de kerstvakantie voorbij en kregen we nog geen bevestiging dat de opnames doorgingen. Maar dat weerhield ons niet om de caravan al helemaal uit te laden.

Net na nieuwjaar kwam de bevestiging: 5 januari aan het Atomium.

Ik had er helemaal geen idee van hoe zo'n opnames gebeurden.

Gelukkig was het droog weer, al was het wel best koud. Ik pikte de Mostard aan, testte even alle verlichting en ging op weg. Tegen 13u00, zo'n uurtje te vroeg, arriveerde ik aan het Atomium, en dat zeker dankzij de zeer goede wegbeschrijving die ik kreeg van het productiehuis.

Eens aangekomen belde ik Kathleen van het productiehuis met de melding dat ik gearriveerd

was. Ik dacht nog even gauw een tasje soep te kunnen schenken uit mijn thermos want het zou wellicht even duren vooraleer die opname-ploeg zou arriveren... maar het leek wel of ze uit de grond gekropen kwamen. In een kwartiertje tijd stond daar een legertje van cameramannen, rekwisiteur, belichting en regisseur. Man, pakweg 16 mensen voor zo'n kleine opname waarvan 3 acteurs. Eentje was me zeker bekend: Urbanus. Geweldig: Urbanus in onze caravan! De twee andere acteurs waren me minder bekend: een zekere Walter (al herkend ik hem vaag), en Elise, een actrice uit 'Buiten de zone'.

Ik zocht mn digitale camera want van deze opnames wou ik absoluut souvenirs. Damn! Geen batterij mee! Hoe dom kan een mens zijn hé! Maar de regisseur leende me zijn digitale camera voor de ganse namiddag en avond en zou me de foto's nadien zeker doormidden en op CD bezorgen. wat een service!

Het was een gezellige bende. Er werden een paar grote spots geplaatst,

de cameraman zocht al een leuk plekje uit achterin de caravan, de rekwisiteur toverde onze caravan om naar eentje uit de jaren vijftig. Vooral het leuke, oude, lichttoestelletje dat in de plaats kwam van ons modern halogeentje was prachtig. Het

**de regisseur
leende me
zijn digitale
camera...**



paste perfect! (Lijkt me een leuk beroep: rekwisiteur - denk dat ik me ga laten omscholen...).

De regisseur overliep met allen de bedoeling van de opnames. Intussen arriveerden de acteurs. Toch even wennen dat zo'n bekende acteurs eigenlijk ook maar gewone mensen zijn. Iedereen sprak Urbanus aan met Urbain, dus waagde ik me daar ook maar aan. Het is echt een toffe man, heel gewoon en heel vriendelijk.

Het thuisfront had al een Urbanusstrip meegegeven om te laten tekenen, en onderweg volgde er al een SMSje of ik dat zeker niet zou vergeten.

Ik vroeg Urbain even vriendelijk of hij die strip zou willen tekenen? Geen probleem, als ie even tijd heeft doet ie het zeker. En inderdaad, tussen twee scènes door vroeg hij me even die strip. Hij tekende niet gewoon even met een handtekening, nee, hij maakte er een hele prent van. Hij is dus niet enkel een toffe komiek, maar kan verdorie nog mooi tekenen ook!

De productie had me beloofd dat zijn voor eten en drank gingen zorgen. De regisseur haalde een tafel boven, een doos met allerlei snoepgoed en fruit, een koffiezet en twee grote thermossen. Ik



dacht dat dat dus inderdaad het eten en de drank was en nam daar al zeker vrede mee, want ik zou, zo te zien, zeker geen honger lijden.

De koffie ging alvast vlot binnen want het was niet bepaald warm weer.

Tot mn grote verrassing echter kwam Kathleen van het productiehuis rond met een menukaart van een plaatselijk restaurant. Of ik even mn keuze wou maken? Mensen, deze ervaring staat tot nu toe echt in schril contrast met de ervaringen van Wilfrid en Linda!

Tot nu toe waren het vooral opnames binnen. Bij tijd en wijlen zaten er 8 mensen in onze caravan, samen met een camera en een monitor. Her en der hingen er een paar extra TL-lampen om alles nog beter uit te lichten.

Halverwege de opnames trok het merendeel, mezelf inclusief, naar een restaurantje in het Bruparc. We werden er getraakteerd op wat rode wijn en onze gekozen maaltijd. Zo kon ik een praatje maken met de camera-mensen en Urbanus in levende lijve. Dit werd echt een mooi ervaring.

Onze Mostard werd intussen nog bewaakt ook!

Terug op de set, werd de rest van de opnames ingeblikt.

De belichting werd aangepast en ze sleepten nog een joekel van een spot aan om het Atomium te belichten?! Gosh, hoe gaan ze dat doen? Maar inderdaad, één druk op de knop en een straal van 4000 Watt scheen regelrecht op het Atomium!

Het tweede deel van de opnames was vooral buiten. Het is echt heel leuk om eens te zien hoe men zo'n opnames doet: niks gebeurt er in de volgorde zoals wij leken het op televisie zullen zien, en niks is van de eerste keer goed. Alles wordt steeds weer overgedaan en nadien, zo wist men mij te vertellen, wordt daar nog een heel stuk aan gemonteerd. Grosso modo zou deze opname pakweg 3 minuten beeld opleveren.

Tegen het einde aan kreeg ik nog te horen dat er een vergoeding zal betaald worden voor deze bereidwillige medewerking. Kortom: een prachtige service! Het zijn dus zeker niet altijd cowboys die aan de club vragen om eens een oldtimer te mogen 'lenen'.

De rekwisiteur trakteerde me bovendien nog eens met dat prachtige lichttoestelletje dat straks vast en zeker definitief in de caravan gemonteerd zal worden en ons steeds weer zal herinneren aan deze mooie ervaring!

Mag ik het productiehuis 'De Filistijnen' zeker danken voor deze gelegenheid en hun prima ontvangst!

Kris Baetens.

Mostard Yvonne 306 HD - 1966.





Jon van Eerd op dreef in eigentijdse klucht van hoog niveau

★★★★

Theater: Een rits te ver
Auteur: Jon van Eerd
Gezien: 31-10-05, De Parade, 's-Hertogenbosch, tournee t/m maart 2006

ARNO GELDER
'S-HERTOGENBOSCH

Een rits te ver heet de kluchtige komedie van Jon van Eerd. Hij schreef het stuk op zijn lijf, want Van Eerd speelt zelf de hoofdrol van de onhandige campinghouder Harrie Vermeulen. En evenals vorig seizoen in de theaterhit *De tante van Charlie* is Van Eerd ook nu onbedaarlijk op dreef.

In *Een rits te ver* tilt Van Eerd het genre, dat met voorspelbare en platvloerse humor wordt geassocieerd, naar een hoog en eigentijds niveau.

Van Eerd respecteert de logica van de klucht, dat wil zeggen de zich opstapelende misverstanden die leiden tot een alleen nog voor de zaal ontwarbare 'comedy of errors'.

Maar zijn eigen, absurdistische inbreng (een slapstick in slowmotion, waarbij de scène op het toneel wordt 'teruggedraaid') en de vaart waarmee de handeling vergezeld gaat, geven het stuk een modern en herkenbaar karakter.

De lach is in *Een rits te ver* alom dankzij Van Eerds natuurlijke mimiek en motoriek. Maar ook hier is de be-



Jon van Eerd schreef het toneelstuk op zijn lijf. Hij speelt de hoofdrol van de onhandige de campingeigenaar. FOTO ROY BEUSKER

dendaagse hand van de schrijver en zijn opvatting over komedie anno 2005 voelbaar.

Zijn personages (onder anderen de kakkerige Maya Hak - een sterke rol van Mar-

jolin Tourw die Pamela Teeves vervangt) zijn kluchtig, maar nooit vet karikatuur.

Daardoor blijft de geloofwaardigheid, zelfs binnen de theaterlijke uitvergroting

die de klucht is, heel goed overeind. Bovendien kent de vertelling - de campingeigenaar vermoedt in al zijn gasten een gemeentelijke inspecteur - veel komische aanknopingspunten die

door Van Eerd ingenieus tot een plot zijn verweven. Met *Een rits te ver* heeft Jon van Eerd, na zijn bewerking van *De tante van Charlie*, de klucht in Nederland een authentieke plek gegeven.

Scholieren blij met Cultureel Jongeren Paspoort

AMSTERDAM

Leerlingen van het voortgezet onderwijs geven het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en de bonnen waarmee culturele instellingen kunnen bezoeken een hoog rapportcijfer: een 8. Negen van de tien leerlingen is er 'heel erg blij' of 'best blij' mee.

Leerlingen die dit schooljaar voor het eerst het verplichte vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) volgen, krijgen tien bonnen ter waarde van 35 euro en een gratis CJP.

De bonnen en de pas zijn een financiële tegemoetkoming in de kosten die de verplichte activiteiten van het vak CKV met zich meebrengen. De bonnen kunnen worden ingeleverd bij vrijwel alle musea en theaters. En met het jongerenpaspoort kunnen de leerlingen een jaar lang gebruik maken van veel kortingsregelingen en aanbiedingen voor culturele activiteiten.

De culturele instellingen zien door de bonnen en het CJP hun bezoekersaantallen groeien. Theaters (310.000), bioscopen (300.000) en de musea (120.000) werden veel bezocht. Vorig schooljaar werden 1,2 miljoen culturele activiteiten met de bonnen betaald. (ANP)

Dank je, Leon, voor de inzending!



Een nostalgische advertentie van een ons bekend merk...

Eén van de leukste modellen, vind ik persoonlijk: een PAF-caravannetje



Fotootjes...



Deze fotootjes, genomen en doorgestuurd door Karl Zijlstra, zijn nog van het bezoek aan een Zigeuner-treffen tijdens ons weekend in Zutendaal, en we wilden ze je niet onthouden...

Dank je, Karl!





We hebben al eens eerder een artikelje geplaatst over een 'nieuwe' caravan, en dan vooral over het weetje 'waar de caravanbouwer zijn mosterd haalde' ... (Clubblad Juli 2005 - pagina 5).

En ook deze keer viel mijn oog in een tijdschrift op een type dat zogezegd met een gloednieuw idee afkomt, maar even vergeet dat in Nederland al eens eerder een ontwerper hetzelfde idee had... KIP met hun 'Kuiken'.

In het clubblad van juli 2005 liet ik een foto zien van het prototype van een WaWa, met daarnaast de Weekend van Holtcamper. Beide waren zeer lage aanhangers waar je net met z'n tweeën in kan slapen. Ze lijken erg op elkaar qua opzet, al is de nieuwe uitvoering van het idee natuurlijk één en al kunststof. Ook in dat artikel beweerde de fabrikant een nieuwe invalshoek gevonden te hebben wat kamperen betreft.

En naast deze Weekend, kwam Tabbert met de T@B op de markt, een heel gestroomlijnd model dat akelig veel lijkt op de Dubener Ei, dat we in het vorige clubblad lieten zien.

En nu dan de Teardrop Travel, een nieuw model met een keukentje langs de buitenzijde, achteraan. M'n eerste gedacht: heb ik dat niet al eens eerder gezien? Na wat bladeren door het handboek aller oldtimer Caravanliefhebbers, vond ik waar het idee vandaan kwam: KIP 'Kuiken' uit 1954: Die heeft ook een keukentje achteraan en de mogelijkheid om een tent aan te bouwen aan het opengeklapte luik. Het model van de Teardrop is ook niet echt nieuw, het lijkt verdacht veel op de T@B, en die heeft het dan weer afgekeken van... de Dubener Ei. Van Kip, over Kuiken, tot Ei: wat was er nu eerst, de KIP of het Ei?

Het valt me op dat steeds meer 'moderne' caravans element uit oudere modellen overnemen. Zijn we in een retro-fase beland?



De KIP-Kuiken uit 1954 met een keukentje achteraan...



De gloednieuwe Teardrop anno 2006+ met een gloednieuwe kijk op kamperen?



De T@B van Tabbert, misschien wel origineel als je hem tussen de moderne caravans zet...



een dübener ei caravan uit 1974.



De Weekend, de voorbode van de Teardrop, met veel trekken van het WaWa prototype...



Zij die aanwezig waren op het ECCR 2004 hebben dit WaWa Prototype zeker al opgemerkt!

Na jaren van trouwe dienst te koop aangeboden, want...

.. de nieuwste generaties zijn geboren!

Bezoek stand D011 in hal 12 tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs.

ADRIA

40 JAAR
MET 40 GENERATIES

Wilt u alle informatie al voor de beurs ontvangen? Surf naar www.adria.nl en vraag de brochure aan.

Een leugentje om bestwil?
De nieuwe modellen zijn echt
op de retro-toer. Zijn we
straks nog een Oldtimer Club,
of een Retro-club?



Al gehoord van het OOR?

Neen, niet dat lichaamsdeel dat behoorlijk pijn kan doen als het stenen uit de grond vriest.

Een van de doelstellingen van de O.C.C. is het behoud van oude caravans. Om dit te bewerkstelligen, is in mei 1990 door enkele mensen het initiatief genomen tot oprichting van O.O.R. Deze letters staan voor Onderhoud Onderdelen en Restauratie. O.O.R. is een aparte commissie binnen de O.C.C. en is gevestigd in een grote schuur bij Wagenborgen (Gr).

O.O.R. biedt de leden van onze vereniging de volgende mogelijkheden:

- Verkoop van onderdelen van gedemonteerde caravans en verkoop van aangeboden caravans.
- Er kunnen caravans ter stalling aangeboden worden, zowel jaar- als winterstalling.
- Er zijn werkplekken beschikbaar om het hele jaar door te kunnen sleutelen aan de caravan (reparatie of restauratie). Deze werkplekken kunnen door gebruikers worden gehuurd.

Het geheel wordt in de hand gehouden door de coördinator OOR-zaken; deze regelt alle zaken die nodig zijn om O.O.R. draaiende te houden, zoals het ophalen van aangeboden caravans, het plaatsen van te stallen caravans

en het verdelen van de restauratieplekken.

Bij O.O.R. zijn adressen beschikbaar, waar men reparaties kan laten verrichten en waar diverse materialen in voorraad zijn.

Ook zijn er adressen voor het repareren of vermaken van voortenten en voor het verkrijgen van ramen en rubbers.

Bij bezoek aan de OOR-schuur verdient het aanbeveling van tevoren even een afspraak te maken met de beheerder.

Ook niet leden die bepaalde onderdelen zoeken of interesse hebben in (hieronder) te koop staande kampeerwagens, kunnen bij O.O.R. terecht. Stuur dan een mailtje met een duidelijke omschrijving van het gezochte onderdeel en vermeld daarin ook merk, type en bouwjaar van het kampeermiddel.

Het emailadres is: oor@oldtimercaravanclub.nl

Telefoonnummer: Wytze de Boer - +31 596 57 14 06

Adres schuur: Hoofdweg 170, Wagenborgen - Nederland

20 mei en 10 juni 's middags een open dag!

HET MOSTARD YVONNE CARAVAN REGISTER

Een aantal "liefhebbers" van MOSTARD YVONNE caravans gaan hun krachten bundelen en de informatie en kennis die zij verzameld hebben, ook voor anderen toegankelijk maken.

Deze kennis en ervaring wordt verzameld in een mooi boek met een overvloed aan foto's en tekeningen.

Om dit mogelijk te maken is veel research nodig. Om u in de gelegenheid te stellen ook uw steentje bij te dragen door foto's of ander materiaal aan te bieden, kunt u ons e-mailen.

Omdat wij ook een overzicht proberen te krijgen van wat er nog in gebruik is van MOSTARD Caravans, hebben wij een Register geopend. U wordt uitgenodigd hier aan deel te nemen door (kostenloze) inschrijving van uw MOSTARD Caravan.

Het maakt daarbij niet uit of uw caravan inderdaad als caravan of als tuinhuisje in gebruik is.

Op de Register-pagina vindt u een on-line inschrijfformulier zodat u met enkele muisklikken alle gegevens kunt doormailen.

Als uw MOSTARD Caravan is ingeschreven in het Register wordt u

op de hoogte gehouden van alle activiteiten die wij in het kader van de MOSTARD YVONNE Caravan willen gaan ontplooiën.

Let wel, het is niet de bedoeling er een club van te maken, maar een trefpunt waar u ook met al uw vragen op dit gebied terecht kunt.

Het tweede doel is om zo veel mogelijk MOSTARD YVONNE Caravans in ere te houden of te herstellen.

In de nazomer van 2006 zal er in het zuiden van het land ook een MOSTARD YVONNE Caravan bijeenkomst worden georganiseerd. Als u als eigenaar voor die tijd inschrijft in het MOSTARD YVONNE Caravan Register, krijgt u automatisch een uitnodiging om aan dit evenement deel te nemen.

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u deze richten aan ons via info@mostardyvonne.nl (of tel. 043 365 3840)

Wij hopen u gauw welkom te mogen heten bij het MOSTARD YVONNE Caravan Register.

Woordje uitleg over de ODB

ODB staat voor Onderdelen DataBase.

ODB is een database waarin vervangstukken/onderdelen geïnventariseerd worden die beschikbaar zijn.

Dit kunnen onderdelen zijn die de BOCC gekregen heeft of onderdelen die leden ergens hebben liggen en te koop aanbieden.

Ook hele afbraak caravans kunnen hierin vermeld worden.

Leden kunnen de ODB raadplegen en zo op zoek gaan naar adressen waar zij hun gezochte onderdelen kunnen bemachtigen. Heb je stukken liggen die je te koop wil aanbieden via de ODB, of zoek je stukken? De ODB is er voor al onze leden, en leden van aanverwante clubs!

Deze database wordt momenteel beheerd door

Jo Haagmans

Bessemerstraat 444
3620 Lanaken

Tel. 089 71 16 51
jo-haagmans@versateladsl.be

Raamrubbers nodig?

Je kan rubbers, strip e.d. vinden bij:

Geo Vanden Berghe NV

Industrieweg 54 - 8800 Roeselaere

Tel.: 051 24 24 88

vanden.berghe@pi.be

www.geo-vandenberghe.com

Op vertoon van je lidkaart krijg je er zelfs 10% korting!

--

Leon Smets n.v.

Frans Beirenslaan 305 - 2150 Borsbeek

Tel.: 03 232 75 01

www.leonsmet.be

info@leonsmet.be

Onderdelen nodig?

Classic Car Parts

Waverse steenweg 1455

1160 Brussel (Oudergem)

Tel.: 02 660 76 99

Mob.: 0475 45 79 96

rvprofil@swing.be

Adres voor SKAI e.d.

BVBA-Carauto

Dhr. R. (de) Cauwe

Hoogstraat 57. - Denderleeuw

Tel 053-667442

Fax 053-671988

Luifels en voortenten op maat:

LAMON - VANCRAYNEST

Ijzeren Bareel 33 - 8587 Spiere - Helkijn

Tel.: 056 45 55 84

vancraynestlamon@skynet.be

Neen, het gaat hier niet om één of andere bekende familie, het gaat eigenlijk om de twee caravans op de achtergrond. Heeft er iemand nog echt oude foto's liggen waar caravans op staan? De redactie weet er zeker raad mee!





Prikbord

Foto's van vroegere evenementen?

Wie heeft er foto's van zijn of haar georganiseerd evenement, of een eigen gemaakt verslag van zijn deelname aan een evenement?

Tante Vit legt momenteel een plakboek aan die ter inzage zal liggen op beurzen, evenementen, tentoonstellingen,... zeker ook met het oog op ons 5-jarig bestaan.

Fam. De Smedt
Berkenhagestraat 86 - B-8210 Zedelgem
Tel. 050 20 85 49

OPROEP!

De redactie heeft elke keer zijn handen vol aan het overtypen van geschreven artikels en verslagen. Wie voelt zich geroepen om daarbij wat te helpen?

GEZOCHT: WEBMASTER!

De BOCC is op zoek naar een webmaster. Wie hierin geïnteresseerd is, graag een seintje bij de voorzitter of de redactie.

GEZOCHT: KOELKAST OP MAAT

Wie kan er een koelkast op maat maken (inbouwen in een bestaande kast met bestaande deur, of de techniek ervan uitleggen)?
Kris Baetens : krab@telnet.be - 0496 622 640



Lidgeld niet betaald? = laatste boekje!

De leden die nog niet betaald hebben, krijgen nog een extra 'den trekker' toegestuurd eind maart, doch spijtig genoeg zal dit de laatste zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze ons niet zullen verlaten en die kleine vergetelheid nog in extremis zullen rechtzetten, waarvoor mijn dank bij voorbaat !

Het volgende clubblaadje verschijnt begin juli 2006.
Inzendingen voor het volgende clubblaadje moeten toekomen bij de redactie, ten laatste op 10 juni 2006.

Koopjes

GRATIS CARAVAN!

Gratis Bourgeois B36 af te halen.
Meer info:
Gino & Rina Desmedt
+32 477 59 37 29

campingcar - Merk:Trigano

Type: CHT450
Bouwjaar: september 1985
Chassisnr.: vgl4tx20240

Luifel en extra slaaptent ,grondzeil en keukenblok zijn bijgevoegd.

Onze vraagprijs voor deze goed onderhouden en ons altijd goede vakantie bezorgende campingcar is 350 EUR. Hopelijk kunnen we iemand plezieren met deze car.

Info: Vandevoorde Marc-Rossetti Patrizia
Pieter Simonsstraat 34 - 8700 Tielt
Tel.: Thuis: 051 40 60 06
G.S.M.:0472 38 13 50



Belgian Oldtimer Caravan Club

Website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat.bocc@skynet.be

Redactie 'Den Trekker':

Baetens Kris

Waasdonk 141 - 2100 Deurne - Antwerpen

Tel.: 0496 622 640 - krab@telenet.be