

België-Belgique
PB
2100 Deurne 1
BC 9520

Den Trekker

Belgian Oldtimer Caravan Club

juli 2006



Erfgoeddag... een ongezien succes!

Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: 2100 Deurne 1
P409433
3e kwartaal 2006

Verantwoordelijke uitgever:
Baetens Kris
Waasdonk 141
B-2100 Deurne

**Voorzitter:**

Desmedt Robert
Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem
Tel. 050 20 85 49
bobenvit@telenet.be

Website: www.bocc.be
e-mail: secretariaat.bocc@skynet.be
Rekeningnummer: 738-0163387-61
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE62 7380 1633 8761
(op naam van BOCC)

Buitenlandse contacten: Marc Mertens
P. Van der Auwerastraat 28
2640 Mortsel
Tel.: 03 454 29 63
marc_nancy@skynet.be

Kascommisaris: G. Embrechts
Tel.: 00 31 765 65 40 14
g.embregts@casema.nl

Prospectie kampeerterreinen: E. Theunynck
Tel.: 051 56 92 92
K. Zijstra
Tel.: 00 31 416 54 33 04
kahazet@home.nl

Coördinatie Wallonië: Hoyas Carole
Tel.: 065 84 28 58
e-mail adres volgt

**Secretariaat/
kasbeheer:**

Folie Erica
St. Hubertusstraat 9
B-8730 Beernem
Tel. 0476 25 50 50
secretariaat.bocc@skynet.be

**Redactie clubblad:**

Baetens Kris
Waasdonk 141
B-2100 Deurne
Tel. 0496 622 640
krab@telenet.be

**Ondervoorzitter/
Boetiek:**

De Coninck Yvette
Rijksweg 26
B-8531 Bavikhove
Tel. 0477 70 72 12

**Beheerder ODB/
Event-coOrdinator:**

Jo Haagmans
Bessemmerstraat 444
3620 Lanaken
Tel. 089 71 16 51
jo_haagmans@versateladsl.be

In dit nummer:

- Voorwoord
- Agenda
- Zomertreffen in Oteppe
- Najaartreffen in Lombardsijde
- Bestuurszaken: resultaat enquête
- Verslagen van leden: - onze club op Radio 1
- weekendje Lombardsijde
- Verslagen treffens: - openingstreffen 1
- openingstreffen II
- ECCR 2006
- De techneut: - nuttige adressen
- Als caravans vreemd gaan
- Koopjes
- Kleurplaatje voor de kleinsten



Ons voorjaarstreffen met bijhorende jaarvergadering, was er eentje om niet rap te vergeten. Alle aanwezige leden wil ik met deze van harte danken. We hadden de pers – radio en zelfs lokale TV en mochten honderden bezoekers verwelkomen en tal van nieuwe leden inschrijven. Als klap op de vuurpijl kwamen Gino en Rina met een prachtige reportage in 'Man bijt hond' op 12 mei op TV één.

Verder leest u de uitslag van de enquête, al zijn de resultaten zeer bevredigend, de knelpunten zullen zeker onder de loupe genomen worden, en bijgestuurd waar het verantwoord is!

Een aantal BOCC'ers zijn reeds druk met elkaar aan het onderhandelen om een techneut-team op te starten of een feestcomité op te richten. Alle ideeën komen in aanmerking en ik kan alleen maar hun enthousiasme toejuichen, maar ik wil er toch op wijzen dat er voor een definitieve beslissing pas na overleg met het bestuur gestart kan worden.

Ik moet toegeven, op de vergadering was ik wat onduidelijk over het bedrag dat mag besteed worden per evenement. Men weet nooit op voorhand hoeveel caravans en hoeveel mensen er komen, daarom overdrijf niet, maar maak het gezellig.

In Bachte-Maria-Lerne had ik zelf voor de receptie gezorgd. Er waren drie flessen porto op overschot, die ik ter plaatse heb verkocht en het bedrag heb afgetrokken van de rekening. Zo worden er geen overtollige kosten gemaakt.

In overleg met Jo, die herstellende is na een operatie, heb ik voorlopig de taak van event-coordinator overgenomen. In geval jullie vragen hebben, bel me gerust op of via e-mail bobenvit@telenet.be.

In Zwitserland waren we met zeven leden van de BOCC, vier Belgen en drie Nederlanders. Dat wij goed weer hadden zal Nancy u wel duidelijk maken in haar verslag. Hopelijk is er nog een beetje zon in voorraad voor het treffen in Ieper.

We kijken reeds reikhalzend uit naar het midzomertreffen en het 'Fin de Saison' in Lombardijse. Zo zie je maar; het seizoen is nog maar goed begonnen en we spreken reeds van het einde. Waar we vandaag van genieten, kan nooit meer afgenomen worden. Het is jullie van harte gegund!

Groetjes,

Bob.

Au printemps, notre rencontre en était une pour ne pas oublier. Je veux remercier de tout coeur, tous les membres présents. Nous avons eu la presse, la radio et la télévision locale. Surtout, le 12 mai, il y avait le reportage 'Man bijt hond' avec Gino et Rina.

En plus, vous lirez le résultat de l'enquête. Les résultats sont très satisfaisants, les problèmes seront débattus, là où il est justifié.

Un nombre de gens est déjà en train de négocier pour démarrer une équipe 'techneut' ou de créer un comité de fête. Toutes les idées sont bonnes, je peux applaudir leur enthousiasme mais je veux accentuer que la décision définitive sera prise après la réunion de l'administration.

J'admets que j'étais imprécis au sujet du montant qui peut être donné par événement. On ne sait jamais, à l'avance, combien de caravanes et combien de personnes vont venir. N'exagérez pas, faites-le agréable.

A Bachte-Maria-Lerne, j'ai soigné moi-même la réception. Il y avait trois bouteilles Porto de trop, que j'ai vendues sur place. J'ai décompté le montant de la facture.

En accord avec Jo, récupérant après une opération, je prends la tâche de 'event-coordonateur'. Si vous avez des questions, téléphonez-moi ou e-mail : bobenvit@telenet.be.

En Suisse, il y avait 7 membres de BOCC ; quatre Belges et trois Hollandais. Il faisait beau et Nancy le dira une prochaine fois. Espérons qu'il y aura encore du soleil à Ypres.

Nous regardons déjà vers le 'midzomertreffen' à Otheppe et le 'fin de Saison' à Lombardside. Vous voyez, la saison est à peine commencer et nous regardons déjà à la fin.

Salutations

Bob.



AGENDA 2006

Datum	Organisatie	Plaats
30 juni tem 3 juli	BOCC	Camping Jeugdstadion - Ieper
14-15 juli	RCCF	Mont St Michel
4 - 6 Augustus	OCC NL	oldtimer treffen Tiggelte
05-08 augustus	COC	ontspanningscentrum Grav-Insel - Wesel
11-15 augustus	BOCC	Camping L'Hirondelle - Oteppe
25-28 augustus	RCCF	Camping Huttopia - Versailles
25 aug-1sept	OCC NL	Kampeer weekend camping de Gasselte
1 sept-10 sept 2006	OCC	DE HOEVENS Alphen Noord Brabant
8-10 september	BOCC	De Lombarde - Lombardsijde
29-03 september/oktober	COC	Furstenberg/Hvel
13 - 22 Oktober	OCC NL	Herfsverkantie camping Tauberromantiek Duitsland

Aanpassingen en aanvullingen aan deze agenda kan u doorgeven aan onze voorzitter:
Desmedt Robert - Berkenhagestraat 86 te B-8210 Zedelgem - Tel. 050 20 85 49 - bobenvit@telenet.be

Zomerstreffen Camping l'Hirondelle met 'thee'-uurtje!

Meer info
op pagina 6



Najaarstreffen in Lombardsijde

Frisse neus halen aan de
belgische kust

Meer info
op pagina 8



Info

(Yvette - 0477/70.72.12)

Yvan Barbe
aanmelden Tel.034530262
Coc zomertreffen

Wilfrid en Linda

Daniël Didon
mentor wordt nog gezocht.
Guust Embregts

Bob en Vit

Coc herfsttreffen
aanmelden bij A.Sertons Elbertsveen 21 - 1261 VR Blaricum.

Inschrijven:

0033/2.99661630 - rubenoel@free.fr

Frank Kräger - 0049/231.1675700 - frankkraeger@acor.de

Gsm 0474/99.68.19

0033/1.64235675 - daniëldidon@tele2.fr

0031765654014 G.Embregts@casema.nl

Tel.050-20.85.49

Karl-Dieter Heymann - 0049/330.9360131 - christine-diter@t-online.de

WEETJE: Sommige handelaars hebben wel sympathie voor onze club. neem nu Tentenmakerij **VANCRAYNEST Thierry**, deze mensen maken al voortenten op maat sinds het merk Constructam caravans bouwde...

We namen de proef op de som en bestelden er een voortent voor onze Mostard Yvonne, eentje dat we zelf uitgetekend hadden. En voorwaar, we zijn erg tevreden!

En bovenal: leden krijgen op vertoon van hun lidkaart een mooie korting!

Vancraynest Thierry
Ijzeren bareel 33, 8587 Industriezone Spiere
Tel.: +32 56 45 55 84
vancraynestlamon@skynet.be



Onze inlassing in het programmaboekje van Erfgoeddag...

Marc Mertens - Buitenlandse contacten





11 tot en met 15 augustus 2006

Camping l'Hirondelle - Oteppe

Kasteel en domein, B-4210 Oteppe - info@lhirondelle.be - www.lhirondelle.be

Tel.: +32 85 71 11 31

Linda, Wilfrid & Maxi nodigen alle BOCCers uit op een extra lang kampeerweekend van 11 augustus tot en met 15 augustus 2006 (een 5-daagse!).

Aan de poort van de Ardennen, te midden van de groene en heuvelachtige provincie Luik, willen we jullie ontvangen in het zeer mooie kasteeldomein l'Hirondelle (Frans voor "de zwaluw").

Mooie kampeervelden, speelpleinen, 2 gratis zwembaden, kraaknette WC's, propere douches, tennisvelden, voetbalterrein, petanquevelden, paardrijden of vissen op de drie forellenvijvers kortom, voor elk wat wils!

In het commercieel centrum van de camping kan je volgende dingen vinden: verse producten, uw krant, een lunapark, een zelf bedieningsrestaurant voor een lekkere snack en een terras voor het drinken van een frisse pint.



Misschien wil je iets meer spenderen in de sfeervolle bar van het kasteel uit de 18 de eeuw met zijn unieke glazen oranjerie met panoramisch uitzicht? Een speciaal (streek)biertje of een lekker ijsje zijn er alleszins zeer betaalbaar.

De prijs voor dit alles is:

- 13EUR per caravan (elektra inbegrepen) per nacht (ongeacht het aantal personen)
- 0,75EUR per caravan voor een vuilniszak (verplicht)
- 0,75EUR per douchemunt (verkrijgbaar bij ons)



Programma

Vrijdag 11 augustus

aankomst en installatie op het terrein FOX

Eerder komen kan ook, meerkost is ter plaatse te betalen aan kamphouder. Vergeet niet uw caravan te installeren op de voor ons gereserveerde plaatsen (FOX)

19:00 uur - gezamenlijk thee-uurtje (of iets straffers?) met welkomstwoord (iedereen brengt zijn eigen drankje mee)

Zaterdag 12 augustus

13:00 uur - boottocht op de Maas (duur ± 1 uur) met de Bateau Val Mosan (prijs: 3EUR per persoon, 2,50EUR per kind) Nadien is er mogelijkheid tot een vrij bezoek aan de prachtige stad Hoei (Huy)

18:00 uur - Aperitief (aangeboden door BOCC en onszelf) Na het aperitief volgt een gezamenlijke barbecue (wij zorgen voor het vuur, u voor de rest). Bij slecht weer kunnen we de feestzaal van de camping gebruiken. Na de barbecue volgt een groot openluchtbal met orkest op de binnenkoer van het kasteel

Zondag 13 augustus

voormiddag: Rustig uitslapen

namiddag: Bezoek aan het fietsenmuseum in de hoeve Chateau de Famelette uit de 16 d' eeuw in Huccorgne (prijs: 2EUR pp) + Bezoek aan de ruines van de burcht van Moho (gratis)

's avonds: Voor de fans is er een optreden van de enige echte Paul Severs in de feestzaal van de camping

Maandag 14 augustus

13:00 uur - Petanquewedstrijd

18:00 uur - Gezamenlijk Thee-uurtje (of iets straffers?) en prijsuitreiking petanquewedstrijd

Dinsdag 15 augustus

leder op eigen tempo terug naar huis

INSCHRIJVEN

voor 31 juli 2006 bij:

Wilfrid François & Linda Struys

Boddelbergstraat 10, 3472 Kersbeek-Miskom (België)

Tel. 0032 474.996.819

E-mail: Oteppe@kersbeek.be

Tot dan!

Linda, Wilfrid en Maxi





08-09-10 september 2006

Camping De Lombarde - Lombardsijde

Elisabethlaan 4, Lombardsijde • info@delombarde.be • www.delombarde.be

Tel +32-(0)58-236839

Programma

Vrijdag 08 september

Aankomst

In de namiddag bezoeken we "DE DRONKENPUT"

Om 18uur Receptie

Om 20uur Strandwandeling met zonsondergang

Zaterdag 09 september

In de namiddag bezoek aan de JACHTHAVEN, de VISMIJN en het SLUIZENCOMPLEX van NIEUWPOORT.

Zondag 10 september

Vanaf 8uur30 GARNAALKRUI-DEMONSTRATIES "DE PARELVISSERS"

Ooit gehoord van garnalen kruien? De lokale club "De Parelvisser" demonstreert het je graag bij gunstig weer en laag tij. Telkens worden op de zeedijk de garnalen gekookt en gratis uitgedeeld.

Tevens zijn er demonstraties garnaalpellen en netten breien!

Inschrijven

Graag aanmelden bij TANTE VIT :

telefonisch 050 20 85 49 of
e-mail bobenvit@telenet.be



Prijzen - Informatie

14 euro per nacht per eenheid (wie vroeger komt of langer blijft kan dit aan dezelfde voordelige prijs) ; Stroom 16Ampere en douches inbegrepen. We zorgen ervoor dat de auto's op de parking blijven staan naast het veld. Het restaurant is open gedurende het weekend ; frietjes kunnen afgehaald worden.





Hoe te bereiken?

"De Lombarde" is het gemakkelijkst te bereiken via de E40 - richting Veurne. Neem de afrit Nieuwpoort en volg dan steeds de richting Oostende.

Eens Nieuwpoort voorbij, vindt je op 1 km van het Albertmonument (brug over de IJzer), op je rechterkant de wegwijzer van "De Lombarde".



DRONKENPUT

Kapelstraat 55, Middelkerke

Op het einde van de 19e eeuw werd een grote betonnen waterbak gebouwd om de wateren van de Sluisput te zuiveren en om te zetten in drinkbaar water. De ongelijke gewichtsverdeling, de onstabiele grond en de druk van het grondwater zorgden ervoor dat de put scheefzakte.

Binnen in de dronkenput ervaar je evenwichtsverlies omdat je je wil richten naar de vele schuine pijlers tussen een vlakke waterspiegel. Lukt jaarlijks duizenden bezoekers.





De enquête...

Wat is het resultaat?

Aantal enquêtes: 23

1. Bestuur

Bestuur goed=	Goed=	23
Bijdrage=	Goedkoop=	13
	Gaat wel=	10
Indeënbuss=	ja=	19
	nee=	3
	onthouding=	1
Ledenvergadering=	ja=	23

2. Treffens

Voldoende treffens=	ja=	21
	nee=	2
Kwaliteit treffens=	goed=	23
Voldoende activiteiten=	ja=	23
campingkeuze=	goed=	20
	matig=	3
Gecentraliseerde uitvoering=	goed=	22
	matig=	1
kostprijs bijeenkomsten=	goedkoop=	10
	matig=	13
Betalen voor etentje=	ja=	22
	nee=	1
Kerstbijeenkomst=	ja=	8
	nee=	13
	onthouding=	2
bijeenkomst over de grens=	ja=	13
	nee=	9
	onthouding=	2
Bewegwijzering=	Goed=	15
	Matig=	7
	Slecht=	1
Een receptie op ELK treffen=	Ja=	19
	Af en toe=	3
	Nee=	1
Opendeurdag houden op treffen=	Ja=	20
	Af en toe=	3

3. Clubblad=

Uitstraling=	Goed=	22
	Matig=	1
Afwisseling onderwerpen=	Voldoende=	22
	Onthouding=	1
De techneut=	Goed=	20
	Matig=	3
Kwaliteit drukwerk=	Goed=	23
Formaat=	Goed=	20
	te groot=	2
	Onthouding=	1
Fotos=	Voldoende=	21
	Te weinig=	2
Volledig tweetalig maken=	Ja=	10
	Nee=	11
	Onthouding=	2
Goede titel clubblad?	Ja=	19
	Nee=	3
	Onthouding=	1

4. Website

Uitstraling=	Goed=	16
	Matig=	3
	Onthouding=	4
Online inschrijven voor treffens=	Ja=	20
	Onthouding=	3
Foto's=	Voldoende=	19
	Onthouding=	4
Volledig tweetalig maken=	Ja=	15
	Nee=	4
	Onthouding=	4
Koopjes op website=	Ja=	16
	Nee=	3
	Onthouding=	4
Agenda op website=	Goed=	20
	Matig=	-
	Onthouding=	3
Bezoek je vaak de website?	Ja=	16
	Nee=	4
	Onthouding=	3

5. PR club

Voldoende reclame?	Ja=	18
	Nee=	3
	Onthouding=	1
Opendeurdagen houden?	Ja=	21
	Onthouding=	2
Op beurzen staan?	Ja=	20
	Onthouding=	3
Deelnemen aan treffens andere clubs?	Ja=	17
	Nee=	4
	Onthouding=	1
Kwaliteit folders?	Goed=	16
	Matig=	5
	Onthouding=	2
Beschikbaarheid folders?	Goed=	16
	Matig=	4
	Onthouding=	3
Kleuren clubsticker=	Goed=	19
	Matig=	2
	Onthouding=	2
Polo's	Goed=	17
	Onthouding=	6
T-shirts	Goed=	17
	Onthouding=	6
Sleutelhangers	Goed=	16
	Matig=	1
	Onthouding=	6
Clubstickers	Goed=	18
	Onthouding=	5
Wimpels	Goed=	16
	Matig=	3
	Onthouding=	4

6. Nota's

Sommige leden vragen naar sweaters van de club

Er werd (mondeling) voorgesteld om pins met clublogo te maken ipv sweaters.

Deelname aan treffens van andere clubs enkel als het om weekends gaat

Kersttreffens enkel als het overdekt is.

Boetiek verder uitbreiden met petjes, hemden,...

Kleur sticker aanpassen en groter maken?

Gezamenlijke BBQ op elk treffen met eventueel gezamenlijk aangekocht vlees?

"Belgische Oude Caravan Club"?





Welkom aan onze nieuwe leden!

Dujeu	Steven	A. Braeckmanlaan 123	9040	Gent	Coussement	1983
Bekaert	Philippe	Hoekestraat 25	8370	Oostkerke	WaWa 200 sl	
De Cuyper	Frank	Kasteelstraat 66	9140	Temse	Constructam Condor	1969
Janda	Michel	Neerhofstraat 19	9050	Gentbrugge	Eriba Pan	1977
Van Acker	Marc	Scheldekaai 18	9050	Ledeberg-Gent	De Roeck 300	1968
De Gruyter	Ronny	Stuiverstraat 74	8400	Oostende		
Schaftenaar	John	Nonnebossen Noord 39	8980	Zonnebeke		

Verlagen van leden



Onze club op Radio 1!

Om ons Erfgoedtreffen kracht bij te zetten konden we in het programma 'Brood en Spelen' op Radio 1 ons evenement/opendeurdag aanmelden.

Via een eenvoudig interview kregen we de kans om wat meer uitleg over onze hobby, en vooral ook over onze opendeurdag de wereld in te sturen.

En of dat gelukt is?

Zeker weten!

We telden ongeveer 500 bezoekers!

Volgend jaar weer zo eentje?



In één van onze volgende uitgaven, het verslag van 'De woestijnsurfen':

De uitdaging

- Rijd in 20 dagen tijd van Brussel naar Dakar (eigenlijk Banjul, maar Dakar bekt beter)
- Arriveer daar met auto waar die ter plekke wordt geveild
- Kom daarna weer veilig thuis

De regels

- Het voertuig mag niet meer kosten dan 500 EUR.
- Het finetunen van het challenge-voertuig mag de 150EUR. grens niet overschrijden.
- Er bestaat geen formele ondersteuning tijdens de challenge.
- De opbrengst van de autoverkoop gaat naar het lokale goede doel van jouw keuze.



<http://www.dewoestijnsurfen.be>



Weekendje Lombardsijde

... omdat we die camping eens wilden zien.

Sommige mensen hebben geen geduld...
Sommige mensen zijn erg nieuwsgierig...
En als je dan nog tot de mensen hoort die beide hebben...
pak je gauw in en ben je op stap voor je het zelf beseft!

Zo kregen we het op een vrijdagochtend in ons peer om die avond nog richting Lombardsijde te trekken, op zoek naar de camping die Bob uitgekozen heeft voor het najaarstreffen.

Eerst de kids oppikken en dan hup, naar Westende!

Een ongeval op de E17 dreigde even roet in het eten te gooien, maar omdat we via de elektronische verkeersborden op de snelweg op voorhand reeds een alternatieve route aangeboden kregen was het tijdsverlies miniem. (ons belastingsgeld werd blijkbaar een keertje goed besteed!)

Later dan gepland arriveerden we op de camping. We kregen een plekje toegewezen achteraan de camping, installeerden ons oldtimertje en konden voor de eerste keer onze voortent volledig opstellen.

Weerom later dan voorzien, trokken we naar het hoofdgebouw om daar in het bijhorende frituurtje ons avondmaal te halen, maar ja, het frituur was al toe. Dan maar de taverne binnengestapt. Ondanks het toch al late uur kregen we allen nog een croque monsieur aangeboden op het terrasje = mooie service!

De camping is groot, maar door de vreemde indeling (je kan het bijna een labyrint noemen) staan er steeds maar een paar caravans in je gezichtsveld. Daarenboven is ze erg groen: niet voor niets de zuster-camping van Groeneveld, waar we ons Erfgoedtreffen gehouden hebben.

Daags erna trokken we naar de zee. Het is wel een eindje stappen, maar met het mooie weer zeker geen probleem. Tegen de middag wandelden we naar Middelkerke om daar wat verkoeling te zoeken.

De maand mei was best koud te noemen, begin juni is dan weer best heet: een slordige 30°C aan zee...

De kids hadden er een stevige wandeling op zitten op de heenweg, maar we moesten ook nog eens terug natuurlijk.

Bob, onze voorzitter belde me. Ik nodigde hem uit om een glaasje te komen drinken, waarna hij blijkbaar prompt op de moto sprong, samen met 'tante' Vit en naar ons toe kwam. Na een uurtje babbelen over caravans en de BOCC reden ze weer huiswaarts. Was dat leuk zeg, zo'n bezoekje!
's Avonds wat aan de caravan verpoosd, genietend van de nieuwe voortent. (Naar je eigen voortent gapen, het staat wat lullig... maar ja).

's Zondags trokken we naar Oostende, van daaruit naar Raversijde: daar is nog een restant van de Atlantik Wall. Best interessant maar onzen Djack (de intussen gekende Jack Russel in de club...) mocht daar niet binnen.

Dan maar weer naar de auto en terug naar de camping.

Die middag even op het terrasje van een zeer lekkere spaghetti genoten.

De campingeigenaar was voor ons op zoek gegaan naar een parasol want de zon was veel te heet die middag.

Zo'n weekend gaat veel te vlog vooruit, en als je alles uit je weekend wil halen wat er uit te halen valt, ook nog eens erg vermoeiend.

Tegen 16u00 ruimden we op, pikten onze oldtimer weer aan en vertrokken naar huis.

Onderweg bleef alles rustig. De gevreesde files bleven voorlopig uit.

Al bij al een heel leuk weekend, het weer zat er zeker voor iets tussen, maar de camping ook: een aanrader!

Groetjes,
Kris, Katja, Tim en Ellen.





Openingstreffen met 'Opendeurdag' in Bachte Maria Leerne

Voor de tweede keer in het bestaan van de BOCC zou er een 'opendeurdag' georganiseerd worden. Deze keer viel die samen met de landelijke manifestatie van de Erfgoeddag. En het thema zou kleur zijn.

De plaats van handeling zou worden Camping Groeneveld in Bachte Maria Leerne bij Deinze.

Kris had er al een ruime hoeveelheid publiciteit aan weten te geven, en dat resulteerde dan ook in publicaties in De Standaard Magazine; de krant De Morgen, een interview aan en een bezoek van Radio Eén, en de lokale televisiezender AVS. We verwachtten dan ook veel volk.

Nu was er wel een probleempje want de meeste kleur komt van de voortenten en luifels, en aangezien de caravans over het algemeen wit van kleur zijn, zou dat het thema een beetje schaden. Maar met alleen de luifels en de enkele gekleurde caravans, waarvan de rode Graziella van Linda en Wilfried, en de bruin/gele Bourgois van Bob niet te missen waren, kwam er toch een frisse voorjaars tint over de camping. Frank de Bozere had ons via Radio Twee al laten weten dat hij een portie mooi weer had besteld met temperaturen boven de twintig graden. Wat kon er nog mis gaan?

Het weekend begon met de bijeenkomst op de vrijdag voor wie in die mogelijkheid was. In de namiddag was er een excursie voorzien naar een jeneverstokerij. Daar hoorde natuurlijk ook bij dat



er geproefd moest worden, en aan de meeste aanwezigen hoefde dat geen twee keer uitgelegd te worden.

Op zaterdagmorgen was er de traditionele jaarvergadering. Deze had plaats in het naast de camping gelegen zaaltje van de handboog schietvereniging en dat we bereidwillig ter

zeven-en-een halve-liter geestrijk vocht verschonken

beschikking hadden gekregen van de gemeente Deinze. Met een woord van dank aan de gemeente en verheugd over de opkomst, begon onze voorzitter Bob de vergadering. Na wat formaliteiten in woorden en cijfers, kwamen de plannen voor het komend seizoen naar voren. Langzaam maar

zeker onttaardde de vergadering in een feestelijke bijeenkomst. Er stonden snackjes op tafel en er werd



regelmatig met drankjes rondgegaan. Later hoorden we van onze voorzitter dat er wel zeven-en-een halve-liter geestrijk vocht verschonken was. Gelukkig hoefde Bob geen 'BOB' te zijn, want de rest van de dag deden we te voet. In de namiddag hadden we een door hem georganiseerde wandeling naar het nabij gelegen Kasteel Ooydonk. Een flinke meute ging op pad om de alcohol enigszins te verbranden. Jammer genoeg was het kasteel zelf gesloten, maar ofschoon de tuinen nog maar weinig kleur hadden, mochten ze toch gezien worden.

's Avonds ging elk zijns weegs, en hier en daar kwamen er barbeque's tevoorschijn. Volgens oplettende aanwezigen haalden Rino en Gina die tevoorschijn bij zowat elke maaltijd. En men dacht, op de geur afgaand, dat die door hen nog op een traditionele wijze werd gestookt; met hout! De 'dag des oordeels' begon al vroeg. Om tien uur zou er min of meer officieel geopend worden. Gelukkig konden wij de avond voordien onze WaWA-buren bijtijds attenderen op dit uur, want anders zouden deze nog wel eens in slapende toestand te bezichtigen zijn geweest.



En om tien uur begon 'het groene veld' vol te lopen! Onwaarschijnlijk veel bezoekers op dit vroege uur; wat moest dat voor de namiddag gaan worden? Het waren niet alleen nieuwsgierigen die wel eens wilden zien hoe deze "Bohemiens" leven in hun huisjes op wielen. Menige geïnteresseerde wilde meer weten van het hebben van en trekken met oude caravans. En er waren er die al een caravanneke thuis klaar hadden staan. Veel informatie werd er gevraagd over technische zaken bij de verschillende eigenaars, maar ook de leiding kreeg een veelvoud van vragen te beantwoorden over het clubgebeuren, voorschriften en mogelijkheden. Een romantische variant werd gebracht door dichter/schrijver David Troch die gedichten en reisverhalen ten gehore bracht. Gelukkig kwam er in de namiddag niet veel méér volk, het bleef wel de gehele dag gezellig druk. We werden geen moment met rust gelaten, voeten begonnen pijn te doen en magen begonnen te knorren. Maar dat hadden we er natuurlijk voor over en ook voor een groot deel aan ons zelf te danken. Een voortreffelijk optreden was er nog van de nieuw in het leven geroepen 'technische dienst'. Met een heuse goed uitgeruste gereedschapsbus kwam dit team, onder leiding van Chris Mermans, in actie bij



een remprobleem aan de Mostard van Kris Baetens. Omdat de 'opendeurdag' deze keer doorging op zondag, waren er in de avond een groot aantal clubleden die nog naar huis moesten. Dat ging een

beetje haastig en er was niet alle gelegenheid om afscheid van elkaar te nemen. Maar daarvoor hebben we tegenwoordig de elektronische snelweg via welke we nog eens kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend.

Met dank aan Leon voor dit leuke verslag, en de bijhorende foto's!





Beste Campeervrienden,

Het is weer al even geleden maar het zit me toch nog fris in het geheugen: "ons openingstreffen" .

Voor mij persoonlijk was het men allereerste treffen met de club en het mag gezegd worden er mogen er nog velen van deze volgen!

De camping was voortreffelijk gelegen in een oase van groen en rust, de weergoden waren ons goedgezind. Kortom iedereen was blij.

Als nieuwkomer bij de club mag ik wel zeggen dat je er warm wordt onthaald iedereen is vriendelijk en allen zijn ze voor mekaar in de weer.

Wat me vooral is bijgebleven was het thee uurtje, een geslaagd initiatief waarbij men steeds op men hulp mag rekenen.

Dat ik thuis nooit thee drink doet hier niets ter zake. Wat er echter op de ledenvergadering ontbrak, is een woordje uitleg over een aantal nieuwe zaken binnen de club, nu ja geen verwijt hoor want eigenlijk was het bestuur zelfs niet op de hoogte van het bestaan hiervan.

Zo is er de nieuwe infostand bij onze Jack (foto 1). Verder heeft de club ook zijn eigen depanage service (foto2) waarvan al gretig gebruik werd gemaakt. Hoewel deze service wagen toch al behoorlijk is uitgerust mogen we de volgende keer toch niet vergeten om een aantal reserve rubbers mee te nemen voor diegene die door toe doen van derden sneuvelen na het thee-uurtje (foto 3).

Verder mogen we toch wel spreken van een geslaagd openingstreffen, een leuk weekend samen na een veel te lange winterstop waar er tijd was om samen eens te verbroederen en de nieuwe leden van harte welkom te heten.

Graag wil ik bij deze dan ook alle mensen die dit mogelijk maakte bedanken voor hun tijd en werk die zij hierin stopten en van harte feliciteren met een geslaagd openingstreffen.

Ook een woord van dank aan de mensen van camping Groeneveld waar we mochten rekenen op een goede en vriendelijke ontvangst.

Groetjes Chris.



Op precies 700 km van ons huis vond dit jaar de internationale bijeenkomst plaats voor old-timer kampeermiddelen. Het Zwitserse Sempach was voor 4 dagen het trefpunt voor 70 kampeerders uit 6 verschillende landen. Het was weer een mooie mengelmoes van geboende caravannetjes al dan niet met bijpassende oude wagen. Ook tenten en woonwagens waren weer van de partij. We trokken al direct op verkenning naar Sempach en werden er vergast op een paardenoptocht en fanfaremuziek. Na de openingsreceptie met toelichtingen door de Zwitserse organisatie op donderdagavond werd er een kampvuur aangestoken.



De organisatie had ons veel vrije tijd gegund door alleen op zaterdagavond iets te organiseren. Dus wij trokken er vrijdag op uit met de trein naar Luzern. Het was een prachtige, zonnige dag! Deze mooie stad heeft ons betoverd, geflankeerd door witte bergtoppen en het Vierwaldsättermeer waar tientallen zwanen op rondzwommen. Na een lekker middagmaal aan de rand van het water en wat rondwandelen in de oude stad keerden we 's avonds moe en voldaan met de trein terug.



Zaterdag is traditioneel de opendeurdag. Door het prachtige weer kwamen er heel wat bezoekers, o.a. enkele koppels met oude wagens die ook retro gekleed waren. Zaterdagavond ging het met de auto naar een zaal in Neuenkirch waar het avondeten werd geserveerd. De voorzitters kregen hier de kans om traditioneel hun waardering over te brengen aan, dit jaar, de Zwitserse organisatie. Na de typische maaltijd werd nog een film gedraaid maar de zaal liep al vlug leeg en om 23.00 waren we weer terug op de camping.



Zondag, de dag van het vertrek, was voor ons al vroeg begonnen want we wilden om 08.00 huiswaarts keren. Het was een mooi treffen mede dankzij de weergoden die het dit jaar niet lieten afweten en voor de nodige zon hebben gezorgd.



Uw verslaggeefster,

Nancy





Waar kan je zoal naartoe als je speciaal materiaal zoekt:



Voor alle soorten en modellen rubbers en dichtingen:
Leon Smet - Frans Beirenslaan 305 - 2150 Borsbeek
Tel. 03 232 75 01 - www.leonsmet.be - info@leonsmet.be
Op vertoon van je lidkaart krijg je er zelfs 10% korting!



RIBA TRAILERS

Een ongelofelijke assistentie als het om het onderstel gaat:
RIBA Trailers - Robianostraat 76-78 - 2150 Borsbeek
Tel.: +32 3 321 70 04 - info@riba.be - www.riba.be
Op vertoon van je lidkaart krijg je een leuke korting!

Je kan rubbers, strip e.d. vinden bij:
Geo Vanden Berghe NV - Industrieweg 54 - 8800 Roeselaere
Tel.: 051 24 24 88
vanden.berghe@pi.be - www.geo-vandenberghe.com
Op vertoon van je lidkaart krijg je er zelfs 10% korting!

Voor allerhande oldtimer onderdelen:
Classic Car Parts - Waversesteeweg - 1455 Brussel
Tel.: 02 660 76 99

Adres voor SKAI e.d.
BVBA-Carauto - Dhr. R. (de) Cauwe
Hoogstraat 57. - Denderleeuw
Tel 053-667442 - Fax 053-671988

Het OOR (via Nederlandse Oldtimer Caravan Club):
oor@oldtimercaravanclub.nl
Telefoonnummer (Wytze de Boer): +31 596 57 14 06
Adres schuur: Hoofdweg 170, Wagenborgen - Nederland

De Onderdelen DataBase (afgekort: ODB):
Jo Haagmans
Bessemmerstraat 444 - 3620 Lanaken
Tel. 089 71 16 51 - jo-haagmans@versateladsl.be

Voor allerhande ruiten:
Willemsen Camper Service
Vlielandseweg 131 - 2641 KB Pijnacker - Nederland
info@willemsencaravan.nl
Tel.: +31 15 369 57 75



Welk merk en type caravan was dit?

Geen idee, maar nu is hij enkel nog goed voor brandhout...



REIZEN



De Corrèze is een typisch departement van de Limousin, met veel meren, groene open vlakten en rivieren. In Chamberet, een landelijk dorpje met zowat 1.300 inwoners, kan je nu ook je vakantie in een comfortabele woonwagen doorbrengen. In het gloednieuwe vakantiepark Les Roulottes des Monédières staan rond een fontein vlak bij een meertje 35 houten woonwagens opgesteld. Je zou zeggen, een kamp waar vroeger circusartiesten verbleven toen ze van stad naar stad trokken. Alleen, de woonwagens hebben wel een retrolook, maar ze zijn veel luxueuzer en blijven ter plekke. Er is accommodatie voor maximaal vijf personen: drie slapen op uittrekbare divans, twee in een tweepersonsbed. Voorts zijn er een kitchenette, een badkamer met douche

en toilet, een klein terras en een tuintje met barbecue. In juni en september betaal je voor een verblijf van minimaal vier nachten 56,25 euro per nacht en per wagen. De streek, op circa 800 km van Brussel, heeft een rijk historisch verleden met veel kastelen. Het is een regio die perfect geschikt is om te wandelen, te kanoën of paard te rijden. Of om er een dagje op uit te trekken en bijvoorbeeld porseleinstad Limoges te bezoeken. Andere dagtochten leiden naar de Auvergne en de Dordogne. Interessant is een bezoek aan Vulcania in Saint-Ours-les-Roches, waar je interactief alles te weten komt over de geheimen van vulkanen.

INFO in de reiswinkel, www.thomascook.be, Thomas Cook Autovakanties Frankrijk.

Bron: Magazine bij De Morgen



TE KOOP

Caravan Lander Graziella type 474 L

Bouwjaar 1977-78
 Afmetingen: lengte carrosserie 474cm
 Totale lengte 584cm
 Breedte 210cm
 Hoogte 245cm
 Leeggewicht: 650 kg,
 Toelaatbaar totaalgewicht: 750kg
 Carrosserie: sandwichconstructie met glasvezel versterkte kunsthars
 lichtgewicht winter/zomer caravan
 In goede staat - Prijs overeen te komen.

Nadere inlichtingen - Bezoek na afspraak:
 Paul Reekmans
 Brusselsestraat 46- 3000 Leuven
 016.224867 - 016.460422
 paul.reekmans@chello.be

FALTER plooiocaravan

Bouwjaar 1965
 Goede staat - gebruiksklaar
 Prijs overeen te komen
 Regio Brugge
 Voor meer info:
 Bryan Rondelez - 0477 85 09 44

Boetiek

- Sticker met ons embleem : 1,5 EUR
- Sleutelhanger : 2 EUR
- Vaantje : 5 EUR
- T-shirts: 8 EUR
- Polo: 15 EUR



We kregen een bedankkaartje van de organisatie van Erfgoed... heel leuk! (maar ze vergaten er wel een postzegel op te kleven...)





Belgian Oldtimer Caravan Club

Website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat.bocc@skynet.be

Redactie 'Den Trekker':

Baetens Kris

Waasdonk 141 - 2100 Deurne - Antwerpen

Tel.: 0496 622 640 - krab@telenet.be