

België-Belgique
PB-PP
8210 Zedelgem
BC 19320

Den Trekker

Belgian Oldtimer Caravan Club

juli 2008



Werken! op een Treffen?

Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: 8210 Zedelgem
P409433
3e kwartaal 2008

Verantwoordelijke uitgever:
Desmedt Robert
Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem



Het Bestuur



Voorzitter

Desmedt Robert

Berkenhagenstraat 86
B-8210 Zedelgem

T: 00 32 50 20 85 49
E: voorzitter@bocc.be



Ondervoorzitter / Boetiek

De Coninck Yvette

Haaipanderstraat 40
B-8870 Izegem

T: 00 32 477 70 72 12
E: ondervoorzitter@bocc.be
E: boetiek@bocc.be



Secretariaat / Kasbeheer

Folie Erika

Wijnendalemolenstraat 9
B-8820 Torhout

T: 00 32 50 21 67 58
E: secretariaat@bocc.be



Evenementen Coördinator

Mermans Chris

Wijgmaalbroek 79
B-3018 Wijgmaal-Leuven

T: 00 32 16 44 41 50
E: evenementen@bocc.be



Beheerder ODB Prospectie Campings

van den Hemel Peter

Walakker 23 b.113
B-8200 Sint-Michiels- Brugge

T: 00 32 475 91 46 90
E: odb-prospectie@bocc.be

buitenlandse contacten:

redactie - clubblad

Den Trekker:

Muylle Bart

T: 050 21 67 58

E: buitenland@bocc.be

E: redactie@bocc.be

opmaak - clubblad

Den Trekker:

website-verzorger:

Hendriks Matt

E: webmaster@bocc.be

kascommisarissen:

Embregts Guus

T: 00 31 76 565 40 14

E: g.embregts@casema.nl

Coenegrachts Jean Marie

T: 0477 76 49 40

E: jm.coenegrachts@telenet.be

coördinatie Wallonië:

Blavier Philippe

T: 00 32 495 68 33 61

vertaling Franse tekst:

Muylle Peter

club fotograaf:

Zijlstra Karl

T: 00 31 416 54 33 04 - E: kahazet@home.nl

Foto's staan op de website:

<http://community.webshots.com/user/kahaze>

website:

www.bocc.be

e-mail:

secretariaat@bocc.be

rekeningnummer:

738-0163387-61

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE62 7380 1633 8761

(op naam van BOCC)

In dit nummer:

De Voorzitter aan het woord

Agenda BOCC + OCC + COcev + RCCF

Organiseren van een Treffen + Oproep

Verslag ECCR

Telling Bestuur + WA-WA oproep 2009

Verslag Zwalm

OCC - English Tour 2009

Rubriek: Postkaart uit oude tijd - NIEUW!

Voorstelling La Roche

Nationale Meeting EXPO

In de Media: Boer Charles

Voorstelling Kasterlee

Anecdotes + Boetiek

POSTER H'rondelle

Foto's Waasmunster

Vondsten in het bos

Handige adressen



Goed begonnen is half gewonnen.

Dit gezegde is zeker van toepassing voor onze voorjaars-treffens.

Waasmunster met als hoogtepunt de ledenvergadering en de (her-)verkiezing van het bestuur. Er kwamen zeer gerichte vragen en suggesties van onze leden, welke wij reeds goed overwogen en zelfs aangepast hebben. Uiteraard werden alle kandidaten verkozen. Het aantal voorkeurstemmen voor elk van hen was een duidelijk bewijs dat niemand afgestraft werd. Volgens Maria van het Gerstekot "Zijn we goed bezig"

In Papenburg waren we met een flink aantal BOCC'ers aanwezig. Het was een prachtige organisatie afgezien van de beperkte ruimte. Het gebeuren wordt verder in geuren en kleuren beschreven in het verslag van Nancy.

Op dit ogenblik schrijf ik mijn voorwoord onder mijn luifel op de camping in Zwalm. Tante Vit zal verder meer uitleg geven.

Tot op heden was mijn grootste bekommernis, hoe en wie zal er voor zorgen dat "Den Trekker" bij jullie in de bus valt. Als een geschenk uit de hemel kreeg ik een mailtje van Matt, gezien hij nog deze maand op pensioen gaat, wil hij wat tijd vrij maken om er zijn schouders onder te zetten.

Gisteren (zondag 1 juni) hebben Bart en Matt de koppen bij elkaar gestoken en voor een goede en aanvaardbare taakverdeling gezorgd. Ik heb er alle vertrouwen in en mag al blij zijn dat ik de postzegels mag plakken!!!

Half juli staan we in La Roche, waar ik van de gelegenheid gebruik zal maken om in Oteppe nog enkele zaken te bespreken voor de ECCR 2009.

Eind juli krijgen we reeds een "tussendoortje" aangeboden door Peter, onze nieuwste telg in ons bestuur.

Hopelijk vindt Chris Mermans een goede oplossing voor het probleem met de hondjes in Kasterlee, zodat we met een grote groep BOCC'ers kunnen aantonen dat echt kamperen nog bestaat, zonder al dat luxe en dure gedoe.

Wees gerust we brengen er onze beste paarden van stal.

Verder wens ik jullie heel veel campeergenot onder een stralende zon!!!

Groetjes Bob

Bien commencé, c'est presque gagné.

Ce proverbe est bien choisi pour les randonnées de ce printemps.

D'abord, Waasmunster, la réunion des membres et la (re)élection du comité. Il y avait beaucoup de questions précises et des suggestions de nos membres. Toutes ces suggestions, nous les avons bien réfléchies.

Evidemment, tous les candidats ont été élu. Le nombre des votes était bien clair et personne a été puni. Selon Maria van het Gerstekot : 'Nous travaillons bien'

A Papenburg, il y avait beaucoup de membres BOCC présents. C'était une organisation magnifique sans parler de l'espace trop restreinte. L'événement est raconté un peu plus loin dans 'le reportage de Nancy'

A ce moment, j'écris ma préface sous mon auvent sur le camping à Zwalm. Tante Vit donnera plus de commentaire plus tard.

Jusqu'à maintenant, je me faisais des soucis : comment et qui va s'occuper de la livraison de votre 'De Trekker' dans votre boîte postale.

Comme cadeau du ciel, j'ai reçu un e-mail de Matt. Maintenant qu'il prend sa retraite, il aura le temps de faire ça.

Hier (dimanche le 1 juin) Bart et Matt ont réfléchi pour trouver une bonne répartition des tâches. J'ai confiance en eux et je suis déjà heureux de pouvoir coller les timbres.

Mi-juillet, nous serons à La Roche. A cette occasion, j'irai à Oteppe pour régler certaines choses pour le ECCR 2009.

Fin juillet, Peter, le plus jeune de notre équipe, nous a proposé 'une surprise'.

J'espère que Chris Mermans trouvera une solution pour le problème avec les chiens à Kasterlee. Nous pouvons prouver qu'on peut faire du camping sans luxe et sans les choses coûteuses.

Enfin, je vous souhaite beaucoup de plaisir sur les campings et beaucoup de soleil.

Salutations, Bob

Foto's van Clubfotograaf Karl Zijlstra



zijn te zien op het Internet Adres

<http://community.webshots.com/user/kahazet>



Agenda

datum	club	aard treffen	plaats
jul 5 - 13	OCC	Weekend-Midweek	Het Zonnehuis, Exmorra
juli 12 - 14	RCCF	Pont de Salars	Aveyron (12)
juli 18 - 21	BOCC	Midzometreffen	La Roche
juli 28 - 31	OCC	Midweek, Oldtimer Boot Dagen	Ommen a/d Vecht
juli 31- aug 3	COcev	COC-Sommertreffen	Campingp:Haide. Heidelberg
aug 1 - 3	RCCF	Recontre Airstream	Manses (09)
aug 1 - 3	OCC	Oldtimer Weekend	Tilligte (bij Oldenzaal)
aug 1 - 9	OCC	Weekend-Midweek	Bunnik (Utrecht)
aug 15 - 22	OCC	Weekend-Midweek	Schoonoord (Drente)
aug 22 - 24	RCCF	Estivale du RCCF	Saint Gaultier (36)
aug 25 - 31	OCC	Weekend-Midweek	Visserijdagen - Harlingen
aug 29 - sep 9	OCC	Weekend-Midweek	Camping Plathuis - Bourtange
sep 5 - 14	OCC	Weekend-Midweek	Bleomencorso - Zundert
sep - 19 - 21	BOCC	Najaarstreffen	Kasterlee
sep 19-20-21	RCCF	Rencontre en Ardennes	Signy l'Abbaye (08)
okt - 2 - 5	COcev	COC-Herbsttreffen	Country-Camping Schinderhannes
okt 17 - 26	OCC	Herfst vakantie	Saarburg
dec 24 - 28	OCC	Kerst-Indoor + Diner	(vlakbij) Emmerich
dec 31 - jan	COcev	COC-Silvestertreffen	ZIE: http://www.cocev.de/



Tussendoortje

Donderdag 24 juli 2008 t/ m Zondag 27 juli 2008
Dudzeelsesteenweg 413 Dudzele

Middeleeuwse Feesten

Vrijdag:

Optreden Brasband - Mogelijkheid om te eten - Ccôte à l'Os

Zaterdag en Zondag:

Markt, - verschillende workshops

o.a kaarsgieten, smid, spillewerkster enz...

wie wil kan met de fiets of te voet met Peter mee als gids naar Brugge

Er zijn ongeveer 15 plaatsen

Inschrijven : secretariaat@bocc.be

er word een kleine bijdrage gevraagd van € 10 voor vier nachten,voor het hele feest



informatie bij	telefoon	e-mail / url
Cor en Bets Kienjet	00 31 515 57 73 50	www.oldtimercaravanclub.nl/
Michele et Nicole Fréchen	00 33 6 71 63 25 22	/www.cocev.de/
Chris Mermans	00 32 16 44 41 50	evenementen@bocc.be
Fam. Borger / Fam. Beerling	00 31 546 81 55 19	www.oldtimercaravanclub.nl/
Helmut Buschbacher	00 49 72 68 17 76	h-m-buschbacher@gmx.de
Perry et Coline Balfour	00 33 6 07 88 76 79	couriel: belrepayre@wanadoo.fr
Jan van Oosten	00 31 384 65 70 02	www.oldtimercaravanclub.nl/
Ineke en Kees Broekman	00 31 6 36 06 35 31	keesb@hccnet.nl
Ab Prins	00 31 6 51 08 22 30	www.oldtimercaravanclub.nl/
Eric Régnier	00 33 6 24 46 40 32	/www.cocev.de/
Rients Odolphi	00 31 517 41 58 83	rients.odolphi@home.nl
Fam. Meendering	00 31 599 31 27 31	www.oldtimercaravanclub.nl/
Fam. Embregts	00 31 6 10 29 82 02	www.oldtimercaravanclub.nl/
Chris Mermans	00 32 16 44 41 50	evenementen@bocc.be
Benoit Stevens	(00 32) 23 74 15 54	b.stevens@davidts.com
Fam. Franz	06761-916602	/www.cocev.de/
Fam. v/d Stok / Fam. v. Zomeren	00 31 334 72 62 68	www.oldtimercaravanclub.nl/
A. Staal	00 31 575 52 87 67	a.staal@chello.nl
ZIE: http://www.cocev.de/	ZIE: http://www.cocev.de/	ZIE: http://www.cocev.de/

advertentie



Caravanklusser

Voor behoud van Uw oldtimer caravan



RESTAURATIE - HERSTELLEN van SCHADE

Freerk Steenhuis

Achterdiep z.z. 10

9611 BR - Sappemeer

00 31 598 39 60 71



Bestuurszaken

Beste Kampeervrienden,

Na de bestuursvergadering zijn we overeengekomen wat betreft de richtlijnen voor het organiseren van een treffen.

Eerst en vooral het minimum aantal vereiste plaatsen voor een treffen.

Openingstreffen: minimum 35 plaatsen

Midzomertreffen: minimum 25 plaatsen

Zomertreffen: minimum 35 plaatsen

Najaarstreffen: minimum 35 plaatsen

Let wel, het gaat hier telkens om het minimum aantal plaatsen, meer is beter, minder zeker niet, het liefst zien we nog ruime plaatsen met de mogelijkheid om de wagen naast de caravan te stallen, dit ten einde onze Oldtimer en Cabrio freaks binnen onze club gelukkig te maken.

Wat betreft de receptie is het nog steeds 1,25 Euro per caravan dat u ontvangt van de clubkas, als tussenkomst in uw receptie. Alle kosten voor de receptie die boven dit bedrag gaan, zijn ten uwen laste.

De organisator van een Treffen kan steeds terecht voor bijstand en informatie bij:

Mermans Chris Evenementen Coördinator

Desmedt Robert Voorzitter

van den Hemel Peter Beheerder Onderdelen Data Base & Prospectie Campings

Verder zal Peter voortaan aan prospectie doen van de campings, terreinen, sanitair en ja ook de kantine, dit in samenwerking met de andere medewerkers in deze sector. Zo voorkomen we problemen waar we anders in laatste instantie mee geconfronteerd worden.

Mensen die graag een treffen willen organiseren kunnen steeds contact opnemen met de Evenementen-Coördinator of voor info omtrent campings met Peter van den Hemel.

De Merre, Evenementen-Coördinator



Oproep van de Evenementen-Coördinator

Voor 2009 staat de ECCR vast in Oteppe

en het Zomertreffen ergens langs de Semois (Francis)

doch we zijn op zoek naar mentors voor de overige treffens.

Indien interesse voorlopig doorgeven aan het Secretariaat

E-mail: secretariaat@bocc.be of telefoon: 00 32 50 21 67 58



ECCR



Den Startschuss für das Oldie-Treffen gab Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (rechts) mit einigen Campern. Foto: Otto Büning

Oldies in Papenburg

Treffen auf dem Campingplatz Poggenpohl

ECCR van 30/04 tot en met 5/05/2008

De COC (Camping Oldie Club) bestaat dit jaar 20 jaar. Dit hebben we samen met de organiserende Duitse club mogen vieren op de jaarlijks weerkerende internationale bijeenkomst van de Europese clubs.

Plaats van het gebeuren was Papenburg in noord Duitsland.

Hoewel het voor sommigen best ver rijden was, waren er toch zo'n 120 eenheden komen opdagen.

Zowel Duitsland, Nederland, België, Zwitserland, Frankrijk, Engeland als Zweden waren vertegenwoordigd.

Met uitzondering van een plensbui tijdens de openingsreceptie hebben we mooi weer gehad.

Op vrijdag bezochten we de Meyer Werft in Papenburg. De bus bracht ons ter plaatse en een gids, die je eigen taal sprak, zorgde voor de rondleiding. Alles was zeer vlot georganiseerd. De Meyer Werft waar heel grote schepen worden gebouwd in gesloten bouwhallen, heeft een "enorme" indruk op ons gemaakt. In een hal die 384 m x 125 m x 75 m groot is en waar een cruise schip in ligt, daar zijn dan de arbeiders die je ziet lopen net "playmobil-mannekes". Er werden ons schaalmodellen getoond van hun passagiersschepen, containerschepen, cruise schepen, gastankers en dierentransportschepen. Dit familiebedrijf dat reeds 213 jaar bestaat, is nog steeds in groei en maakt steeds grotere en luxueuzere schepen.

Traditioneel is zaterdag de opendeurdag en tevens rommelmarktdag. Voor het eerst had ik ook wat spullen bij waar ik vanaf wou. Het is me ook aardig gelukt en met dat geld heb ik dan elders andere oude spullen gekocht zodat ik op het eind geen winst had en terug "nieuwe" oude rommel had. Maar we hebben ons geamuseerd en daar gaat het toch om.

Voor de feestavond trokken we naar de feesttent. De warme maaltijd was puik georganiseerd door een catering bedrijf uit de buurt. Er volgde de nodige speeches en uitwisselingen. Ook de Zweedse club liet hierbij weten de intentie te hebben in 2011 een ECCR te organiseren.

Op zondag, de vertrekdag, was het zo'n mooi weer dat het opdraaien van de pootjes met tegenzin gebeurde. Maar we mogen terugblikken op een alweer geslaagd treffen van de ECCR in Duitland.

Uw correspondent, Nancy.



Bestuurszaken

Bob Durmelé 111 111 111 111 111 111 111 38
 Riccarda Gault 111 111 111 111 111 111 111 34
 Joke Kruis 111 111 111 111 111 111 111 34
 Hermanus Chris 111 111 111 111 111 111 111 36
 Vantamel Peter 111 111 111 111 111 111 111 35
 Emilië Gault 111 111 111 111 111 111 111 36
 Coenegracht Jansen 111 111 111 111 111 111 111 32
 Resultaten Stemming april 2008

Telling van de Stemmen
 Bestuursverkiezing
 Waasmunster
 12 april 2008

Orianne en Sarah
 hebben de telling uitgevoerd.

Er zijn 38 geldige
 stemmen geteld.



advertentie

AFD. DURMELAND
 V.Z.W. V.K.T.



Gerstekot

Vinkenlaan 30
 9250 Waasmunster



tel: 00 32 3 772 34 24 - fax: 00 32 772 73 82
 www.gerstekot.be BOCC'ers 10% korting



Tussendoortje in mei 2009

Met de WA-WA caravan terug naar de geboortegrond

In onze club hebben we vele merken Oldtimers. Allemaal even uniek en we willen ook niemand uitsluiten als we iets organiseren, maar onderstaande oproep is alleen voor WA-WA bezitters. Het is niet de bedoeling om een aparte club van WA-WA bezitters op te richten, we vinden de bestaande Oldtimer Caravan Clubs te gezellig om ons hiervan af te splitsen!

Op 1 - 2 en 3 mei 2009 is er een WA-WA treffen in Jezus-Eik/Overijse

Wij zijn uitgenodigd door de dorpsraad van Jezus-Eik om met onze WA-WA's terug te keren naar de geboortegrond van de WA-WA caravan. Dit weekend zal een soort "Historisch weekend" worden, waarbij op feestelijke manier aandacht geschonken zal worden aan enkele historische feiten van de afgelopen 50 jaar. Onder andere iets met een bedevaartskapel, de aanleg van de snelweg, WA-WA etc.

Overdag zal er dan een soort "open deur dag" zijn, waarbij bezoekers onze caravans kunnen bewonderen. Verschillende mensen uit Jezus-Eik en omgeving hebben uiteraard gewerkt bij de WA-WA fabrieken en zullen ons ongetwijfeld nog oude anekdotes kunnen vertellen.

De dorpsraad heeft voor ons een leuk veld in gedachten, midden in het centrum en zelfs tegen de muren van de oude Dombard-fabrieken. Toiletten en douches kunnen we gebruiken van het naastgelegen dorps huis. De plannen moeten nog wel verder uitgewerkt worden.

Overigens gaan we waarschijnlijk al op 30 april beginnen, voor de Nederlanders is dit een vrije dag.

Heb je een WA-WA en wil je meedoen met dit treffen?
 Stuur dan even een e-mail berichtje naar: t.arntz@home.nl
 en we zetten je op de lijst

Het duurt nog even voordat het zover is, maar we moeten wel spoedig weten met hoeveel WA-WA's we daar komen in verband met de beschikbare ruimte.

Breng dit bericht ook bij andere WA-WA bezitters onder de aandacht!

Tot ziens, Theo Arntz & Matt Hendriks



Donderdag 29/05/08

Vertrek in de regen rond 11 uur.
Camping goed gevonden dankzij Jeaninne en Toon die keurig de BOCC-bordjes opgehangen hadden.

Vrijdag 30/05/08

De camping liep aardig vol. En waar we in Waasmunster te dicht en nog erger in Papenburg, als haringen in een ton stonden, hier hebben we een zee van plaats!!
En dit voor de prijs van 13 euro. Wie hier op camping Canteclaer nog aanmerkingen heeft, is een zeurpiet!!

Zaterdag 31/05/08

Rommelmart op de Koppenberg.
Wij op zoek naar een buishoed, niet gevonden. In het afzakken van de berg, een glaasje "Spaanse champagne" gedronken.
s'Avonds receptie, en achteraf BBQ met veel getetter!!



foto: Margôt Wels



Na de inleiding van de voorzitter, een dank aan de mentors, kwam...."de bel" te voorschijn. Bij de te waterlating van een schip hoort altijd een meter of een peter. Wie konden we beter vinden dan iemand die er van den beginne en praktisch op al onze evenementen aanwezig was, ons heel veel leden aanbracht en voor prachtige foto's zorgde:

Karl natuurlijk! Hij aanvaardde met plezier het peterschap. De eerste die vertrokken kregen dan ook geen geklingel maar een volledig concert. Het kind in ons!!

We kregen ook bezoek van Peter van den Hemel en zijn "keuntje". Ze vonden het hier zo leuk en begonnen te zeuren dat ze hun caravan niet bij hadden. Toontje kreeg het niet over zijn hart en stond spontaan zijn caravan af en zelf sliepen ze in hun stacaravan.

Zo konden Peter en Carine slapen.....of.....
en zijn ze zeker niet van honger en dorst gestorven.

Zondag 1/06/08

Heel veel bezoekers van de BOCC, het ganse bestuur was er en Valère, ja, die is ook overal bij, alsook de scootermannekes van Tielt. Tante Vit koffie maken, drankjes schenken, stoeltjes aandrigen enz....
Hoofd leeg en maag leeg en gaan eten in het restaurant van de camping .

Maandag 2/06/08

Wij nog een dagje gebleven.
De voorzitter schrijft zijn voorwoord en ik mijn verslagje voor zij die er niet bij waren. Afwezig hadden ongelijk.
De Zwalmstreek is prachtig, veel watermolens en heerlijke wandelingen te midden het groen. Verblijf geslaagd, geen gezeur en niemand dronken van de thee.

Dank U wel Toontje en Jeaninne.
Tot ziens allemaal in La Roche.
Tante Vit





the ENGLISH TOUR



informatie en reis overzicht

Deze door THE STAFF georganiseerde Engeland reis brengt u op plaatsen die tijdens vorige tochten, nog niet bezocht zijn. De reis zal informatief zijn op divers gebied zowel cultureel, historisch als toeristisch. We verzamelen op een camping in Noord-Frankrijk op de Belgische grens. U heeft dan de gelegenheid uw tijd te nemen om te reizen. Het weekend vooraf aan de tour is het Internationale Belgische evenement in Oteppe, tussen Namen en Luik.

Van daar naar de kust is 230 km.

Gedurende deze reis, maakt u zelf uit waar u aan deel neemt. Het is tenslotte uw vakantie.

Van ons krijgt u een Programmaboekje en een Routeboekje maar u kunt ook op uw navigatie systeem rijden.

Wij zijn er altijd als u vragen of taalproblemen af wat dan ook heeft.

Wat exacte gegevens, de reis begint

zaterdag 30 mei en we varen over op zondag 31 mei.

We rijden door Engeland tot zaterdag 27 juni en die dag varen we ook weer terug naar het vaste land.

Geschatte kosten 2 pers eenheid ± € 930 1 pers eenheid ± € 670
incl Campings, Carferry, eerste Tea break, Picnic, Cream tea en Salades
hond € 50 Caravan Club ± € 44 Prijzen fluctueren ivm de koersen

We vragen iedereen een jaar lid te worden van de Britse Caravan Club want hierdoor halen we bepaalde kortingen en dat scheelt 150 euro per caravan.

Een tipje van de sluier wat betreft de bezoeken die we willen gaan doen. We gaan met u naar musea met allerlei verschillende maar vooral oude zaken. We komen langs Stonehenge, Westbury White horse en meer bijzonderheden. We wandelen door kastelen zowel koninklijke als graaflijke. We maken een safari en gaan naar een dorp waar sedert 1860 de tijd heeft stilgestaan en met naar een kopermijn. Ook lopen we over het dek van een 17^e eeuwslagschip. Ergens onderweg nemen we een stoomtrein over een bijzonder traject en dan bezoeken we London met de openlucht antiek en curiosa straatmarkt op Portobelloroad en natuurlijk White hall, Buckingham palace, Piccadilly circus, Trafelgar Square, Tower bridge enz.

Tegen het eind van de reis zien we Canterbury en the white Cliffs of Dover.

Kortom we laten u Engeland beleven op een manier waarvan wij denken dat u uiteindelijk een interessante ervaring rijker bent.

Deze zomer gaat THE STAFF naar Engeland om te kijken wat haalbaar is van het programma. Wij houden u op de hoogte via het clubblad en mocht u geïnteresseerd zijn dan houden we u op de hoogte via de e mail.

U kunt zich alvast gratis en vrijblijvend opgeven als deelnemer, wij weten dan op hoeveel caravans en personen we moeten rekenen ivm met te maken afspraken en planningen en ruimte op campings.

Definitief opgeven gebeurd pas als er sprake is, van het bestellen van de boot. Tegen die tijd nemen wij eerst contact met u op. Het betalen van de boot zal rond de jaarwisseling zijn en ongeveer 200 euro per equipe bedragen. De rest van de betalingen zijn pas in Engeland.

Informatie over lidmaatschap van de Engelse Caravan Club, de Carferry en het Definitief Aanmelden gaat u nog bereiken. Over het meenemen van uw hond naar Engeland, kunt u bij uw dierenarts informatie inwinnen, begint u daarmee wel ruim een half jaar van tevoren.

Wij streven naar een hoge graad van hygiëne van de te bezoeken campings en indien mogelijk, aparte uitlaat terreinen voor huisdieren.

Etappe lengtes,	Dover	- Bognor Regis	202 km
	Bognor Regis	- Warminster	135 km
	Warminster	- Torquay	175 km
	Torquay	- Birmingham	285 km
	Birmingham	- King's Lynn	205 km
	King's Lynn	- London	202 km
	London	- Folkstone	101 km

Opgeven en alle informatie bij -

THE STAFF - Fred en Jopie Leeftang,
telefoon 00 31 (0) 70 - 3545445 E-mail: fred.Leeftang@casema.nl
Harstenhoekstraat 49, 2587 RE 's-Gravenhage.



Hallo, mede oldtimer caravanners
vanaf nu zal ik in het clubblad de rubriek "Postkaart uit de goede tijd" verzorgen.
Waarom de "goede tijd" en niet de "goede oude tijd"? De periode waarin deze postkaarten werden verzonden
ligt niet zo ver weg, het is tevens deze van mijn jeugd en ik voel me nog niet zo oud.
In die tijd was kamperen nog een beetje overleven.
Toen kon men zelfs nog verloren rijden op weg naar de camping.

De postkaarten gaan steeds over campings, caravannen en tenten . Telkens probeer ik een beetje uitleg te ge-
ven zoals; plaats, datum, merk caravan etc. Daar ik niet alles weet zou ik het fijn vinden als onze leden mijn
commentaar aanvullen dit kan via hendrickx.francis@euphonynet.be .
Deze aanvullingen verschijnen dan in het volgende clubblad. Ci Servaye



Kaart nr 1 Chimay, camping Allée du Prince. Afgestempeld 7/6/1965

Chimay gekend om zijn lekkere bieren en kaas. Centraal zien we een WAWA180 de caravan
erachter zou een De Reu kunnen zijn. De rest is mij onbekend.



54 Heysl. — Camping

**Kaart nr. 2
Heyst - Camping.
Jaartal onbekend.**

Onder het achterste
venster zien we een
naamplaat, hierop
denk ik de
naam Eccles te zien.

Deze kaart straalt
de eenvoud en de
ruwheid uit van het
vroegere kamperen.



Agenda juli 2008

Zomertreffen --- La Roche-en-Ardenne (B)



Organisatie: Erica & Bart ; Chris ; Peter:
T: 00 32 50 21 67 58
E: secretariaat@bocc.be

Inschrijven: Chris Mermans ; evenementen@bocc.be
T: 00 32 16 444150

Wanneer: vrijdag 18/07/08 t/m maandag 21/07/08

Waar: Camping Benelux
Rue de Harzé 14
6980 La Roche-en-Ardenne België

Telefoon: 00 32 84 41 15 59

Website: www.campingbenelux.be

Prijs: 9,50 plaats met stroom 4 Ampère
3,00 pp ouder dan 5 jaar, anders gratis
2,50 euro voor de hond 1 euro douchemunt

Wie vroeger komt of langer blijft kan dit aan de zelfde prijs.

Ligging: De Belgische Ardennen!

De camping is gelegen direct aan de oever van de rivier de Ourthe.

Het centrum van het dorp La Roche is op wandelafstand v/d camping via een schilderachtig groen wandelpad.

Activiteiten: Verhuur van kano's, mountainbikes, rafts en mogelijkheden voor diverse andere buitensportactiviteiten in het centrum.
Nabij zwembad.
Vuurwerk op het kasteel op 20/07/08 om 22uur00
Fakkeltocht op de camping

De Camping-eigenaar vraagt:

Parkeren voor de ingang van de Camping, dan inschrijven bij de Receptie daarna pas doorrijden. Zodat de doorgang niet geblokkeerd wordt.

Bezienswaardigheden:

Ruines middeleeuws kasteel waar volgens de legende het spook Berthe zwerft en elke zaterdagavond te voorschijn komt (klank- en lichtspel)!

Pottenbakkerij-hamrokerij

Museum van de slag om de Ardennen in La Roche

Wildpark

Uitzichtpunt van de Deister

Kapel "St.Marguerite"

Toeristisch treintje

Ambachtelijke markt in Marcourt op woensdag om 17uur to 23uur (10 minuten van de camping)



Op de camping:

Kleine kampwinkel (met elke morgen vers brood op bestelling)
Frituur,
wasautomaat en droogtrommel,
speelpleintje voor de kleinsten



Route



vanuit Brussel

- neem E 411 richting Luxemburg en neem afrit 18 Courriè (30 mn)
- neem N 4 tot in Marche-en-Famenne (15 mn)
- neem afrit La Roche
- La Roche (15 mn) Aan hotel 'le chalet' links naar beneden rijden. Net voor de brug links afslaan, langs de school rijden, aan het zwembad rechts, dan links. Nog 200 meter. Welkom!

vanuit Luik

- neem E 25 richting Luxemburg en neem afrit 50 Baraque Fraiture (40 mn)
- richting La Roche
- La Roche (15 mn) Voor het centrum aan de lichten, rechts de brug over. Rechts houden. Na het voetbalveld rechts. Welkom!



Oldtimer Caravans ook vertegenwoordigd in Brussel

Op 25 mei waren er op het terrein van de Expo '58 in Brussel ruim 2000 oldtimer auto's vertegenwoordigd, om samen te vieren dat het alweer 50 jaar geleden was dat hier de Expo '58 gehouden werd. In de vorige uitgave van "Den Trekker" stond een inschrijfformulier om deel te mogen nemen aan dit geweldige evenement. Verschillende BOCC'ers waren komen kijken, of namen met hun oldtimer auto deel aan de manifestatie.

Twee BOCC'ers hadden besloten om de caravan achter de auto te hangen.

Zo konden de bezoekers zich niet alleen vergapen aan de mooi gepoetste auto's maar er bleek ook zeer veel interesse te zijn voor de door ons zo gekoesterde oldtimer caravans.

De normale Expo bestaat uit een aantal landenpresentaties.

Dit was nu nagedaan door de auto's te rangschikken op land van herkomst.

Zo kon het gebeuren dat een **Bourgeois B36 1967** te vinden was op het Amerikaanse plein, (achter een **Ford Fairmont Futura 1978**) en een **WA-WA 180 Sport 1969** op het Franse plein, (achter een **Citroën 11BN 1956 "Traction Avant"**).

Voor de vele duizenden bezoekers was het toch wel duidelijk dat het hier om echte Belgische caravans ging.
Theo Arntz



Nationale Meeting - Expo - mei 2008 - - - foto: Benoit Stevens

advertentie



Snel en eenvoudig uw caravan verplaatsen

**GRATIS
5 JAAR
GARANTIE
ZONDER GEZEUK**

PowrMovers België - Frankrijklaan 15 D - 8550 ZWEVEGEM
00 32 484 15 84 74 - info@powrmovers.be - www.powrmovers.be



Boer Charel verwerkt verlies van in-beslag-genomen paarden met

'De mensen zijn ge

Boer Charel (78) treurt. De dierenbescherming nam maandag zijn verwaarloosde paarden in beslag. Volgens Charel scheelde er nochtans niets met zijn beesten. 'Ik ben aangedragen. Uit jaloezie. Enkel omdat ik nu een schoon vrouwtje heb.'

Bjorn Maeckelbergh

Ik heb spijt dat ik me zo heb laten doen. Ik leef al 70 jaar met paarden en dan komen zij die een beetje gestudeerd hebben mij vertellen dat mijn ene paard dood moet en dat de andere ziek zijn. Het is een echte schande!' Charel - bekend uit *Jambers* - is kwaad op de dierenbescherming. 'Plots stonden ze hier met acht gendarmen op mijn erf. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik vreesde zelfs dat mijn lief iets was tegengekomen met haar moto.'

'De mensen zeggen dat Vera achter mijn geld zit. Ik weet het. Maar aan wie moet ik het anders geven? Zij bezorgt me een schone oude dag'

Boer Charel

Charel ontkent dat hij zijn paarden verwaarloosde. 'Oké, er lag wel te veel stront in de stal. Zeker 30 centimeter. Dat geef ik toe. Maar hoe komt dat? Het heeft de laatste tijd niet anders gedaan dan geregend. Anders was dat er wel eens van gekomen. Maar nu dus niet. En ik had dan *godver* nog de *malchance* dat mijn paard niet rechttop raakte. Het zat daar inderdaad in de mest. Maar het moest zeker niet dood!'

De dierenbescherming verdween met twee van zijn andere paarden. Die krijgt hij pas terug als ze op kracht zijn en als zijn stallen proper zijn. 'Ik heb al iemand gebeld. Deze week komen ze mijn stal kuisen. Zelf kan ik het niet meer. Ik kan niet meer stappen zonder mijn twee stokken.



Boer Charel in zijn opgeknapte huisje, de duidelijke invloed van zijn vriendin Vera. De paarden op de foto zijn di stallen. © Bjorn Maeckelbergh

Ik heb te veel suiker. Gelukkig is Vera er. Mijn lief, glundert hij. De landbouwer op rust leerde Vera vorig jaar kennen. 'Ik zat hier achter het venster en plots stopte er een zware motor op mijn erf. De helm ging af en toen zag ik: *godver* het is een vrouw. Ze kwam hier binnen en ik stelde haar voor naast me te ko-

men zitten zodat ik haar eens kon vastpakken. Ze wilde dat niet. Ze zei dat ze eerst eens diep in mijn ogen wilde kijken om te zien wie ik was. Zeker vier uren hebben we hier zitten babbelen. Over van alles en nog wat. Ze wilde haar hier paarden zetten. Een boer had haar verteld dat ik nog plaats had.'

Diezelfde dag nog voerde Vera de paarden van Charel. 'En twee dagen later stond ze hier terug. We zijn elkaar blijven zien. En vlak voor Kerstmis vroeg ze me of ze niet bij me mocht komen wonen.' Zijn ogen glunderen als hij over haar spreekt. 'Het is een schoon *vrouwke*. Iets groter dan ik. En iets jonger. (*fier*) Ze is



ate liefde

woon jaloers'



van haar, ze logeren in Charels

nog maar 44 jaar.' En dan snel. 'Ze heeft een schone dikke kont. En hier is dat ook goed in orde. (kromt zijn wee handen voor zijn eigen horst) Vanochtend heeft ze zich hier nog uitgekleeft voor me. Ik zei haar nog: bedek maar vlug je schone billen, voor er accidenten gebeuren.' Of het échte liefde is? 'Ik zie ze

machtig graag. En ik weet dat de mensen babbelen. Dat ze zeggen dat Vera achter mijn geld zit. Wat moet ik daar op zeggen? Ik zeg dan dat ik het weet. En dat ik heel blij ben dat ze me zo'n schone ouwe dag bezorgt. Aan wie moet ik anders mijn geld geven? Ik ben ook geen zeem-plaaster. Ik heb haar eerlijk verteld

hoe rijk ik ben. Ze schrok. Ze dacht dat het minder was. Maar zij is ook eerlijk geweest tegen me. Ze heeft me gezegd dat ze eens bijna drie jaar in de bak heeft gezeten. Ze heeft een woelig verleden. Maar wat dan nog: ze doet haar best. Als ik eens per ongeluk een *prat* laat in mijn broek, kuint ze het ook op.'

De nieuwe wind van Vera is duidelijk te merken in de oude hoeve in het Oost-Vlaamse Lotenhulle. De spinnenwebben zijn verdwenen en de smerigheid in zijn woonkamer maakte plaats voor twee zetels, een televisie en een verwarmingstoestel. 'Ik heb nochtans 37 jaar geen vuur meer in huis gehad.' Zijn katten die ten tijde van de *Jambers*-reportages in zijn bed jongden en meeaten uit de pan zijn zelfs uit het huis verbannen. 'Vera wilt het zo. En ik wil geen ruzie met haar.'

'Vera schrok toen ze hoorde hoe rijk ik ben. Maar zij is ook eerlijk tegen me. Ze heeft zelf verteld dat ze bijna drie jaar in de bak zat'

Onlangs gingen Charel en Vera nog samen naar Batibouw op de Heizel. 'We zijn met mijn 20 jaar oude auto naar Brussel gereden. Vera zat achter het stuur. Aan 120 op de middenstrook. Een *goe chauffeurke*. We hebben niets gekocht. Zij zou dat hier nochtans allemaal willen veranderen. En de zolder wil ze volledig laten isoleren zodat haar twee zonen van 15 en 17 hier kunnen slapen. Maar we hebben niets gekocht. Ik heb onlangs nog maar mijn dak en ramen vernieuwd: 25.000 euro. Dat is ook al genoeg, hé.'

Vera was gisteren niet thuis. 'Ze zou werk zoeken. Want het is een slimme. Ze spreekt vier talen.' Een foto van zijn liefde heeft hij naar eigen zeggen niet in huis. 'Ze heeft dat ook niet graag, al die camera's. Nu heeft ze ook nog een eigen huis. Maar tegen het einde van het jaar zou ze hier vast komen wonen. Of we gaan trouwen? Dat is niet nodig. Als je samen woont, is dat bijna hetzelfde. En op mijn leeftijd moet je toch ook niet meer elke dag van de grond gaan.' (buldert) En dan plots wordt Charel ernstig. 'Het enige wat ik nu nog nodig heb zijn mijn paarden. Ik zal zorgen dat die stal *piccobello* is. En dan zal ik de inspectie bellen en zeggen dat ze mijn paarden mogen terugbrengen. Ik hoop dat ze hier tegen zaterdag staan.'



Agenda Kasterlee

Beste Leden,

Wat betreft ons eindejaarsstreffen te Kasterlee heb ik besloten om alles te laten zoals het is.

We zijn daar op uitnodiging van Vakantie genoegens en zullen dan ook zo beleefd zijn ons aan te passen aan hun manier van organiseren en kamperen.

Ook al is dat niet volgens onze normen en het geen wij allemaal gewoon zijn, deze mensen doen hun best om het ons zo aangenaam mogelijk te maken, maar zij hebben net zoals wij ook hun regels en principes; ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij het ons daar zo aangenaam mogelijk zullen maken.

In de volgende informatie kan je zien hoeveel het allemaal kost voor dit weekend en wat we daarvoor allemaal krijgen.

Inschrijven is een noodzaak en dit kan voor BOCC-leden tot uiterlijk 15 AUGUSTUS 2008.

Coördinatie inschrijvingen gebeurt door: Marleen Favere: T: 00 32 55 23 16 94 E: marleen.favere@pasar.be

Op het rekeningnummer: 799-5518311-80 moet je de bijdrage storten, uiterlijk 15 AUGUSTUS 2008.

Alles wat op 15 augustus niet is betaald op hun rekening is geen geldige inschrijving.

Zo zijn we overeen gekomen wat betreft de inschrijvingen dit om ons toch nog een beetje tijd te geven.

Voor de goede orde en overzicht ook **Inschrijfformulier sturen aan: evenementen-coördinator.**

Wat hebben wij BOCC'ers het toch goed niet??

Veel plezier en tot in Kasterlee.

Met vriendelijke groeten,
Mermans Chris.

Je komt toch ook mee kamperen?

50 jaar kamperen met
2008 = feestjaar bij uitstek!

Uitnodiging feestweekend
de Hoge Rielen in Kasterlee, 19-20-21 september 2008

Feestelijk

De kampeerwerking van Vakantiegenoegens bestaat 50 jaar: een moment dat gevierd moet worden!

Daarom nodigen wij jou en alle andere Vakantiegenoegens-kampeerders uit voor een uniek feestweekend in domein de Hoge Rielen in Kasterlee. Deelnemen kan zowel met je club, je afdeling als individueel. Er wordt gekampeerd op de Hoge Rielen zelf of op enkele nabijgelegen Kempen Campings. Voor kampeerders op de Kempen Campings voorzien we een pendeldienst, zodat je niets hoeft te missen van het feest in de Hoge Rielen. Vrijdag en zaterdag vieren we met alle kamperende leden. Zondag nodigen we zowel leden als niet-leden uit om samen met de kampeerders een spetterende zondag te beleven.

Iedereen is welkom!

Wie overnacht op de Hoge Rielen, kampeert middenin de natuur van het bosrijke domein: 230 hectare groen avontuur en Buur Natuur. De Hoge Rielen is een autovrij domein: een zalige rust en een veiligheid voor je (klein)kinderen. Het is heerlijk om je per fiets ontspannen op het domein te begeven: je zal je er snel thuis voelen!





Kampeerevenement



■ Programma

Vrijdag 19 september

- vanaf 15 uur: aankomst en installatie op de Hoge Rielen (vroegere aankomsttijd op aanvraag)

Zaterdag 20 september

- voormiddag: mogelijkheid tot een regioactiviteit
- 14 - 17 uur: natuurbelevingsactiviteiten voor jong en oud
- vanaf 17 uur: barbecue en spetterend avondfeest

Zondag 21 september

- 's ochtends: recordpoging langste kampeerontbijttafel
- voormiddag: officieel feestmoment 50 jaar kamperen
- middag en namiddag: bruisend feest finale van het **Eerste Vlaams Kampioenschap der Kampeerbehendigheid**
- 15 uur: afsluiting feestweekend met stomend optreden van **Jean-Bosco Safari & Funxplosion**

- oriëntateloop
- fotozoektocht
- natuurquiz
- wandelingen begeleid door gidsen van de Hoge Rielen,
- touwenparcours
- voorrondes kampeerbehendigheidswedstrijden
- voor de kinderen: bosateliers en natuurontdekkingstochten

- het Brabants Fietsharmonisch Orkest en de Blazende Kampeersers
- stunts op gekke fietsen
- professionele grimeurs
- Circus In Beweging
- Het Mobilele Naalatelier
- anders kamperen met de Fietscaravan (Finalist Het Beste Idee Van Nederland)
- kampeerbeurs
- De Belgian Oldtimer Caravan Club

Wat je zeker moet weten



■ Prijs

€ 35 per persoon op basis van 2 personen per kampeerinstallatie. Extra volwassene (+12 j) € 20, extra kind (2-12 j) € 10. Bijzettejtjes op aanvraag.

Inbegrepen 2 overnachtingen • elektriciteit (3A) • gebruik sanitaire blokken met wc's en douches
deelname aan alle activiteiten • barbecue op zaterdagavond, ontbijt op zondagmorgen

Wie enkel zondag komt meefeeften betaalt €7 met ontbijt en €2 zonder ontbijt.

■ Inschrijven

Inschrijven doe je door bijgevoegd inschrijfformulier voor 20 mei aan het bestuur van je afdeling te bezorgen. Wanneer je club of afdeling niet zou deelnemen dan kan je vanaf eind mei inschrijven op www.vakantiegoegens.be of via het reiskantoor in Oudenaarde (055/22 24 70; kamperen@vakantiegoegens.be)

■ Praktische info

- Om het natuurlijk genieten te verzekeren is de Hoge Rielen een autovrij domein. Tussen zaterdag 10 uur en zondag 15 uur mogen er geen auto's rijden op het domein. Uiteraard mag er wel naar en van de kampeergrond gereden worden bij aankomst en vertrek.
- Er is weinig verlichting op het domein, breng dus zeker je zaklamp mee.
- Vergeet ook je fiets niet. Het domein leent zich uitstekend om je per fiets te verplaatsen.
- Roken kan in de voorziene rookzones.
- Huisdieren zijn niet toegelaten op het domein de Hoge Rielen. Honden zijn wel welkom op de Kempen Campings. Indien je je hond wil meebrengen, neem contact op met je afdelingsbestuur.

**INSCHRIJVEN
en
OVERMAKEN
voor
BOCC leden
tot
uiterlijk
15 augustus**

BOCC-Inschrijfformulier sturen aan: evenementen-coördinator - evenementen@bcc.be
INSCHRIJVEN met info: Naam - Voornaam - Adres - Postcode - Gemeente - Telefoonnummer -
emailadres - kampeerinstallatie - nummerplaat wagen - aankomst voorzien op - aantal volwassenen -
kinderen +12 - kinderen 2-11 - kinderen -2
naar: **Marleen Favere, Pasar, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel of marleen.favere@pasar.be**
OVERMAKEN berekende bedrag op: 799-5518311-80
OVERMAKEN vanuit buitenland, dan even: tenaamstelling rekening - BIC en IBAN opvragen



l'Hiromdelle ECCR 2009 21 & 24 mei 2009

Château et Domaine | Kasteel en Domein
B-4230 Oteppe
tel. +32 0 85 71 11 31 | Fax +32 0 85 71 10 21
info@hiromdelle.be | www.hiromdelle.be





La région

Notre domaine est situé à la porte des Ardennes idéal pour quelques escapades :

- La ville de **Huy**, le château des Comtes de Modave, le château de Jehay.
- La plus petite ville de Belgique, **Durbuy**.
- La vallée de la Meuse entre **Namur** et **Dinant** (les jardins d'Annevoie, les grottes et les citadelles de Dinant et Namur, le château de Vèves)
- **Maredsous, Leffe** ou **Rochefort** pour déguster une bonne bière d'abbaye.
- Pour les sportifs: la descente de la Lesse et visite des Grottes de **Han-sur-Lesse**
- **Liège - Spa** - les cascades de **Coo** - les Hautes Fagnes...

Régio

Ons domein ligt aan de poort van de Ardennen, op een boogscheut van talrijke daguitstapjes

- **Huy**, het gravenkasteel van Modave, het Kasteel van Jehay
- Het kleinste stadje van België, **Durbuy**
- De Maasvallei tussen **Namen** en **Dinant** (de tuinen van Annevoie, de grotten en de citadet van Dinant, het kasteel van Vèves)
- **Maredsous, Leffe**, **Rochefort** om er een abdijbier te proeven
- Voor de sportieven de afvaart van de Lesse en een bezoek aan de grotten van **Han**
- **Luik - Spa** - de watervallen van **Coo** - de Hoogte Ventes...



het probleem



de eigenaar - de oplosser



meer deskundigen en helpende handen



er waren ook nog andere bezigheden, dan alleen werken op het Treffen



Vondsten in het bos

Verleden jaar op het treffen in La Roche kwam er een koppel op bezoek. Ze kwamen eens kennismaken met de club en ze hadden ook foto's bij van hun caravan. Valere en ik steeds geïnteresseerd in oude dingen, caravans wel te verstaan, gingen eens kijken. Ik zag meteen dat het een "Dereuke, La Cahute." was. Het had de typische kenmerken van een De Reu, een bijna loodrechte voorwand, het dak en achterwand die een onafgebroken lijn vormen en in de zijwand een serviceluik.

Tijdens de kennismaking bleek dat het koppel uit Testelt kwam d.i. niet zo ver bij mij uit de buurt. (Diest) Ze waren al een hele tijd op zoek naar een oldtimer caravan en ze hadden al overal gezocht en zoals het meestal het geval is vonden ze het bij hen in de buurt.

Samen spraken we af om eens langs te komen. De vrijdag daarop reden we richting Testelt en omdat we nogal goed op tijd vertrokken waren reden we eens langs Averbode. Daar op de camping stond ook nog iets raars.

Het bleek een Royal te zijn met een deur in de linker- en rechterzijkant van de caravan. Interessant voor als je eens om een of andere reden uit de caravan moet wegluchten.

Daar aangekomen zagen we het De Reuke staan onder een grote partytent.

Het zag er onderkomen uit maar compleet. Wat me wel opviel was dat er al van die karakteristieke De Reu kastjes in hingen. Tot was ook het rond venster in de deur en het "la Cahute" plaatje op de zijwand. La Cahute wil zeggen: "Het stulpje" Deze werden rond 1960 gebouwd en hebben een lengte van 2,80 m. het bouwjaar van deze caravan kon niet achterhaald worden. Het zal veel tijd en enthousiasme vragen om dit terug vakantieklare te krijgen.

Na in, rond en onder de caravan gezien en gekeurd te hebben kwamen er andere vondsten uit de buurt ter sprake. Zo wist ze nog een "La Cahute" en een "WaWa"

staan. Echter volgens de beschrijving die ze gaven van de WaWa was ik van mening, dat het waarschijnlijk iets anders was. Daarom besloten we om er eens naar te gaan kijken. Ikzelf was tijdens een wandeling ooit op het wrak van een wat grotere De Reu gestoten

En wijle weg, de WaWa stond ergens aan een huis dat vroeger een nogal berucht café moet geweest zijn. De eigenaars waren in scheiding en daarom was het nog niet gelukt om deze caravan te recupereren.

We draaiden het straatje in en zagen al meteen dat het een Servaye Le mini GS was (zie ook de Trekker van oktober 2006)

Zo te zien stond hij al jaren buiten. Daar er niemand thuis was konden we niet vragen of hij te koop was. Spijtig!

Allee, dan maar naar de volgende. Hoewel het al een tijdje geleden was kon ik er nog blindelings naartoe rijden. Dat heeft wel te maken met de interesse voor het onderwerp n.l. oldtimer caravans, want andere zaken die durf ik al wel eens te vergeten.



De Reu - Bungalow

De caravan, --een De Reu Bungalow--, zag er nog slechter uit als een paar jaar geleden. Buiten het type plaatje en wat alu. Strips was er niet veel meer te recupereren. Het liep al tegen de avond aan toen we aankwamen in de zompige beemden van Testelt.

Tussen de vijvers en onder de dennen stond het restant van een De Reu, La Cahute. Het pad naar de caravan was volgestort met aarde en de caravan was gedeeltelijk bedolven. Maar hier was nog wel het één en ander te recupereren. Dan maar terug naar huis, we moesten wel eerst onze schoenen ontdoen van de modder

eer we in Valere zijn auto mochten. Tijdens het treffen in Werchter ben ik nog eens langs geweest maar er was nog niet veel gebeurd aan het Dereuke.

Enkele maanden later heeft dat koppel Valere gecontacteerd, ze gingen het Dereuke niet restaureren en wilde het verkopen voor € 150. Toen wij een tijdje later nog eens wilde gaan zien bleek dat ze het al afgebroken hadden en als oudijzer hadden verkocht. Voor eeuwig verloren het is om te wenen.

het al afgebroken hadden en als oudijzer hadden verkocht. Voor eeuwig verloren het is om te wenen.

Bij de Servaye ben ik later nog eens gaan kijken. Er was nu wel iemand thuis maar de caravan deed ze nog niet weg.

Nog steeds zwerf ik rond door bos en veld, speurend naar de ultieme vondst ergens verborgen tussen het groen. Maar daarover later meer.

Ci, Servaye --- Francis Hendrickx



Royal



Servaye Le mini GS



De Reu - La Chahute

Anecdotes et Bivouacs en Caravane



Voilà 10 ans que nous avons accroché une caravane à notre vie.

Par crainte d'une désillusion, nos rêves de débutants ont voulu rester modestes. Mais dès le premier jour, dès la première nuit, nous avons été conquis. Nous nous sommes très facilement adaptés aux contraintes de la caravane et elle nous a offert une liberté que nous n'imaginions pas. Nous sommes devenus des plaisanciers de la route.

Nous accostons rarement dans les campings. Nous nous mêlons souvent aux motor-homes, là où ils sont accueillis ou tolérés. Nous aimons bivouaquer dans des villages et parfois même en pleine nature. Notre principe : rester discret. Surtout ne pas se cacher : ce serait le meilleur moyen d'être remarqué ! Sans doute avons nous eu de la chance, ou du flair : sur près de 200 nuits, nous n'avons jamais été priés de déménager, ni importunés par de mauvais plaisants.

Au contraire ! Ces étapes sont l'occasion de sympathiser avec les gens du pays, étonnés de la présence de touristes ou intéressés par l'âge de notre caravane. Nous découvrons des coins charmants ignorés des guides touristiques. Nous profitons d'un ciel admirablement étoilé, des senteurs d'un champ de lavande tout proche ou du concert des cigales. Voir, toucher, sentir, goûter, entendre et... parler, voilà notre philosophie du voyage.

Notre album de souvenirs est rempli d'une multitude de petits bonheurs. Nous allons le feuilleter ensemble, sans itinéraire, ni date précise, comme si nous parlions de nos arrêts un soir de « treffen », une bonne bouteille d'élixir d'Anvers sur la table.

Place aux anecdotes et aux coups de cœur, à la vie nomade, aux moments magiques... ou insolites !

Philippe et Thomas BLAVIER, Rue Henri-Vieuxtemps, 6 bte 1 - tél: 00 4 226 74 80 - gsm: 00 4 77 22 14 16

Boetiek BOCC



NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW -
BOCC - Wimpel

de kleur is als van de polo's
rondom afgestikt met koordje
en ophangkoord in de
Belgische driekleur
in de

BOCC Boetiek

Deconinck Yvette E: boetiek@bocc.be

advertentie



Camping Pont de Berguème - Berguème 9, B-670 Tenneville
T: 00 84 45 54 43 W: www.pontbergueme.be
E: info@pontbergueme.be BOCC'ers 10% korting

**Gezellig, sportief ...
gewoon anders**

Onze camping is prachtig gelegen aan de oever van de Ourthe in het hartje van de Ardennen.

Bij ons kan je naar hartelust wandelen en rondwalen.

Bossen en weilanden wisselen elkaar eindeloos af.



Standaard inschrijvingsformulier voor treffens

Inschrijf Formulier Treffens

Naam Treffen:

Datum Treffen:

Uw Naam: Lidnummer:

Telefoon: E-Mail:

Datum Aankomst:

Vermoedelijk Uur van Aankomst:

Datum Vertrek:

Merk & Type Kampeermiddel:

Aantal Deelnemers:

Formulier naar onze evenementen coördinator:

Mermans Chris
Wijgmaalbroek 79
3018 Wijgmaal - Leuven
T: 00 32 16 44 41 50

Downloaden - Printen - Opsturen

OF

op website: www.bocc.be
MENU: Inschrijving Treffens

dit formulier invullen
digitaal versturen

OF

mail deze gegevens naar:

evenementen@bocc.be



Belgian Oldtimer Caravan Club



Voor alle soorten en modellen RUBBERS
en DICHTINGEN:

Leon Smet

Frans Beirenslaan 305
B-2150 BORSBEEK
T: 00 32 3 232 75 01
W: www.leonsmet.be
E: info@leonsmet

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

Een ongelofelijke assistentie als het om het
ONDERSTEL gaat:

RIBA TRAILERS

Robianostraat 76 - 78
B-2150 BORSBEEK
T: 00 32 3.321 70 04
W: www.riba.be
E: info@riba.be

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

Je kan RUBBERS, STRIPS e.d. vinden bij:

Geo Van den Berghe

Industrieweg 54
B-8800 ROESELAERE
T: 00 32 51 24 24 88
W: www.geo-vandenberghes.be
E: vanden.berghe@pi.be

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

Voor allerhande Oldtimer ONDERDELEN:

Classic Car Parts

Waverssesteenweg
B-1455 BRUSSEL
T: 00 32 2 660 76 99

Adres voor SKAI:

BVBA - Carauto

dhr. R. (de) Cauwe
Hoogstraat 57
DENDERLEEuw
T: 00 32 53 66 74 42
F: 00 32 53 67 19 88

Voor allerhande ONDERDELEN:

WEEK-END Comm. v.a.

Lombardsijdelaan 165
B-8434 WESTENDE
T: 00 32 58 23 64 64

Voor allerhande RUITEN:

Willemsen Camper Service

Vlielandseweg 131
NL-2641 KB PIJNACKER (Nederland)
T: 00 31 15 369 57 75
E: info@willemsencaravan.nl

Allerhande ONDERDELEN tot en met
GERESTAUREERDE CARAVANS bij

**O.O.R van de OCC
Oldtimer Caravan Club**

OOR staat voor:
Onderdelen Onderhoud Restauratie
Beheerder: Wytse de Boer
de OOR Schuur staat op het adres:

Hoofdweg 170 WAGENBORGEN
T: 00 31 596 57 14 06
W: www.oldtimercaravanclub.nl
E: oor@oldtimercaravanclub.nl

Op zoek naar een
VOORTENT of LUIFEL, OP MAAT?

LAMON-VANCRAYNEST

IJzeren Bareel 33
B-8587 SPIERE-HELKIJN (Spiere)
T: 00 32 56 45 55 84
F: 00 32 56 45 77 79
E: vancraynestlamon@skynet.be

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

de OCC heeft ook een TE KOOP rubriek
waar jezelf (DHZ) je bericht kunt plaatsen.



Pasen 2008 - foto: Fred Leeflang



Belgian Oldtimer Caravan Club

Belgian Oldtimer Caravan Club

website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat@bocc.be

Opmaak 'Den Trekker':

Matt Hendriks

Redactie 'Den Trekker':

Bart Muyllé

Wijnendalemolenstraat 9
B-8820 TORHOUT
telefoon: 00 32 50 21 67 58
redactie@bocc.be

Het volgende clubblad verschijnt eind september 2008

Inzendingen voor het volgende clubblad moeten
toekomen bij de redactie, ten laatste op
10 september 2008