

België-Belgique
PB-PP
8210 Zedelgem
BC 19320

Den Trekker

Belgian Oldtimer Caravan Club

januari 2009



*aan alle BOCC'ers, een
Voorspoedig Nieuwjaar*

Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: 8210 Zedelgem
P409433
1-ste kwartaal 2009

Verantwoordelijke uitgever:
Desmedt Robert
Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem



Het Bestuur



Voorzitter
Desmedt Robert

Berkenhagenstraat 86
B-8210 Zedelgem

T: +32 50 20 85 49
E: voorzitter@bocc.be
C: Bourgeois B36/B43



Ondervoorzitter / Boetiek
De Coninck Yvette

Haaipanderstraat 40
B-8870 Izegem

T: +32 477 70 72 12
E: ondervoorzitter@bocc.be
E: boetiek@bocc.be
C: Roller Palace 350



Secretariaat / Kasbeheer
Folie Erika

Wijnendalemolenstraat 9
B-8820 Torhout

T: +32 50 21 67 58
E: secretariaat@bocc.be
C: Bourgeois B50



Evenementen Coördinator
Mermans Chris

Wijgmaalbroek 79
B-3018 Wijgmaal-Leuven

T: +32 16 44 41 50
E: evenementen@bocc.be
C: Tabbert 430 D



Beheerder ODB
Prospectie Campings
van den Hemel Peter

Walakker 23 b.113
B-8200 Sint-Michiels- Brugge

T: +32 475 91 46 90
E: odb-prospectie@bocc.be
C: Constructam Condor 4

coördinatie Wallonië: Blavier Philippe
T: +32 4 77 22 14 16

buitenlandse contacten:

redactie - clubblad *Den Trekker:*
Muylle Bart

T: +32 50 21 67 58
E: buitenland@bocc.be
E: redactie@bocc.be

opmaak - clubblad *Den Trekker:*

website-verzorgers: Hendriks Matt
E: webmaster@bocc.be

kascommissarissen: Embregts Guust

T: +31 76 565 40 14
E: g.embregts@casema.nl

Coenegrachts Jean Marie

T: +32 4 77 76 49 40
E: jm.coenegrachts@telenet.be

vertaling Franse tekst: Muylle Peter

club fotograaf: Zijlstra Karl

T: +31 416 54 33 04 - E: kahazet@home.nl

Foto's staan op de website:

<http://nl.fotoalbum.eu/Kahazet/>

website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat@bocc.be

rekeningnummer: 738-0163387-61

op naam van: BOCC

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE62 7380 1633 8761

In dit nummer:

Bestuur

De Voorzitter aan het woord

Agenda BOCC + OCC + COCEv + RCCF

Agenda - Nieuwjaarsbijeenkomst

Verslag Tussendoortje Dudzele

Verslag Najaarstreffen Kasterlee

Agenda Najaarstreffen Stekene 2009

Verslag Signe-L'Abaye met de RCCF

Verslag Tussendoortje 'de Knuffel'

Agenda Openingstreffen Blaarmeersen

Agenda ECCR - Hemelvaart - Oteppe (NL-F)

Gepassioneerd: VW T2a CLIPPER L

Anecdotes et Bivouacs en Caravane

Postkaart uit de goede tijd

Agenda + Euro overschrijving

Handige adressen



Niet te geloven maar 2008 hoort definitief tot het verleden. Voor 2009 mijn beste wensen, vooral een goede gezondheid, de rest komt vanzelf.

De opmerkingen tijdens de bestuursvergadering in het "Gerstekot" zijn niet in dovemans oren gevallen. Zo wordt uitgekeken naar campings met voldoende plaatsen aan een betaalbare prijs.

De geluidsinstallatie werd in overleg met Karl vervangen door een megafoon, die amper een paar kilo weegt en kan telkens meegebracht worden in een doos.

De datums van onze treffens voor volgend jaar liggen reeds vast, al moeten nog enkele details besproken worden. Ook "tussendoortjes" liggen in de schuif, maar later meer daar over.

Naar jaarlijkse gewoonte staan we terug op de Oldtimerbeurs in Roeselare. Dit jaar is ons thema "plooi-caravans". Bryan Rondelez stelt er zijn Amerikaanse Apache tentoon, werkelijk iets voor de kenners (zeven meter lang!). Verder ook een Rapido die dan geschikt is voor kleinere auto's.

Het openingstreffen met ledenvergadering zal doorgaan in Gent. Viersterren camping, plaats zat en een zeer goede prijs. Wat moet er nog meer zijn!

Als hoogtepunt nemen we de voorbereiding van de ECCR 2009 in Oteppe ter harte.

We zijn er nu reeds twee jaar mee bezig en beloven jullie dat het de moeite waard zal zijn. We nodigen bij deze alle BOCC'ers uit om tijdig in te schrijven. Het is een unieke gelegenheid een internationaal treffen mee te maken en dit in uw achtertuin. Ik reken dan ook op een massale opkomst.

Wat het lidmaatschap voor 2009 betreft, alles wordt duurder maar wij niet! Gezien we in 2008 geen aanspraak gemaakt hebben aan onze spaarcentjes, zodoende blijft het lidgeld gelijk.

Voor het buitenland hebben we een speciaal overschrijvingsbulletin bijgevoegd, waardoor je zonder bijkomende kosten kunt storten. Wij doen al het mogelijke om ons ledenaantal op peil te houden of zelfs te verhogen. Tot nu toe slaagden we daar steeds in.

Vorig jaar sloten we af met maar liefst 110 leden! Hopelijk zijn er niet veel BOCC'ers die "vergeten naar de bank te gaan", dus doe het nu.

Dankzij jullie zijn we van een klein clubje uitgegroeid naar een club die zeker in de rij mag staan naast deze van onze buurlanden. Geniet verder nog van de voorbije feestdagen en tot in Gent.....

Groetjes, Bob

Incroyable mais vrai, 2008 appartient déjà au passé. Mes meilleurs vœux pour 2009, surtout une bonne santé, disons que le reste vient automatiquement.

Les commentaires pendant la réunion ne sont pas oubliés. On cherche pour trouver des campings à un prix raisonnable.

Le son a été remplacé (en accord avec Karl) par un mégaphone, qui ne pèse que quelques kilos, et qu'on peut prendre avec soi dans une boîte.

Les dates de nos rencontres pour l'année prochaine sont déjà fixées, bien que quelques détails doivent être réglés. La bourse à Roulers, c'est déjà un habitude annuel. Le thème de cette année : 'plooi-caravans' Bryan Rondelez expose son Apache américain, vraiment quelque chose pour les connaisseurs (sept mètres de long) . En plus il y a un 'Rapido' qui est conçu pour les petites voitures.

La randonnée d'ouverture avec la réunion des membres sera à Gant. Camping quatre étoiles, place à bon prix, qu'est-ce qu'on veut plus.

Comme sommet, nous participons à la préparation de l'ECCR 2009 à Oteppe .

Nous faisons cela depuis 2 ans et nous promettons que cela vaut la peine. Nous invitons tous les membres BOCC d'inscrire. C'est une occasion unique de participer à une randonnée internationale (près de votre porte) . Je compte sur une participation massale.

Tout devient plus cher, mais pas nous! Nous n'avons pas être obligé d'utiliser nos économies, ainsi la cotisation reste la même.

Pour l'étranger, nous avons ajouté un virement spécial. Alors vous pouvez virer gratuitement.

Nous essayons de garder le même nombre de membres ou même de l'augmenter. Jusqu'à maintenant, nous en avons toujours réussi.

L'année passée nous avons eu 110 membres.

Espérons que tout ira pour le mieux, et payez maintenant.

Grâce à vous, nous sommes devenus un club qui peut se montrer à côté d'autres clubs européens . Amusez-vous et jusqu'à Gant.

Salutations, Bob.





Agenda - 2009

datum	club	aard treffen	plaats
14 - 18 jan	OCC [NL]	Vakantiebeurs	Jaarbeurshallen, Utrecht (NL)
21 -22 feb	BOCC [B]	OLDTIMER BEURS	Fabriekspand, ROESELAERE (B)
22 - 27 jan	OCC [NL]	Caravana	WTC Expo Hallen, Leeuwarden (NL)
10 - 13 april	BOCC [B]	OPENINGSTREFFEN	Camping Blaarmeersen, GENT (B)
8 - 13 april	COCEv [D]	COCEv-Ostertreffen	Campingplatz, Ahornberg (D)
10 - 13 april	OCC [NL]	Paasweekend	Camping 't Walfort, Aalten (NL)
1-2-3 mei	Dorpsraad	WA-WA's in Expo '59	Centrum Jezus-Eik (B)
?? mei	OCC [NL]	Weekend Midweek	Camping Boomgaard, Bunnik (NL)
Hemelvaart mei 20-21-22-23 -24	BOCC [B]	E C C R European Classic Caravan Rally	Camping L'Hirondelle OTEPPE (B)
29 mei 7 juni	OCC [NL]	Pinkster WE / Midweek	Schapendal, Zandhuizen (NL)
30 mei - 27 juni	OCC [NL]	Engelandreis	rondreis Engeland (GB)
11 - 14 juni	COCEv [D]	Fronlechnaamstreffen	Waldsee, Wemding (D)
12 -19 juni	OCC [NL]	Weekend Midweek	Camping Reusterman, Barchem (NL)
19 -26 juni	OCC [NL]	Weekend Midweek	Het Koningsdiep, Ureterp (NL)
26 - 28 juni	BOCC [B]	MIDZOMERTREFFEN	Camping De Fiertel, RONSE (B)
26 juni - 4 juli	OCC [NL]	Fiets Vierdaagse Wolvega	Gem. Sportveld, Steense
4 - 11 juli	OCC [NL]	Weekend Midweek	Sonnevanck, Spier (NL)
11 -18 juli	OCC [NL]	Weekend Midweek	Zonnehuis, Exmorra (NL)
30 juli - 2 aug	COCEv [D]	COCEv-Sommertreffen	Spritzer Stein, Grunberg (D)
14- 17 aug	BOCC [B]	ZOMERTREFFEN	Holsteenbron, ZONHOVEN (B)
14- 21 aug	OCC [NL]	Weekend Midweek	Het Kuierpadtjen, Wezeperbrug (NL)
11 -18 sep	OCC [NL]	750 jaar Amersfoort	?
18 - 20 sep	BOCC [B]	NAJAARSTREFFEN	Camping Vlasaard, STEKENE (B)
2 - 4 okt	COCEv [D]	COCEv-Herbsttreffen	Ritzenbittel, Nortorf/Holstein (D)
16 - 23 okt	OCC [NL]	Herfstvakantie België	Camping Relaxi, Forrieres/Ambly (B)

RCCF - Frankrijk: www.RCCF.net - nu nog geen info - in Agenda uitg. April



informatie bij	telefoon	e-mail / url
Gerrit v/d Kolk	+31 384 55 03 98	oldtimercaravanclub.nl
Voorzitter:	+32 4 74 55 83 47	fabriekspand.be
Gerrit v/d Kolk	+31 384 55 03 98	oldtimercaravanclub.nl
Chris Mermans	+32 16 44 41 50	gent.be/campingblaarmeersen
H-G Muller / Hartmut Hornberg	+49 23 12 17 48 53	ahornberg-seiffen.de
Annelieze Staal	+31 575 52 87 67	oldtimercaravanclub.nl
Theo Arntz	+31 413 36 20 28	wawacaravan.nl
Fam. K. Broekman	+31 343 55 13 27	oldtimercaravanclub.nl
BOCC Belgian Oldtimer Caravan Club Bart Muylle	+32 50 21 67 58	lhirondelle.be bocc.be
Tinus en Kitty Zwarts	+31 6 29 19 90 59	oldtimercaravanclub.nl
Fam F Leeftang	+31 703 54 54 45	oldtimercaravanclub.nl
Gisela und Harry Krüger	+49 82 72 20 40	campingpark-waldsee.de
Fam. Beerling en dhr Ritsma	+31 573 22 15 38	oldtimercaravanclub.nl
Fam. v/d Kolk en Westra	+31 519 54 24 62	oldtimercaravanclub.nl
Chris Mermans	+32 16 44 41 50	infrafos.be/domeinf.cfm
Tinus en Kitty Zwarts	+31 6 29 19 90 59	oldtimercaravanclub.nl
Tinus en Kitty Zwarts	+31 6 29 19 90 59	oldtimercaravanclub.nl
Fam. Kienjet	+31 515 57 73 50	oldtimercaravanclub.nl
Doris und Horst Becker	+49 6 4 45 54 81	gruenberg.de
Chris Mermans	+32 16 44 41 50	holsteenbron.be
Fam. Kommer	+31 591 37 22 44	oldtimercaravanclub.nl
R. van Zomeren	+31 334 72 62 68	oldtimercaravanclub.nl
Chris Mermans	+32 16 44 41 50	camping-vlasaard.be
Angela / Jurgen Branczyk	+49 160 98 00 87 80	gasthof-ritzebuettel.de
Fam. van Zomeren en Leeftang	+31 703 54 54 45	oldtimercaravanclub.nl

RCCF - Frankrijk: www.RCCF.net - nu nog geen info - in Agenda uitg. April



EXPO 59
Terugblik op Jezus-Eik in 1959
Van 4 tot 18 januari 2009
Tentoonstelling - GC De Borsuil. Gratis toegang, doordierend
Zaterdag 17 januari 2009
20u Quizavond voor iedereen. Gratis toegang - GC De Borsuil
20u30 Daddy's Darlings & The Big Bang Boys
Een live orkest en drie zangeressen zorgen voor de sfeer en maken u op slag 50 jaar jonger. Gratis toegang
Van 4 januari tot 3 mei 2009
Wandelzoektocht
Doelstelling: de molens en de verrekijker. GC De Borsuil
Zondag 26 april 2009
Concert Fanfare Zoniëngalm
Thema 1959 - GC De Borsuil
1, 2 en 3 mei 2009 - Slotweekend
Oldtimer treffen ... WaWa caravans
Herdenking opening Mariahof met terugblik op de werken van kunstenaar Raymond De Gryse, de bedevaarten en de auto's.
PARTNER PROJECT 'PROCHEFIEST':
DEERNAAM, PROCHEFEST, DE BORSUIL, VLAAMSE KLUB, OKRA

Nieuwjaarsbijeenkomst

bij 't Procheffest (2009 of 1959)?

Een beetje ongewone kop boven dit artikel, maar als je verder leest zul je zien dat het eigenlijk wel een logische titel is.

't Procheffest

Eind vijftiger jaren belandt België in een stroomversnelling. De wereldtentoonstelling Expo 58 zorgt voor een economische stimulans en de daarbij gepaard gaande euforie bij jong en oud. We staan aan de vooravond van de Golden sixties of de jaren van ongebreidelde optimisme. "t Procheffest" is een jaarlijks project van en door het verenigingsleven van Jezus-Eik met elk jaar een nieuw thema. Dit jaar is dat een terugblik op Jezus-Eik in 1959.

Stel voor het is het jaar 1959.

Was u erbij en wilt u de sfeer van het jaar 1959 nog eens herbeleven?

Of bent u benieuwd naar wat uw ouders en grootouders in deze tijd bezighield?

Een club enthousiaste mensen sprokkelde heel wat materiaal bij mekaar en tonen u het leven in Jezus-Eik in 1959. Het dorp wordt doormidden gesneden met de bouw van de autostrade, de Mariahof ontvangt duizenden bedevaarders en de WA-WA caravans rollen met honderden van de lopende band.

Voor de ene pure nostalgie, voor de andere een boeiende kennismaking met het recente verleden van Jezus-Eik.

Het is maar een greep uit wat de tentoonstelling u te bieden heeft.

Deze tentoonstelling is van

4 t/m 18 januari 2009 te zien in Jezus-Eik.

Door enkele leden van ons is ook actief meegewerkt aan het tot stand komen van de tentoonstelling door enig origineel WA-WA materiaal ter beschikking te stellen.

Daddy's Darlings & The Big Bang Boys

Op 17 januari om 21.30 zal ter plaatse een live orkest met drie zangeressen zorgen voor de nodige sfeer en maken u op slag 50 jaar jonger. Gewoon genieten of lekker uit de bol gaan op de dansvloer, de ambiance is verzekerd. Verwacht u maar aan drie zangeressen in pittig wisselende jaren '40 nostalgie-kostuumpjes en vol visuele frivoliteiten, aangedreven door een flink swingend live orkest, met humor en veel visuele flair. Even voorproeven kan op www.daddysdarlings.be

Elkaar treffen op 17 januari

Het bovenstaande geeft ons genoeg aanleiding om de lange winterperiode te overbruggen en elkaar (nu eens zonder caravans) te treffen en samen een (Nieuwjaars)feestje te bouwen.

We stellen voor om ons te verzamelen bij de tentoonstelling rond 14.00 uur

en dan gezamenlijk daar eens rond te wandelen. Aansluitend kunnen we ergens een hapje gaan eten.

Om 20.00 uur is er een quizavond voor iedereen, dus ook voor ons toegankelijk.

Aansluitend zullen we om 21.30 de feestavond bijwonen.

De dorpsraad van Jezus-Eik is op de hoogte van onze plannen en zal ons warm verwelkomen. Samen met deze dorpsraad organiseren Theo Arntz en Matt Hendriks over enkele maanden ook een WA-WA-treffen in het centrum van Jezus-Eik. Later meer hierover.

Stuur even **uiterlijk 10 januari** een berichtje aan evenementen@bocc.be als jullie willen komen.

Weten we ongeveer op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Tot slot: Kijk ook eens op www.debosuil.be voor meer informatie. Slechts een gedeelte van de informatie op deze site en het affiche is overgenomen in dit artikel. De totale informatie vind je via de site.

Tot ziens op 17 januari !



Middeleeuwse feesten te Brugge 24 juli

Pas thuis van ons treffen te La Roche en de vrijdag erop terug weg richting Dudzele. Dudzele een gezellig dorp tussen grote stukken weiland. Dankzij Peter VDH waren er gelukkig BOCC-pijltjes geplaatst, anders waren we nu nog aan het zoeken.

De uitnodiging kwam van, "de orde van de Vlaamse Bierleeuw". En wat stelt men zich daar bij voor? Ze bestaan reeds zeven jaar, zijn met 140 leden, een zestal bestuursleden, en stammen af, van "de middeleeuwse feesten van Dudzele". Het zijn allemaal vrienden, bekenden en familieleden van elkaar, die besloten hoofden en handen in elkaar te slaan en een club te beginnen. Elk jaar het laatste weekend van juli komen ze samen.



Ze hebben geen winstgevend doel voor ogen, willen zich niet verrijken, maar blijven hun leuze zeer getrouw "graag samen potten pakken en plezier maken".

Het verblijf was gratis, negen euro voor de BBQ met alles erop en eraan door twee zeemanskoks, twee euro voor een halve liter bier in de gekende leeuwkruiken. Het woord leeuw heeft niets met reclame te maken. Zoals onze club doen ze niet aan klasse, stand, religie en politiek. We besloten onderons zelf zes euro te betalen voor water en elektriciteit.

Met zeven caravans en een tiental tenten van de inrichters kwamen we op een paardenwei te staan, heel netjes gehouden door de bewoners van de landhuishoeve. Voor ons een heel groot podium overdekt, met een zelf gemaakte soort tipi tent, die in de lucht vast ging met zware kabels. Zitplaatsen genoeg voor iedereen.

Het is ongelooflijk wat mensen met samenwerking kunnen bereiken. Proficiat Leeuwen!!

Het was voor ons een heel andere manier van kamperen, net als in de jaren 1930 toen (vooral de Engelsen) hun tenten kwamen opslaan in de tuintjes van de bewoners aan de kust.

We vielen van de ene verrassing in de andere :

- Rock Concert
- Samen ontbijten
- Ochtendwandeling tot aan de toiletten!?
- De vrouw (Sabine) van de voorzitter Tom, kocht aan Peter een plooiocaravan, zonder weten van haar man en werd spontaan lid van onze club. Even later zagen we ze knuffelen aan het caravannetje, wisten we dat alles oke was.
- Een serenade aan onze caravans van een Schotse band, in kledij en met ceremonie, het was prachtig.
- Een namiddag in klederdracht en ouderwetse gezelschapsspelen.
- Twee avonden kampvuur, met veel weg en weer gepraat, zeer gezellig!
- Uitnodiging voor 2009, laatste weekend van juli, de paardenwei voor ons alleen en bambinos en honden welkom.



-Bezoek van verschillende familieleden van onze club deed ons heel veel deugd.

Zo ziet onze jeugd ook eens waar wij ons mee bezig houden. Het was zo gezellig, er heerste zo'n verstandhouding dat we besloten... hoe kan je het raden, een dag langer te blijven, maar... we hadden geen eten meer.

Maar wie was er gelukkig bij ons, Gino en Rina. En wat hebben die altijd mee in overvloed?...van alles!!! Dus genoten we allen van "de hoorn des overvloeds".

Dank aan alle Vlaamse bierleeuwen voor de uitnodiging en het voorbeeld van saamenhorigheid.

Dank aan alle mensen die alles netjes hielden tot aan het vertrek en aan Peter voor het kampvuur en aan Gina en Rina voor het laatste avondmaal.

Tot ziens allemaal ergens ten velde... Tante Vit





Jubileum Vakantiegeoegens / Pasar

De zomervakanties waren weer voorbij en dus werd het tijd om nog eens met de BOCC eropuit te trekken.

Op het programma stond nog een uitnodiging van Pasar, voorheen Vakantiegeoegens dat voor hun 50-jarig jubileum ons had gevraagd eens te tonen hoe de vakanties vroeger werden gevierd.

Met het inschrijven ging het wat moeilijk want het bleek dat we ons rechtstreeks bij Pasar moesten melden en tevens vooruit betalen. Kleinzoon Lukas ging mee. Met vroeger werd bedoeld, vijftig jaar geleden en dus werden naast onze huisjes op wielen ook de klassieke trekpaarden, voor zover aanwezig, van stal gehaald.

Onze reis naar Kasterlee verliep bijna voorspoedig. We wisten dat ons paardje op leeftijd boven de 80 kmh het heet zou krijgen dus was dat onze maximale snelheid.

Bijna aan de beoogde afrit van de 313 kwam echter een gemotoriseerde agent onze plannen een beetje wijzigen. Hij stak een hand naar ons uit en prompt liet ik het zo gevoelig bediende gaspedaal los. Maar de agent reed dóór. En wij kwamen niet meer op gang-snelheid. Nou ja die laatste paar honderd meter dan maar over de pechstrook.

Maar daar stond ons zwaantje ons op te wachten juist áchter de beoogde afrit. Enfin het bleek dat we harder hadden moeten rijden, wat dus niet ging, maar dat hij vooral geïnteresseerd was in de wagen! Na een geanimeerd praatje en hoe nu de weg te vervolgen, lieten we ons beestje nog even afkoelen en vertrokken voor het laatste stukje naar de afgesproken ontmoeting met de Pelckmans familie bij McDonalds in Herentals waar we, naar Patricks woorden een afwas zouden vermijden.



Ruim voor de afgesproken tijd, ook wat hen betreft, konden we onze bestellingen doen.

Na onze maaltijd vertrokken we gezamenlijk naar De Hoge Rielen waar het allemaal zou moeten gaan gebeuren. Daar aangekomen werden we letterlijk van B naar A gestuurd door de omvangrijke organisatie. Het tweehonderd hectaren grote domein omvatte verschillende kampeerplaatsen die nogal ver van elkaar verwijderd lagen.

Vandaar dat er ook geadviseerd werd om fietsen mee te brengen.



Eenmaal op het terrein mochten we door dikke rijen moderne kampeermiddelen rijden tot aan het eind waar het BOCC-kampement gelegen was.

Er waren al veel clubgenoten ter plaatse maar we vonden nog een plekje aan de rand. Bovendien stonden we aan de rand van het grote veld dat, na oversteken van een sportterrein toegang gaf tot het feestpaviljoen en de andere attracties. Ofschoon altijd nog een paar honderd meter te gaan, stonden we eerste rang!





Voor de vrijdagavond stond er nog niet veel op het programma maar dat gold niet voor de BOCCers. Er is altijd wel wat te vieren dus ook nu. Lea Volders bleek die dag jarig te zijn en Valère vierde tevens zijn nog meer bezig kunnen zijn met caravanekes, ofwel zijn pensioengang. Dus werd voor hun kampement een flesje wijn en een paar zakken versnaperingen opengetrokken.

De aangekondigde 3 ampère bleek ook mee te vallen en kon gemakkelijk verdrievoudigd worden voor onze elektrische kacheltjes hetgeen 's nachts wel nodig was. Maar overdag was het al die dagen stralend weer.



Tot laat in de avond werd er buiten gezeten maar toen ondergetekende de kleur van zijn jasje begon te krijgen (blauw) zocht hij de warmte van Yvonne (Mostard) toch maar op.

De **zaterdag** begon stralend en her en der werd men actief.

Wij namen na een stevig ontbijt onze Harlie Trapsons en maakten een toer over het terrein en daarbuiten waarbij

Anneleen en Patrick bekenden hoopten te treffen.

In Kasterlee bezochten we nog een terras om ons daarna 'naar huis' te spoeden en ons klaar te maken voor de grote barbecue in de immens grote tent. Een 'etentje' voor zo'n duizend personen is niet zomaar even geregeld. We zagen tevoren dan ook camions af en aan rijden. Achteraf bleek het toch niet helemaal tot in de puntjes te zijn want op het eind was er voor sommige gasten bijna niets meer voor handen.

Onze BOCCers waren echter van het voorbeeldige type (de 'schone manieren') en maakten er geen halszaak van.

Sommigen hebben het feestprogramma tot het eind toe gevierd, en we hoorden later, dat ook de tafels als dansvloer dienst hadden gedaan.

De **zondagmorgen** begon al even stralend als de tevoren. Die dag zou er echt groot feest zijn. Het begon met een ontbijt dat in de 'boeken' zou moeten komen met de langste ontbijttafel. Achteraf bleek dat dit toch niet helemaal haalbaar te zijn geweest.

Desondanks telden we 135 tafels à 6-8 personen welk aantal later nog eens aangevuld werd. Het ontbijt was goed verzorgd en nu waren er geen tekortkomingen behalve een enkel plastic mesje of een kuipje boter. Maar eerst moest men aanschuiven om een zak pistolékes en andere lekkernijen in ontvangst te nemen. Misschien dat dié rij wel in de





Verslag Najaarstreffen Kasterlee

recordboeken kan komen? Maar we hadden toen wel al veel plezier tijdens de drie kwartieren dat we daar aanschuifelden.

Voor de koffie was het nog wat langer wachten en dus kreeg ondergetekende vier bonnetjes in de hand gedrukt en ging de rest van ons groepje er met een glas champagne vandoor!

Er was volop animatie tijdens het ontbijt. Zo was er een clownesk orkest dat per 6 persoons fiets



de diverse lokaties van muziek voorzag.

Er bleken die morgen ook veel mensen van 'buitenaf te'zijn gekomen om te kijken. Na het ontbijt weer het werd gezellig druk. Vooral onze oldtimers waren bezienswaardige attracties. Er werden later die dag zelfs een paar nieuwe leden ingeschreven.

Tussen de bedrijven door kwam er nog een groep 'paterkes van de Leuvensestraat' enkele bewoners van ons tijdelijk dorpje 'zegenen'.

Daarbij werden de 'Pelckmans' niet overgeslagen. Er werden latijnse gezangen voorgedragen uit een dik boek (Sprookjes van Grimm met daarin nog een pikant blaadje) en ze werden hevig gezegend met Leuvens (?) water, eerst met een toiletborstel en toen dat niet ruim genoeg bleek, met een langharige bezem. De omstanders kregen tevens hun portie. Daarna werd Patrick nog met een sabel tot ingezetene in de orde van deze paterkes (?) geslagen.

Op het feestterrein was er inmiddels ene Don Bosco Safari gearriveerd die het anders zo rustige domein van de nodige decibellen voorzag. IJscó Ali haalde diverse trucjes uit met het ijsje van tante Vit en voor een frietkot en een hamburgerwagen stonden in de namiddag dikke rijen om het ontbijt van die morgen weer aan te vullen. Kortom er was volop ambiance.



Maar de middag ging snel voorbij en wij begonnen ons zorgen te maken

om van dit terrein af te komen met al die honderden andere bewoners. Bovendien was de voorspelling dat het zou gaan regenen.

Tegen 16.30 u begonnen we aan onze terugtocht. Dit verliep met twee ingelaste afkoelpauzes voorspoedig en tegen zeven uur leverden we onze kleinzoon bij zijn ouders af.

Het was weer een gezellig BOCC weekend geweest waarbij we tevens leerden hoe aan te pakken met het organiseren van de internationale ECCR bijeenkomst van mei volgend jaar.

Proficiat Pasar met uw 50 jarig jubileum en tot een volgende keer....
Leon Janssen.





Beste Bocc'ers

voor het Najaarstreffen hebben de beide voorzitters van BOCC
beslist om een verbroedering te organiseren

--- *De "Belgische Oude Citroën Club" enerzijds*
en de "Belgian Oldtimer Caravan Club" anderzijds ---

Wanneer :

Vrijdag 18 sep - Zondag 20 sep
voor de Oldtimer-Caravans

Zondag 20 september
voor de Oldtimer – Citroëns

Waar :

Camping Vlasaard
Heirweg 143
9190
Stekene België

Het volledige programma en verdere info volgt later

Voor de Bocc:
Robert Verrydt, Voorzitter Bocc

advertentie



PowrMovers
Belgium
Get the Powr

Frankrijklaan 15 D
ZWEVEGEM
+32 484 15 84 74

info@powrmovers.be
www.powrmovers.be



Hofstraat 8, TORHOUT
+32 50 21 12 51
buraltorhout@skynet.be
www.bural.be

Fotokopie • Pdf
Plastificeren
Uurwerken
Batterijen
Kopie sleutels
Graveerwerk
Stempels - Fax
Printer inkt
Kantoor
Weerstations
Folder

Veerle Willemys



Caravanklusser

voor behoud van
uw oldtimer
caravan

RESTAURATIE
HERSTELLEN SCHADE

Freerk Steenhuis

Achterdiep z.z.10
SAPPEMEER (NL)
+31 598 39 60 71

fsteenhuis@home.nl



Verlag bijeenkomst Signy-L'Abaye met de RCCF



Tijdens het weekend van 20 en 21 september, wanneer de BOCC naar Kasterlee trok, zijn wij (Marc en Nancy) ons nog eens gaan vervoegen bij onze Franse zusterclub (Rétro Camping Club de France).

Plaats van het gebeuren was Signy-L'Abaye, net over de grens is de Franse Ardennen. Met 16 eenheden vormden we een mooie kring op de camping municipale.

Benoit en Gísèle Stevens hebben hier een mooi treffen georganiseerd.

We bezochten een museum met oude gereedschappen waar bij Monsieur Chrétien ons de nodige anekdotes vertelde.

Op zaterdagavond werd er naar goede gewoonte samen gegeten in een plaatselijk restaurant. We aten er streek gerechten in een gezellige sfeer in een zaaltje met een grote open haard.

Op zondag voormiddag trokken we met zijn allen naar een Cidrerie voor een rondleiding en natuurlijk een degustatie.

Terug op de camping volgde de apéritif de clôtüre en aten we samen genietend van de zon die volop van de partij was.

En zo was er alweer een mooi weekend voorbij

en trokken we onze Bourgeois terug naar zijn winterstalling.

Uw correspondent,
Nancy



advertentie

Camping Benelux

Rue de Harzé 14
6980

La Roche-en-Ardenne
+32 84 41 15 59

www.campingbenelux.be

BOCC'ers € 12 p/n
niet in: Juli - Augustus
Hemelvaart en Pinksteren

Camping Pont de Berguème

Berguème 9,
6970

Tenneville

+32 84 45 54 43

info@pontbergueme.be

www.pontbergueme.be

BOCC'ers 10% korting

Camping Gerstekot

Vinkenlaan 30
9250

Waasmunster
+32 32 3 772 34 24

www.gerstekot.be

BOCC'ers 10% korting



Het tussendoortje op de tijdelijke kamping "DE KNUFFEL" - Emelgem - 22 - 24 augustus

We waren door "omstandigheden" maar met vier deelnemers.

Toen we er kwamen heerste er werkelijk een vakantie sfeer! Van de KWB en medewerkers kregen wij een goed onthaal. Alles kon, niets moest, en dat viel iedereen in de smaak.

De bedoeling was, de gezinnen op het einde van het verlof nog enkele dagen extra te geven, om af te sluiten en met nieuwe moed het werk te hervatten. Eigenlijk ook om de families en geburen nader bij elkaar te brengen, daar samenhang vaak over het hoofd wordt gezien, dit door de te drukke bezigheden.

De voorzitter sprak een welkomstwoord, en samen hebben we geklonken op een prachtig weekend.

De zaterdagmorgen riep men, al wie dit wilde, om samen te ontbijten en we namen onze knapzak mee naar de tent, waar de verse koffie klaar stond. Gezelligheid was troef!

Nadien gingen de grote mensen op bezoek naar de borstel fabriek, waar een hele uitleg is gedaan, over de manier hoe men vroeger met het minieme aan materiaal of machines, borstels maakten. Heel leerzaam.

Ondertussen deed men aan paalklimmen en er was heel veel pret. Zo hadden de kleinsten ook hun bezigheid. Tegen de middag schalde de megafoon over het plein. Er was lekkere verse soep, dus, weer met onze broodjes op stap. Toen mocht ik even mijn zegje doen en blij dat ik was.

Ik kon eens vertellen hoe wij onze hobby beleven.

Wat de BOCC eigenlijk is en dat iedereen met een oude caravan en schone manieren bij ons welkom is.

Er was veel onwetenschap over de old-timerclub, eigenlijk hier bijna onbekend. De interesse was groot.

Jean-Marie schonk zijn nieuwe vaantje en dat was voor de organisatie een verrassing, daar hadden ze niet aan gedacht. Ze hebben vlug gekeken om iets terug te doen. Iets heel speciaal!

Een houten blokje met een klein handborsteltje, netjes in het goudkleur gespoten.

Emelgem is immers de streek van borstelmakers!

Kijk dat deed mij toch iets, ik heb het hier op de kast gezet, als aandenken aan die fijne dagen.

We hebben enkele uurtjes Open-Deur gehouden,

zo konden we weer vertellen over onze club, en velen kwamen kijken.

In de namiddag een fietstocht onder begeleiding van een stadsgids, en wie wilde wandelen, leerde ook veel over de streek van Izegem.

Tijdens het wachten op de barbecue, was er een heer, die zowat alles weet over onze dynastie.

Hij zat in een apart tentje te vertellen en diavoorstelling te houden.

Ons koningshuis is uitvoerig op de rooster gelegd, we kwamen veel aan de weet over hun intieme leven.

Zo beseffen we dat ook zij, heel gewone mensen zijn, met gaven en fouten.

Bij een prachtige muziek, accordeon en gitaar, zaten we gezellig te eten, aan een barbecue om "U" tegen te zeggen! Daarna kwam het zangkoor DE KREKELS, liedjes zingen en er is veel meegezongen, al dan niet met de nodige drankjes om de keel te smeren. Bedankt hoor!

Heel speciaal wil ik de mannen bedanken, die gans het weekend, boven allerhande kookpotten, bezig waren en weinig konden genieten, maar hard moesten werken.

Aan de KWB Proficiat, het was geslaagd en voor herhaling vatbaar, tenminste als we nog welkom zijn.

Bedankt namens de BELGIAN OLDTIMER CARAVANCLUB

De Coninck, Yvette.





Agenda Openingstreffen

BOCC OPENINGSTREFFEN en LEDENVERGADERING Paasweekend 2009



Van vrijdag 10 april 2009 tot en met maandag 13 april 2009

Organisatie: **BOCC** - www.bocc.be
met: Peter van den Hemel

Waar:



Camping Blaarmeersen
Zuiderlaan 12
B- 9000 Gent

www.gent.be/campingblaarmeersen



Aankomst: vrijdag 10/04/09 vanaf 14uur

Vertrek: maandag 13/04/09 vóór 12uur

Camping: 4-sterren-camping, met tappunten met drinkbaar water, douches met warm en koud water, indoor vaatwas met heet water, frituur, cafetaria, restaurant, kleine winkel met verse broodjes, stroomaansluiting (10A).
Infrastructuur aanwezig voor mindervaliden.

Prijs: **10,00euro** voor 1 plaats, per nacht, per gezin, per caravan/tent
1,25euro voor elektriciteit dagprijs
Zelfde prijs voor elke extra overnachting bij vroeger aankomen of langer blijven, te betalen aan de hoofdingang.

Huisdieren: toegelaten



Voorlopig programma:

Zaterdag 11/04/08

Begeleid bezoek aan de mooiste plekjes van Gent, onder leiding van onze eigen BOCC-gidsen STEVEN en PETRA!

Zondag 12/04/08

Ledenvergadering.

Diverse mogelijkheden: boottochten in de stad, de afvaart van de Leie (Gent -- Sint-Maartens-Latem),...

Inschrijven tot 25 maart 2009, via

evenementen@bocc.be

of

Chris Mermans tel +32 16 44 41 50

Wegbeschrijving: bijvoorbeeld via E40, afrit 13



ATTENTIE - ATTENTIE



de BOCC ontvangt vaak berichten met *Aankondigingen - Vragen of Aanbiedingen*, van Leden / Niet-Leden en Instellingen.

Om deze info, ---snel en bij zoveel mogelijk leden---, onder de aandacht te brengen, verzorgt de BOCC voor haar Leden per e-mail een BOCC-Nieuws-Bericht met daarin informatie over

BOCC-Announce of BOCC-Vraag of BOCC-Aanbieding

ontvangt u deze Berichten niet,

stuur dan uw e-mail adres aan: webmaster@bocc.be



ECCR 2009 België – Belgique – Belgien - Belgium



Van woensdag 20 mei 2009 tot en met zondag 24 mei 2009

Organisatie: **BOCC - www.bocc.be**
Waar: **Kasteel en domein (65ha) L'Hirondelle**
4210 OTEPPE (België)
www.lhirondelle.be



Aankomst: woensdag 20/05/09 vanaf 12uur
Vertrek: zondag 24/05/09 vóór 20uur
Plaats: Elke plaats ca. 100m² met water-, waterafvoer- en stroomaansluiting (6A)
Luxecamping met supermarkt, zwembad, restaurant, visvijver, kinderanimatie, pétanque, lunapark, enz. Infrastructuur aanwezig voor mindervaliden.

Prijs:
80,00euro voor 1 plaats, 1 volwassen persoon
95,00euro voor 1 plaats, 2 volwassen personen
15,00euro voor elke extra persoon vanaf 13 jaar (feestmenu inbegrepen)
7,50euro voor elk kind van 4 jaar tot 12 jaar (kindermenu inbegrepen)
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis
15,00euro voor elke extra overnachting bij vroeger aankomen of langer blijven, te betalen aan de hoofdingang
1,00euro douchemunt

Gratis: honden, warm water voor de afwas, staanplaats voor auto bij de caravan, extra tentje.
Feestmenu: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht ; drank voor eigen rekening
Op aanvraag: vegetarisch menu zonder meerprijs (zeker melden bij inschrijving)

Voorlopig programma:

vrijdag 22/05/09: om 11 uur receptie op het binnenplein van het kasteel met animatie,
zaterdag 23/05/09: van 13uur tot 16uur open deur en rommelmarkt,
om 19uur feestavond.

Het domein ligt aan de poort van de Ardennen, op een boogscheut van talrijke daguitstapjes: Huy, Namen, Dinant, Durbuy (kleinste stadje van België). Talrijke wandel- en fietsroutes in de prachtige omgeving.

Inschrijven tot 25 april 2009.

BOCC-leden via

evenementen@bocc.be of
Chris Mermans tel +32 16 44 41 50



ECCR 2009
België – Belgique – Belgien - Belgium



Du mercredi 20 mai au dimanche 24 mai 2009

Organisation : **BOCC** – www.bocc.be
 OÙ : **Château et domaine L'Hirondelle**
B-4210 OTEPPE
www.Lhirondelle.be



Arrivée : mercredi 20.05.09 à partir du midi
 Départ : dimanche 24.05.09 avant 20h
 Place : Chaque place environ 100 m2 avec de l'eau, écoulement et courant 6A
 Camping de luxe avec supermarché, piscine, restaurant, animation pour les enfants ,
 pétanque, lunapark etc.

Prix : **80,00euro** la place, 1 personne adulte
95,00euro la place, 2 personnes adultes
15,00euro extra adulte > 13 ans (menu de fête compris)
7,50euro enfant 4 ans jusqu'à 12 ans (menu enfant compris)
 enfants jusqu'à 3ans gratuit

15,00euro arriver plus tôt ou arriver plus tard, par jour à payer à l'entrée principale
1,00euro douches

Gratuit : chiens, de l'eau chaude pour la vaisselle, place pour la voiture près de la caravane, tente
 supplémentaire.

Menu de fête : entrée, plat de résistance, dessert ; boisson à payer.
 Sur demande : menu végétarien pour le même prix (Certainement communiquer lors de
 l'inscription)

Programme provisoire:

Vendredi 22/05/09 : à 11 heures, réception sur la cour du château.
 Samedi 23/05/09 : de 13 h. à 16 h. porte ouverte et marché au puces,
 à 19 h. soirée de fêtes.

Le domaine est situé à la porte des Ardennes, à proximité de beaucoup d'excursions journalières :
 Huy, Namur, Dinant , Durbuy (la plus petite ville de Belgique)
 Itinéraires de promenade à pied et à vélo dans une nature magnifique.

Inscription : jusqu'au 25 avril 2009 : b.stevens@davidts.com

RCCF-membres via b.stevens@davits.com

BOCC-membres via evenementen@bocc.be of **Chris Mermans** T: +32 16 44 41 50



1969 Clipper L

Deze staat op de achterkant van het boek "de originele VW Bus", de Bus poseert sierlijk aan de Amsterdamse grachten toont Filip ons trots! Clipper is de bijnaam voor de "de Luxe" uitvoering. Het is een eerste lak eerste interieur, mogelijk de best bewaarde T2a VW Bus. Hij is afkomstig van een wasserij, de eigenaar had deze ingezet om zijn personeel rond te rijden en wilde er later een camper van maken.

Hij heeft een schuifdak, de Luxe sierlijsten zoals de Splitbus de Luxe, maar heeft geen Samba ruiten en geen roddak. Het is een originele Pon Bus in Savannah beige met wolkenwit combinatie. In de deurpanelen zijn luchtkanalen verwerkt die de koude en warme lucht tot aan de achterkant van de Bus brengt. Vanaf de achterkant gezien zou je zeggen dat het een T1 Splitbus is, de Jail bars zorgen ervoor dat de bagage niet door de achterrauit schuift en maken tevens de link met de vorige generatie Bussen. Het is een "Walk through" met lange zetel. Vanaf 1964 werd de VW Bus uitgerust met een vinyl hemelbekleding, daarvoor was het mohair, of wol zeg maar.

Filip: "De kracht van de ontwaseming tussen de T1 (Splitbus) en T2 (Panorama of Bay-Window Bus) is enorm verschillend. Bij de T1 heb je vooraan snikheet, en achteraan bevries je. Bij de T2 is het comfort toch iets hoger."

In A'dam probeerden inbrekers de Clipper ooit te beroven van zijn lading, de sporen zijn nog zichtbaar.

T2a CLIPPER L

(Clipper is een bijnaam voor de Luxe uitvoering)

Chassisnummer	240 200 8166
Model	241-211 type 24 1970 type 321 022
Motornummer	80 305 760
Productiedatum	18/8/1969 (afgeleverd 19/8/1969)
Nederlandse Bus	22-34-JZ



VW T2a CLIPPER L (241-211 type 24) 1969



Kleuren	savannabeige, dak is wolkenwit
Staat	Buiten : ongelaste Bus in originele lak ! Binnen : origineel two tone interieur
Trekhaak	Voorzien van originele Westfalia trekhaak
Kenmerken:	Chroom lijsten, chroom VW logo vooraan chroom wieloppen, groot schuifdak klokje in dashboard
Uitzonderlijk	Doorloop maar wel met bijrijdersbank (wegneembaar)





MIGENNES

Op zoek naar een onbestaande tentoonstelling.

Le Tour de France fait étape en Bourgogne. Les villes et les communes de passage rivalisent d'imagination pour se faire connaître et attirer touristes et spectateurs. Une pleine page de « Un été dans l'Yonne » détaille toutes les manifestations annexes. Nous retenons deux expositions qui se tiennent au Centre Culturel de Migennes.

La première a trait à l'histoire du Tour, illustrée par des photos et des coupures de presse, mais aussi par des affiches datant des débuts, des vélos de tous âges, des maillots de coureurs célèbres ou oubliés, des statuettes, des cadeaux publicitaires offerts sur le parcours et des souvenirs de toute nature. Ce bric-à-brac étonnant est une collection privée. Nous avons le plaisir de discuter avec son propriétaire. Il nous apprend qu'il vient régulièrement en Belgique compléter sa collection lors de bourses d'échange et il ne tarit pas d'éloges sur les trouvailles qu'il peut faire.

Mais nous sommes venus aussi pour l'autre exposition, récompensant les lauréats d'un concours de photos sur le thème « le Tour insolite ». Nous avons beau chercher. Pas la moindre indication, pas la moindre affiche ! Nous faisons le tour du Centre Culturel. Rien ! Nous poussons la porte de l'Office du Tourisme.

– Bonjour, Madame. Nous cherchons l'exposition de photos primées.

Elle s'appelle Heidi (c'est inscrit sur son badge). Elle a un joli sourire et une délicieuse pointe d'accent allemand (nous apprendrons plus tard qu'elle est Alsacienne).

– Attendez, je vais demander à un collègue. Albert ! Tu es au courant d'une exposition de photos sur le Tour ?

– L'expo ? C'est à côté !

– Non pas celle-là ! une autre !

– Une autre ?

Le dénommé Albert sort de son bureau. Nous lui montrons la page de « Un été dans l'Yonne ». Il est désolé. Il ne peut pas nous renseigner. Et il retourne dans son bureau. Nous bavardons avec Heidi. Nous lui apprenons que nous venons de Liège. Elle en prend note pour ses statistiques. Nous parlons de Bourgogne, d'Alsace, de Liège et de Belgique. On pourrait y passer agréablement l'après-midi, mais il faut bien se diriger vers la sortie.

– Dommage. Nous étions venus spécialement pour cette exposition.

– De Belgique ! Spécialement de Belgique !

– De Belgique, non, puisque nous visitons le département. Mais à Migennes, oui, pour les photos insolites.

– Ça change tout ! Je vais vous les trouver !

Ma parole ! on dirait qu'elle en fait une affaire personnelle ! Elle empoigne le téléphone et appelle l'Office départemental du Tourisme. Un, deux, trois correspondants qui ne semblent pas être au courant, mais elle prend quelques notes sur une fiche.

– Ils me conseillent d'essayer les services culturels de la préfecture.

Nous sommes partagés entre deux sentiments : la gêne de causer tant d'embarras pour une chose finalement assez futile et la curiosité de savoir comment cela va finir. Jusqu'à la Présidence de la République ?

– J'ai devant moi deux touristes venus spécialement de Belgique...

Elle nous fait un clin d'œil. Bingo ! C'est la bonne porte ! Je lis sur son visage toute une gamme d'expressions d'étonnement, de surprise, d'amusement. Elle raccroche et nous regarde avec un grand sourire.

– Je vous présente toutes les excuses du département. L'exposition a été annulée, tout comme le concours.

– Annulée ?

– Oui. On a reçu très peu de photos et elles étaient d'une piètre qualité. Mais si vous voulez les voir, voici le nom et le téléphone du responsable à la préfecture à Auxerre. Prenez rendez-vous avec lui. Il se fera un plaisir de vous les montrer.

Elle nous tend le bout de papier qu'elle griffonnait tout à l'heure.

Une dernière question me brûle les lèvres. Je me risque à la poser.

– Serions-nous les premiers à demander à voir l'exposition ?

Oui, dit-elle et nous éclatons tous de rire.

Philippe et Thomas BLAVIER



Hallo mede- oldtimer- caravanners,
Graag had ik voor deze tijd van het jaar caravans in de sneeuw getoond,
maar helaas heb ik deze nog niet in mijn verzameling.
Dan maar een beetje chauvinistisch zijn en een paar kaarten tonen met een "George Servaye".
Reageren kan steeds via: hendrickx.francis@euphonet.be
Ci Servaye

Achter de mooie bloemen
staat centraal een
George Servaye "la Mini",

links hiervan een
"La Tortue"
en een "WA-WA"

Als je ooit eens in
Spa vertoeft moet je niet
nalaten om de lokale
drank eens te proeven,
gegarandeerd geen
hoofdpijn 's anderdaags.



Kaart nr 5 - Spa Camping. Jaartal onbekend



Kaart nr 6 - Mariembourg. Jaartal onbekend

Op deze kaart staan
de caravans nogal dik
oopen.

Wel herkennen we een
"George Servaye" en
een paar "WA-WA's".

In Mariembourg
wordt jaarlijks een
stoomtreinfestival
gehouden dat wel de
moeite is.

En van het streekbier
"Super des Fagnes"
dat hier gebrouwen
wordt kan je wel
hoofdpijn krijgen.

“POSTKAARTEN staan ook op de BOCC website en kunnen daar groter en in kleur getoond worden



21-22 februari 2009

9^E OLDTIMER BEURS

'T ECHAPPEMENTJE

(auto's, moto's, onderdelen, documentatie)

FABRIEKSPAND
VELDSTRAAT 59 - ROESELARE
E403 - afrit 7, Haven
(op 200m van station)

Deuren open : 9u tot 18u
Ingang : 4 euro

Organisatie : vzw 't Echappementje
Inlichtingen : tel./fax 0032 (0)51 72 55 81
tel./fax 0032 (0)51 72 47 25
e-mail: techappementje@euphonymet.be

21-22 février 2009

9^{ÈME} BOURSE D'ECHANGES

'T ECHAPPEMENTJE

(autos, motos, pièces, documentations)

FABRIEKSPAND
VELDSTRAAT 59 - ROESELARE(B)
E403 - sortie 7, Haven
(200m de la gare)

Porte ouverte : de 9h00 à 18h00
Entrée : 4 euro

Organisation : vzw 't Echappementje
Renseignements : tel./fax 0032 (0)51 72 55 81
tel./fax 0032 (0)51 72 47 25
e-mail: techappementje@euphonymet.be

K B C -

Beknopt

Makkelijker betalen binnen de Europese Unie Hebt u het Europese overschrijvingsformulier al gezien?

Meer en meer bedrijven schakelen over op het Europese overschrijvingsformulier. Op dit nieuwe formulier wordt het huidige nationale rekeningnummer met twaalf cijfers vervangen door het internationale bankrekeningnummer (IBAN) met zestien tekens (in België). Aan het huidige rekeningnummer worden de landcode ('BE' voor België) en twee cijfers toegevoegd. Voor een overschrijving naar een ander Europees land heeft u ook de bankcode (BIC) nodig. Deze IBAN en BIC vindt u nu al bovenaan op uw rekeningafschriften. Het nieuwe Europese overschrijvingsformulier is een instrument van SEPA, de Single Euro Payments Area. U kunt met hetzelfde formulier overschrijvingen in euro verrichten naar rekeningen in België, in alle andere landen van de Europese Unie en in Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De oude en nieuwe overschrijvingsformulieren blijven nog een tijd naast elkaar bestaan. Een Europese overschrijving kunt u ook verrichten via KBC-Online (scherm "Europese overschrijving") en via de KBC-automaat in uw KBC-bankkantoor.

Meer info vindt u op www.kbc.be/sepa. ■



Voor alle soorten en modellen
RUBBERS en DICHTINGEN:

Leon Smet

Frans Beirenslaan 305
B-2150 BORSBEEK
T: 00 32 3 232 75 01
W: www.leonsmet.be
E: info@leonsmet

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

Een ongeloofelijke assistentie
als het om het ONDERSTEL gaat:

RIBA TRAILERS

Robianostraat 76 - 78
B-2150 BORSBEEK
T: 00 32 3.321 70 04
W: www.riba.be
E: info@riba.be

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

Je kan RUBBERS, STRIPS e.d. vinden bij:

Geo Van den Berghe

Industrieweg 54
B-8800 ROESLAERE
T: 00 32 51 24 24 88
W: www.geo-vandenberghes.be
E: vanden.berghe@pi.be

Vertoon je Lidkaart en krijg 10% korting

Voor allerhande Oldtimer ONDERDELEN:

Classic Car Parts

Waversessteenweg
B-1455 BRUSSEL
T: 00 32 2 660 76 99

Voor allerhande RUITEN:

Willemsen Camper Service

Vlielandseweg 131
NL-2641 KB PIJNACKER (Nederland)
T: 00 31 15 369 57 75
E: info@willemsencaravan.nl

Voor allerhande ONDERDELEN:

WEEK-END Comm. v.a.

Lombardsijdelaan 165
B-8434 WESTENDE
T: 00 32 58 23 64 64

VOORTENT of LUIFEL, OP MAAT?

LAMON-VANCRAYNEST

IJzeren Bareel 33
B-8587 SPIERE-HELKIJN (Spiere)
T: 00 32 56 45 55 84
F: 00 32 56 45 77 79
E: vancraynestlamon@skynet.be

Door meerdere restauraties en sloop,
heeft Valère Volders

Constructam Onderdelen op "Stock"

E: valere.volders@telenet.be
T: +32 495 25 38 32
Bivakveld 13, B-3511 Kuringen-Hasselt



Allerhande ONDERDELEN t/m
GERESTAUREERDE CARAVANS bij

O.O.R van de OCC

Oldtimer Caravan Club

OOR staat voor:

Onderdelen - Onderhoud - Restauratie
Beheerder: **Wytse de Boer**

OOR Schuur adres:

Hoofdweg 170 WAGENBORGEN

T: 00 31 596 57 14 06
W: www.oldtimercaravanclub.nl
E: oor@oldtimercaravanclub.nl

de OCC heeft ook een **TE KOOP** rubriek
waar jezelf (DHZ) je bericht kunt plaatsen.



een plaatje uit 1964 van de bouw van een boerderij in de Oostelijk Flevopolder in Nederland.

Deze polder was in die jaren nog volop in ontwikkeling nadat hij was drooggelegd in 1957. In de periode daarna werd hij voorlopig door staatsbedrijven ontgonnen en begin jaren '60 kwamen de eerste particuliere agrariers zich er permanent vestigen. Ook toen werden 'bejaarde' caravans gebruikt als voorlopig onderkomen bij de bouwplaats. Frappant detail: In die periode hoefde men geen motorrijtuigen-belasting te betalen zolang men met de auto niet buiten de polders kwam.

Groeten, Leon Janssen



Belgian Oldtimer Caravan Club

Belgian Oldtimer Caravan Club

website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat@bocc.be

Redactie 'Den Trekker':

Bart Muylle

Wijnendalemolenstraat 9

B-8820 TORHOUT

T: 00 32 50 21 67 58

E: redactie@bocc.be

Opmaak 'Den Trekker':

Matt Hendriks