

België-Belgique
PB-PP
8210 Zedelgem
BC 19320

Den Trekker

Belgian Oldtimer Caravan Club

oktober 2009



zeilen! op een treffen?

Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: 8210 Zedelgem
P409433
4-de kwartaal 2009

Verantwoordelijke uitgever:
Desmedt Robert
Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem



Het Bestuur

**Voorzitter**

Desmedt Robert

Berkenhagenstraat 86
B-8210 Zedelgem

T: +32 50 20 85 49
E: voorzitter@bocc.be
C: Bourgeois B36 / B43

**Ondervoorzitter / Boetiek**
De Coninck Yvette

Haaipanderstraat 40
B-8870 Izegem

T: +32 477 70 72 12
E: ondervoorzitter@bocc.be
E: boetiek@bocc.be
C: Roller Palace 350

**Secretariaat / Kasbeheer**
Folie Erika

Wijnendalemolenstraat 9
B-8820 Torhout

T: +32 50 21 67 58
E: secretariaat@bocc.be
C: Bourgeois B50

**Evenementen Coördinator**
Van Den Langenbergh Dennis

Putakkerstraat 8
B-2290 Vorselaar

T: +32 495 69 15 56
E: evenementen@bocc.be
C: Notin Quator e.a.

**Beheerder ODB**
Prospectie Campings
van den Hemel Peter

Walakker 23 b.113
B-8200 Sint-Michiels- Brugge

T: +32 475 91 46 90
E: odb-prospectie@bocc.be
C: Constructam Condor 4

coördinatie Wallonië: Blavier Philippe

T: +32 4 77 22 14 16

buitenlandse contacten:

redactie - clubblad *Den Trekker:*
Muylle Bart

T: +32 50 21 67 58
E: buitenland@bocc.be
E: redactie@bocc.be

opmaak - clubblad *Den Trekker:*

website-verzorger: Hendriks Matt
E: webmaster@bocc.be

kascommissarissen: Embregts Guust

T: +31 76 565 40 14
E: g.embregts@casema.nl
Coenegrachts Jean Marie

T: +32 4 77 76 49 40
E: jm.coenegrachts@telenet.be

vertaling Franse tekst: Muylle Peter

club fotograaf: Zijlstra Karl

T: +31 416 54 33 04 - E: kahazet@home.nl

Foto's staan op de website:

<http://nl.fotoalbum.eu/Kahazet/>

website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat@bocc.be

rekeningnummer: 738-0163387-61

op naam van: BOCC

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE62 7380 1633 8761

In dit nummer:

Bestuur • Woord van de Voorzitter

Agenda

Wijziging in het BOCC Bestuur

Te gast bij VVK • The English Tour
uit de media (Oteppe)

verslag Midzomertreffen Ronse

verslag Zomertreffen Zonhoven

verslag Dudzele

foto • boetiek • foto • humorkaart

Voorzitter in Oteppe betrapt! Vreemd?

Inschrijf Formulier Treffens

Anecdotes et Bivouacs en Caravane

Postkaarten uit de goede tijd

Advertenties en Handige adressen



Wij voelden het al en tijdje aankomen, onze evenement-cordinator Chris Mermans moest al zijn vrije tijd besteden aan zijn vader, die ondertussen is opgenomen in het rusthuis. Ook zijn moeder belande in het ziekenhuis. Gelukkig is haar gezondheid aan de betehand.

Dus wat vroeger dan voorzien moest een vervanger gezocht worden. Gelukkig was Dennis bereid zijn taak over te nemen.

Ik mag niet nalaten "De Merre" van harte te bedanken voor zijn onvoorwaardelijke inzet. Vooral de beurs in Roeselare lag hem aan het hart. Telkens kwam hij een paar dagen bij ons logeren, om toch maar niets te missen Van menig BOCC-er mocht hij ook dankbetuigingen ontvangen.

We zijn er van overtuigd dat we met Dennis een goede opvolger gevonden hebben. Reeds jaren lid van de club en naast zijn vele deelnamen, ook steeds voor de vrolijke noot zorgde. Ondertussen is hij reeds druk bezig het Openingstreffen in te richten.

Meerdere leden hebben de wens uitgedrukt om terug aan de kust een treffen te beleven. In het hoogseizoen is het voor ons onbetaalbaar, maar in September kunnen wij goede prijzen aanbieden. Gisteren zag ik Joke van camping "De Lombarde" en het eerste wat ze mij vroeg: "Zeg Bob, wanneer kom je nog eens terug met die oude caravannetjes" Dat beloofd!

We houden er ons aan op vier organisaties per jaar. Daarbij komt nog de ECCR volgend jaar in Frankrijk en mogelijk enkele tussendoortjes.

Trop is te veel en te veel is trop.

Begin October beleggen wij een bestuursvergadering. Gelukkig loopt alles naar wens. En ons ledenaantal is zelfs gestegen tot 123. Indien er leden zijn die een belangrijk voorstel hebben ter verbetering, laat het maar weten.

Met deze wil ik toch ALLE mentors van harte bedanken. Door hun inzet hebben wij met volle teugen kunnen genieten van onze bijkomsten. Vooral Zonhoven spande de kroon. Een bijzondere dank aan Valere en Françies maar ook hun vrouwtjes hebben prachtig werk geleverd, ook Stekene was een voltreffer.

Geniet verder van de zon en van de liefde, het is graties en nog verdomd geestig ook.

Groetjes, Bob

Nous l'avons déjà vu ces derniers temps, Chris Mermans, notre coordinateur des événements, devait consacrer tout son temps libre à son père qui est resté dans une maison de repos. Sa mère aussi a été hospitalisée. Heureusement, sa mere est en convalescence.

Donc , il faut chercher de remplaçant, plus tôt que prévu. Heureusement, Dennis est prêt pour prendre sa place.

Je ne veux pas oublier de remercier 'De Merre' pour ses efforts sans réserve. Surtout la Bourse à Roulers était son point culminant. Chaque fois, il venait loger chez nous pendant quelques jours. Il ne voulait rien manquer. D'ailleurs, beaucoup de membres BOCC l'ont félicité.

Nous sommes convaincus que nous avons trouvé un bon successeur avec Dennis. Membre de notre club depuis plusieurs années, ses participations nombreuses, sa bonne humeur, son humour. En ce moment, il est en train d'organiser la randonnée d'Ouverture 2010.

Plusieurs membres désirent une randonnée à la côte. Pendant la Haute Saison, c'est impayable, mais en septembre nous pouvons présenter de bons prix. Hier, j'ai vu Joke du camping "De Lombarde". La première chose qu'elle m'a demandé : Dites Bob, quand est-ce que tu reviens avec ces vieilles caravanes? Ca promet!

Nous voulons quatre organisations par ans et pas plus. Puis, il y a encore ECCR en France l'année prochaine, et peut-être encore quelques petites manifestations.

En tout, le trop ne vaut rien.

Nous organisons une réunion du comité de direction. Heureusement les affaires prennent une bonne tournure. Le nombre des membres a augmenté jusqu'à 123. S'il y a des membres qui ont de bonnes idées, dites-le nous.

Jouissez du soleil et de l'amour, c'est gratuit et même amusant.

Salutations, Bob





Agenda - 2009

datum	club	aard treffen	plaats
2 - 4 okt	COCEv [D]	COCEv-Herbsttreffen	Ritzenbittel, Nortorf/Holstein (D)
16 - 23 okt	OCC [NL]	Herfstvakantie België	Camping Relaxi, Forrieres/Ambly (B)
Agenda - 2010			
18 - 25 apr 2010	OCC [NL]	Bloesemweek	SVR - "De Hoge Kuil" Culemborg (NL)
13-16 mei 2010	RCCF [F]	European Classic Caravan Rally	l'Oreé du Bois, Pas de Calais, Rang du Fliers (France)



wijziging in het BOCC Bestuur



Naam: Chris Mermans
 E-mail: chris.mermans@telenet.be

Hallo BOCC-ers,
 Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen heb ik gisteren (30 juli) met Bob gebeld en zijn we overeengekomen dat ik alle bestuursactiviteiten stopzet met onmiddellijke ingang. Wie het intussen ging overnemen wist ik nog niet, maar heb al gezien dat Dennis dit direct gaat doen, waarvoor ook mijn dank Dennis.

Door het feit dat mijn vader met de ziekte van Parkinson in het rustoord verblijft en nu ook mijn moeder deze week is opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding en inmiddels is overgebracht naar intensieve is het voor mij onmogelijk om de bestuursactiviteiten voort te zetten tot na het najaarstreffen.

Mijn excuses voor alle ongemakken die dit met zich meebrengt en hoop jullie binnenkort te zien in betere tijden.

Met vriendelijke groeten,
Mermans Chris.

P.S. (van de websiteverzorger)
 Vanaf 1 augustus 2009 worden alle berichten die gezonden worden naar het BOCC e-mail adres:

evenementen@BOCC.be

doorgestuurd naar *Dennis Van Den Langenbergh.*





informatie bij	telefoon	e-mail / url
Angela / Jurgen Branczyk	+49 160 98 00 87 80	gasthof-ritzebuettel.de
Fam. van Zomeren en Leeftang	+31 6 40 52 56 06	fred.leeftang@casema.nl
Agenda - 2010		
Ineke / Kees Broekman	+31 343 551327 / +31 6 36063531	keesb@hccnet.nl
BOCC - Bart Muylle	+32 50 21 67 58	buitenland@bcc.be

te gast bij VVK te Lommel



Interclubtreffen VVK (Vlaamse Vehikel Klub) te Lommel

Zondag 30 augustus had het tiende Interclubtreffen plaats aan de Kanaalkom in Lommel. Dit treffen is een jaarlijkse gebeurtenis dat plaats heeft de laatste zondag van augustus. Er waren meer dan 170 deelnemers met doorlopende static show en later op de dag was er ook een "Concours d' Elegance"

De BOCC was vertegenwoordigd door **Valere Volders** met een prachtige combinatie nl. Bedford moterhome en Mostard caravan.

Vele geïnteresseerde namen een kijkje in de caravan. Spijtig dat we geen flyers hadden. De dag voordien had ik aan Valere gevraagd of hij niet meeging naar dit treffen. Mijn verbazing was groot toen ik hem daar zag staan met zijn combinatie. Hij stal voorzeker de show.

Ci Servaye





The English Tour



Op **30 mei 2009** verzamelden 21 oldtimer caravans op de winderige parkeerplaats van P&O Ferries in Calais voor een **29 daagse reis door Zuid Engeland** onder de vakkundige leiding van Fred en Jopie Leeflang. Het bekoorlijke glooiende landschap van Zuid Engeland roerde ons maar vooral Londen maakte op ons een enorme indruk. Dit werd een van de mooiste caravanreizen die we maakten. Hieronder vindt u het verslag van één reisdag.

Donderdag 4 juni 2009.

Bij het ontbijt is het al duidelijk : gestoofde tomaten, eieren, worstjes, spek en witte bonen in tomatensaus. Onze maag is er niet zo op gesteld.

Hun culinaire smaak is zeker niet het enige wat Britten van de rest van Europa onderscheidt.

Hun geschiedenis is anders verlopen, hun instellingen hebben zich anders ontwikkeld en daardoor zijn ze anders gaan denken. Kortom de Britten zijn anders. Bovendien wonen ze op een eiland en ooit beheersten ze de wereldzeeën. Ze hebben nooit een Franse revolutie gehad, hun geschiedenis schreed voort door langzame evolutie. Ze koesteren hun cultureel erfgoed als geen ander.

En o ja, ze rijden links.

Vanmorgen was het vroeg uit de veren want we hadden een lange reis voor de boeg, ruim 160 miles. Dat mag weinig lijken maar op de uiterst smalle Engelse wegen die de schilderachtige dorpjes met elkaar verbinden halen we met moeite een gemiddelde van 30 miles per uur.

We zijn op weg naar de westkust maar reizen via de alternatieve route om een bezoek aan Stonehenge te kunnen brengen. Het is bijna middag als we plots op een grote vlakte de in hoefijzervorm opgestelde Bluestones ontwaren. Dit monument dat tot ons werelderfgoed behoort staat hier al ruim 5000 jaar. De kring van Sarsen Trilithons heeft een geheimzinnige en mystieke uitstraling waar sommige leden van de groep zeer gevoelig voor blijken te zijn.

Riems heeft vandaag 4 keer een U-turn moeten maken en Tinny en Sjoerd zijn samen met 2 andere caravans een doodlopende straat ingereden. Ook bij ons blijkt de jufvrouw van de GPS helemaal van slag. Gelukkig hebben we een kaart bij en tegen vieren komen we op de mooie camping Hurn Lane van de Camping Club aan.

Nog voor we de pootjes van onze caravan hebben uitgedraaid worden we door onze nieuwe Engelse burens uitgenodigd op "Afternoon Tea with scones". Niet alleen is Engeland een mooi land met een prachtige natuur en schilderachtige dorpjes, er wonen ook nog vriendelijke mensen.

Om 17 uur is er het O.C.C thee-uurtje. Hoewel er dan weinig echte thee wordt gedronken, is dit dagelijks terugkerend ritueel eerder een sociaal gebeuren waar de organisatie haar plannen voor de volgende dag toelicht en waar over de gebeurtenissen van de voorbije dag wordt nagepraat.

Na het avondeten nog vlug een wandeling naar het strand. Om op het strand te komen moeten we door een natuurgebied. Hier heeft men de natuur jarenlang de vrije loop gelaten. In de bescherming van een hoge duinenrug groeien hier tientallen variëteiten van bomen, struiken en planten. Ook bloemen ontbreken niet, fel geel en rood. In de bomen geven de vogels een oorverdovend concert. Op het strand aangekomen is het plots muisstil. In de verte zien we de zon langzaam in de zee verdwijnen. Zo ongeveer moet het paradijs eruit gezien hebben, of toch bijna.

Burnham on Sea, Somerset, donderdag 4 juni 2009.

Jos Janssens

Vier kinderen gewond in omgekanteld treintje

Vier kinderen zijn lichtgewond geraakt nadat een toeristrentje (foto) omkantelde op vakantiedomein L'Hirondelle in het Luikse Oteppe. Het treintje reed iets voor 17 uur met 15 Vlaamse en Waalse kindjes door het park, toen een auto vóór hen plots stopte. «Daardoor moest onze machinist ook bruusk remmen», vertelt Ludo Martens (56), de Vlaamse parkuitbater. Het treintje reed op dat moment 5 kilometer per uur. Door het onverwachtse manoeuvre kwamen de twee wagonnetjes in een schaarbeweging te staan en kantelde er één wagonnetje in de berm. «Er is even wat paniek uitgebroken, toen mensen zagen dat er ambulances kwamen aangereden», zegt Martens. Uiteindelijk werden acht inzittenden naar het ziekenhuis gebracht.



Maar de letsels waren nooit zwaar. Een 12-jarig meisje uit Gingelom had een gebroken arm — zij moest gisteravond nog geopereerd worden. Bij een 10-jarig meisje uit Marchienne waren enkele tanden gebroken. Twee anderen hadden blauwe plekken.

L'Hirondelle trekt elk jaar duizenden toeristen, vooral Vlamingen en Nederlanders. (CL) Foto Longrie



verslag midzomertreffen Ronse

RONSE - RENAIX
26-27-28 juli

Camping de Fiertel gelegen op het domein de Fiertel is te vinden in het zuiden van de Vlaamse Ardennen. De Vlaamse Ardennen een landschap met vrouwelijke vormen. Logisch dat Peter hiervoor heeft gekozen. Het meer dan schitterende weer kon Peter niet worden verweten. De camping is een terras-camping met plaats voor 27 caravans en veel tentplaatsen.



Het leuke van eerder komen is dat je alle medekampeerders ziet komen, zoeken naar een mooi plekje en soms tot vermaak ziet worstelen met luifel of voortent en in een enkel geval met de satellietshotel.



De openingsreceptie was zoals gewoonlijk zeer gezellig maar wel doorspekt met commercials van leden die nog een evenement op stapel hadden staan. Enkele nieuwkomers werden geïntroduceerd.

De vrijdag-en zaterdagavond hebben velen van de 16 aanwezige caravans, al of niet gezamenlijk, gezien het fantastische weer tot laat in de avond buiten gezeten met [veel] wijn, bier en weinig frisdrank. Op zaterdagmiddag was een tripje gepland. Aangezien ik hier niet aan heb deelgenomen volgt thans een verslag van tante Vit. Peter stelde voor om met de huifkar [24 personen] een



Aangezien wij reeds op woensdag gearriveerd zijn konden wij het ons permitteren een mooi plekje uit te zoeken met in de verte uitzicht op het muziekbos. Het muziekbos bezocht maar geen spoor van muziek. Wel twee kwetterende oude wijven.





toer te rijden door het mooie landschap van de Vlaamse Ardennen. Er waren liefst 31 liefhebbers, dus schuif maar, dichter, dichter bij. Voor Dennis was geen zitplaats, hij bleef rechtstaan, achterop het "opstapje". Hij sprong er op en af en liep meer achter de wagen dan er op. [Het vijfde wiel]. De huifkar getrokken door twee sterke paarden, heel mooie beesten, maar die moesten ook hun behoeften doen.

En Dennis met zijn toestel om de hals,

foto's nemen, lopen en lopen....plots zien we hem stoppen bij een paardendrol, zijn broek omlaag.....zijn witte mensenachterste boven de paardenstront en dus net of hij zijn behoefte deed. Algemeen schatergelag!!!!!! Na de rit bleven nog velen achter om iets vloeibaars tot zich te nemen hetgeen op de camping werd vervolgd.

Zoals bekend mag zijn gebeurt er op een evenement van de BOCC altijd iets bijzonders, zo



ook op zaterdagochtend.

Een van de leden kwam aanrijden met Volvo en WA-WA. Keek waar hij wou gaan staan, zwaaide vrolijk naar de medekampeerders, en reed met de voorkant van zijn voiture in een diepe greppel. Schrik alom gevolgd door vrolijkheid aangezien de inzittenden niets was overkomen.

Nadat de caravan was afgekoppeld is met

behulp van een dikke Mercedes en mankracht de auto met gelukkig weinig schade weer op het pad gezet en kon ons lid alsnog een plekje zoeken.

Foto's van dit accident zult u ongetwijfeld aantreffen op de website.
Al met al was dit weer een tof evenement.

[Co-productie van tante Vit en Ton]





14 tot 17 augustus 2009

Vrijdag 14 augustus

Om 10:00 uur kwamen wij toe in Camping Holsteenbron voor ons 4 daags Zomerreffen van de BOCC. Onmiddellijk bij aankomst worden wij op een sympathieke wijze onthaald door de inrichters Valère, Ci en hun partners. De eerste uren na onze aankomst zien wij de overige deelnemers toekomen, uiteindelijk zullen het er 27 in totaal worden.



De namiddag werd verder besteed aan lekker nietsdoen, genieten van het prachtig weer en uitgebreid de kennissen hernieuwen met onze vrienden leden.

Wij waren opgesteld in een groot vierkant met centraal een grote party-tent waar de feestelijkheden zich tijdens de ganse rally zouden afspelen.

Om 19:00 uur werden wij door een geluidsversterker opgeroepen om in en rond de feesttent te verzamelen voor een tot dan toe geheim animatie gebeuren. Een tafel vol met verkleed attributen en onze gastheren met hoge en bolhoed maakten het raadsel van wat er ging gebeuren nog groter.



Maar onze Valère schitterend in zijn rol als animator nam snel de laatste twijfels weg en kondigde aan dat het de bedoeling was om van de deelnemende paren een fotobestand aan te leggen en daarom werd iedereen hiervoor door onze even sublieme Ci op deskundige wijze aangekleed.

Fotograaf van Dienst was onze vriend Dennis. Met veel gelach en de nodige commentaar werd de avond daarna afgesloten met de nodige droogjes en natjes.



Zaterdag morgen

Wij zijn steeds vroege vogels en na ons ontbijt en toilet gebeuren maakten wij nog een tochtje om de onmiddellijke omgeving beter te leren kennen.

Om klokslag 10:00 uur werden wij weerom door Valère, de vaste Speaker van Dienst, verzocht om ons met stoel naar de feesttent te begeven. Er werd ons samen met een welkomswoord verteld hoe de dagindeling vandaag en morgen verder zou verlopen. Alvorens tot het aperitief gedeelte over te gaan werd onze voorzitter Bob nog aan het woord gelaten, die dan reeds kon beamen welke prachtige organisatie onze Limburgse vrienden



tot dan reeds op hun actief hadden. De apert, een gefruite Sangria, heeft erg gesmaakt.

Aan het einde van de bijeenkomst werd afgesproken om te 14:00 uur te verzamelen voor een bezoek aan het Vlaams Mijnmuseum te Beringen. Onder leiding van onze gidsen V en C zette de karavaan zich stipt om 14:00 uur in beweging om via een tocht van +/- een 20-tal km Beringen te bereiken.



Het bezoek aan het Mijnmuseum was zeer leerrijk en menig BOCC-er heeft zich gelukkig geprijsd dat hij zulks vroeger zelf niet hoefde mee te maken. Bij onze terugkeer in de camping was het bijna tijd om aan het laatste luik van de dag te beginnen, nl. onze BBQ.

Deze gezellige bedoening, tafeltjes netjes naast elkaar op ons binnenplein was weerom een pluim die onze inrichters op hun hoed mochten steken. De verdere avond werd besteed aan gezellig napraten, samen met het genieten van de nodige drankjes.





Zondag morgen

Toen ik zondagmorgen omstreeks 6:00 uur voor een plasbeurt even uit de caravan moest was onze crew reeds bezig aan het kokkerellen voor ons "Spek met Eieren" ontbijt dat tussen 8:00 en 9:30 uur (u weet wel waar) zou plaatsvinden. Wij werden verwend zoals nooit te voren en met de allures van een sterren restaurant werden de hongerigen gespijst. Nadien was er wat vrije tijd en velen maakten hiervan gebruik om naar de markt in Zonhoven te gaan, maar om 12:30 uur moesten wij terug



Achteraf was er nog mogelijkheid om al deze en nog meer artikels in hun winkel aan te kopen waar onze leden duchtig hun geldbeugel bovenhaalden.

Na onze terugkeer in de camping was het voor het merendeel der deelnemers tijd om huiswaarts te keren want voor velen wachte maandag de arbeid.

Voor de blijvers werd het nog een prettige avond en samen werd nog menige fles



klaar zijn om naar "Bleuberry Fields" in Koersel te vertrekken.

Dit bleek een farm te zijn waar op een oppervlakte van 15 ha bosbessen werden geteeld. Bij aankomst een kleine deputatie van een honderd meerdere producten, nl. bosbessebwijn, daarna een uitgebreide rondleiding met een kundige gids en vervolgens nog beurtelings een frisse bosbessenlimonade en een ijkroom coupe met bosbessen coulis.



ontstopt alvorens het zandmannetje op te zoeken.

Maandag morgen

Ietwat later dan voorheen kwam iedereen te voorschijn, het was wat bewolkt maar het schitterende weder der vorige dagen zou vandaag niet anders zijn. De meesten zaten nog gezellig samen, anderen maakten zich klaar om de camping te verlaten. Zoals de dag tevoren klonk nu ook de bel telkens als een familie die de camping verliet.

Bij een Oldtimer maakte men het waar om terwijl hij na zijn span vertrekkensklaar te



hebben gemaakt en hij iedereen nog ging groeten, zijn caravan af te koppelen, zodat hij zonder zijn aanhanger nog een ereronde reed onder algemeen gelach.

Om 14:00 uur was de camping vrijwel opgedoekt en waren ook wij op weg om onze thuisbasis te bereiken.

Wat mogen wij nu onthouden van deze samenkomst.

Het weder was gedurende het ganse verloop schitterend, maar vooral de organisatie van onze 2 inrichtende koppels had geen voorgaande. Aan niemand anders hebben zij hulp gevraagd en als iedereen aan het niksken was waren zij stevast met een of andere voorbereiding of na-afwas bezig en dit steeds met de glimlach.

Proficiat en hartelijk bedankt voor de mooie dagen.

Fernand Vansteenbeek. (Constructam Coral 4)



Zonhoven

Oude caravans verzamelen aan Holsteen

De Belgian Oldtimer Caravan Club (BOCC) koos dit jaar camping Holsteenbron uit voor een treffen van kampeertoeristen die een voorliefde hebben voor héél oude caravans. Onder de oude kampeerbakken met uitgesproken ronde vormen, stonden er ook enkele Bourgois-caravans: voor de echte liefhebbers zo ongeveer het summum der oude gloriën omdat ze van Belgische makelij zijn. "Het gebrek aan comfort nemen we er graag bij", zeggen Leonce en Vanessa uit Nieuwerkerken. Leonce vond een oude Bourgois, die al jarenlang ergens in een bos stond te verkommeren en was er helemaal weg van. "Ik vond dat gewoon heel mooi en heb de caravan gerenoveerd. Destijds wist ik zelfs niet dat er nog mensen waren die dezelfde voorliefde hebben." WIVA



Foto Raymond LEMMENS



tussendoortje Dudzele



Jeannine de inrichters van het evenement in de kocht maar bleven lid. Zo zie je maar, eens van de microbe gebeten....

We waren weer internationaal, want ook twee Noorderburen waren van de partij.

De tipitent stond opgebonden, midden in de wei aan een grote mast. Jammer, maar het openzetten was een gevecht tegen de wind, dus bleef ze dicht. 's avonds rockmuziek voor de liefhebbers.

Zaterdag

Heerlijk zonnig weertje en er wordt heel



vrienden meenemen, dan groeien we zeker. Te meer het zijn jonge mensen die onze toekomst verzekeren. Wanneer die mannen van Tielt aanvagen met "Jeu de Boule" weten ze van geen ophouden meer. Ik denk zelfs dat ze een netje ballen onder hun hoofdkussens leggen om goed te kunnen slapen.

's avonds B.B.Q. steeds klaargemaakt door onze Marine koks die het beste uit hun kast halen om het ons maar gezellig te

Bij de "BIERLEEUWEN" 23-24-25-26 juli

Wij vertrokken Vrijdag namiddag. Na een lange vermoeiende rit van een kwartiertje (ha! ha!) Dit jaar had Peter de bewegwijzering lang een andere weg gezet en bleven de deurtjes van onze caravan netjes dicht en de tassen mooi op hun plaats.

Aangekomen stonden er al enkele sleurhutten en tot aller verrassing Toontje en Zwalmstreek. Ze hadden hun caravan ver-



wat bij elkaar gezeten en afgetetterd. Er werd bijna een club opgericht van vrouwelijke ingenieurs bij het uitvinden van w.c s en stortbaden.

's namiddags kwam een vereniging met herdershonden (Border-Collies) een wedstrijd houden.

De baasjes maar vooral de bazinnetjes waren al zotter dan de lieve beestjes zelf.

Weer een nieuw lid.

Als de scoetermannetjes telkens nieuwe





maken. Naast vele bezoekers kwamen ook onze buren Luc en Gudrun meegenieten. Er werd ook een stevig potje gedronken en dat zingen kwam van zelf. "De Marie Louize zal nooit vergaan" klinkt nog steeds in mijn oren.

Zondag morgen

kwam de verrassing van de dag. Gino en Rina waren belet om bij ons te



staan maar vonden niet beter om ons te komen begroeten met zakken broodjes, hesp, kaas, en droge worstjes.



Niet meer normaal voor de buitenmens maar ja we zijn een volkje apart maar willen hen met deze oprecht bedanken.

Wat jullie nog moeten weten. Sabientje de vrouw van Tom, de voorzitter van de Bierleeuwen liep er rond met haar dik buikje maar is ondertussen bevallen van een flinke dochter.

Dikke proficiat namens de BOCC.

Dank je wel jonge gasten en tot ????
Tante Vit

post aan de voorzitter, van Velina



Mama stelt bij ons de wet, papa moet nu vroeg uit bed,
9 maanden heeft mama alles van mij moeten verdragen
nu kan ik eindelijk papa plagen.

30 juli 2009
3040gr 49cm

papa & mama: Tom Gillieu - Sabine Van Damme
maler: Hilde Van Damme - peter: Kjetil Deprés

en dit is het AZ St-Jansziekenhuis in Brugge Kamer 757

(Als u van te voren een belt en aan papa & mama vertelt
wanneer u mijz luiet komt verschoonen,
dan zal ik u met een volle belonen.

Riddervoordestraat 75, 8210 Zedelgem, 050 678 562
Velina's vrolijkende geboortelijf ligt bij de Fun.



een foto



Ook onze **Mats** wist als enige jongere van het gezelschap zich bezig te houden in Dudzele: hij verdeelde zijn tijd en aandacht onder alle aanwezige honden!
Hier met herder "**Roxanne**" van Dennis.

foto: mireille de pla



boetiek artikelen

T-shirt € 8,=
T-shirt kind € 7,=
Polo € 15,=
Sweater € 20,=
Fleece € 25,=

deze Artikelen zijn te koop in de Boetiek van Clubartikelen

Yvette De Coninck heeft bij de treffens diverse spullen bij,
maar als je zeker wilt zijn dat een bepaalde maat er is,
dan graag vooraf bestellen, met:
telefoon: +32 477 70 72 12
e-mail: boetiek@bocc.be

Sticker klein € 1,50

Vaantje € 10,=

Sticker groot € 10,=



een mooie foto van Yvette en Bob aan de afwas in Dudzele : "goed gekweekt!".

foto: mireille de pla

humor postkaarten



humor postkaarten: Frank De Cuyper



Voorzitter betrap in Oteppe? Vreemd?



op de foto in het liefvallige gezelschap van Mireille en Patriz



uit de media

...k een interessant
...pen met een libe-
...rise over het be-
...mo 2009. Daar-
...ussen twee ere-
...ert Claes of Jac-
...voor de hand.
...een heldere en
...filosofische kijk

id

...vertoeft echter
...ents rusthuis.
...an 1952 tot
...en van
...pen van
...Havenbe-
...in hart en nie-
...en filosofische
...ie een passie
...en zijn haven.
...le in voor de
...ugge, maar
...epen het te
...seerd uit-

...momenteel moeizaam van een
...herseninfectie en een ongeval. In
...juni 2008 werd de gepensioneerd-
...de apotheker uit de Julius Doogh-
...elaan in Sint-Kruis plots onwel
...en diende opgenomen te worden
...in het ziekenhuis. Nadien was hij
...tijdelijk zijn spraakvermogen
...kwijt.

Tot overmaat van ramp raakte

„Wie zijn broek afsteekt in het parlement, komt op tv”

Jacques Devolder eind april jl.
betrokken bij een aanrijding met
een tankwagen in Tielt. Daarbij
werd de oud-politicus



Inschrijf Formulier Treffens

Naam Treffen:

Datum Treffen:

Uw Naam: **Lidnummer:**

Telefoon: **E-Mail:**

Datum Aankomst:

Vermoedelijk Uur van Aankomst:

Datum Vertrek:

Merk & Type Kampeermiddel:

Aantal Deelnemers:

Formulier naar onze evenementen coördinator: Dennis Van Den Langenberg
Putakkerstraat 8
2290 Vorselaar

Downloaden - Printen - Opsturen

T: 00 32 496 20 54 72

OF
op website: www.bocc.be
MENU: Inschrijving Treffens

dit formulier invullen
digitaal versturen

OF
mail deze gegevens naar:

evenementen@bocc.be



Belgian Oldtimer Caravan Club



Anecdotes et Bivouacs en Caravane

ANGLETERRE

Dromen en uitvoeren

Au retour de notre premier voyage, je déclare à un client :

J'avais deux fantasmes dans ma vie d'automobiliste :

Un, rouler à gauche. Deux, tirer une caravane. Eh bien, maintenant, c'est fait !

– Détrompez-vous, me répond-il en souriant, il vous en reste un troisième...

– Lequel ?

– Tirer une caravane en roulant à gauche !

Quelque mois plus tard, nous traversons le Channel.

Quand je dis « nous », cela veut dire : la voiture, la caravane, mon fils et moi-même.

Rouler à gauche, même avec une caravane, n'est pas compliqué.

Bien sûr, il faut être plus attentif que chez soi, surveiller d'abord le rétro de droite,

se méfier des changements de direction et... se souvenir qu'on roule à gauche

chaque fois qu'on reprend le volant ! Au bord des routes qui sortent de Douvres,

de grands panneaux vous rappellent *Keep left* pendant plus de vingt ou trente kilomètres

– que dis-je ? – vingt ou trente miles !

Bah ! Les Anglais qui viennent sur le continent ne semblent pas avoir

trop de problèmes pour changer de côté. S'ils rentrent chez eux sains et saufs,

pourquoi pas nous ? Je pars donc avec la caravane en pleine confiance.

En effet, lors de ma première expérience, je n'avais eu qu'un seul réflexe de droitier.

Je m'étais arrêté à un feu rouge placé à ma droite !

Philippe et Thomas BLAVIER



annonce

Oldtimer Caravan foto's, op de volgende website's:

met meer dan 150 fabrikanten en meer dan 250 folders:

www.caravan-museum.de van CARAVAN MUSEUM Duitsland

met meer dan 600 foto's van Oldtimer Caravans:

www.lnqs.com/oldtimercaravans/ van OLDTIMER CARAVAN PHOTO GALLERY

met 105 pagina's foto's van caravans:

caravanier.skyrock.com/ van CARAVANIER

of deze site met 101 pagina's caravanplezier:

caravanexpo.skyrock.com/ van CARAVAN EXPO



Hallo mede- oldtimer- caravanners,

Reageren kan steeds via: hendrickx.francis@euphony.net.be
Ci Servaye

Kaart nr. 11 - Nismes –« Camping » afgestempeld 06/07/70



Kaart nr. 12 - Chaleux sur Lesse –"Les aiguilles" 25/07/72

Nismes ligt in de mooie vallei van de Virion zo'n 115 kilometer ten zuiden van Brussel. De camping is verdwenen. Het is nu een park.

In Nismes ligt ook "Fondry des Chiens" een soort openluchtgrot, met diepe kloven en indrukwekkende woeste afgronden..

We herkennen hier een WA-WA de andere caravan kan ik niet thuisbrengen.

De naaldrotsen van Chaleux staan in het water van de Lesse geplant en zijn langs de rechterkant gesierd door een obelisk "La Chandelle".

Deze rotsen zijn tot 70m hoog. De omgeving is nu een natuurpark en kamperen is er verboden. In 1972 was het nog toegelaten.

We zien hier een een WA-WA in gezelschap van een De Reu.

**"POSTKAARTEN uit de goede tijd" staan ook op: www.BOCC.be
de BOCC website en kunnen daar groter getoond worden en in kleur.**



BANK en VERZEKERING

Wij hebben het voor u

Torhoutsesteenweg 201
8210 ZEDELGEM

T: +32 50 25 07 10
F: +32 50 25 07 11
E: zedelgem@kbc.be



**PowrMovers
Belgium
Get the Powr**

Frankrijklaan 15 D
8550 - ZWEVEGEM
+32 484 15 84 74

info@powrmovers.be
www.powrmovers.be



Hofstraat 8, TORHOUT
+32 50 21 12 51
buraltorhout@skynet.be
www.bural.be

*Fotokopie • Pdf
Plastificeren
Uurwerken
Batterijen
Kopie sleutels
Graveerwerk
Stempels - Fax
Printer inkt
Kantoor
Weerstations
Folder*

Veerle Willemyns



ONDERDELEN t/m GERESTAUREERDE CARAVANS
O.O.R van de Nederlandse OCC
Oldtimer Caravan Club

OOR = **Onderdelen - Onderhoud - Restauratie**
Beheerder: **Wytse de Boer**

OOR Schuur: **Hoofdweg 170 WAGENBORGEN - NL**

T: 00 31 596 57 14 06 - W: www.oldtimercaravanclub.nl - E: oor@oldtimercaravanclub.nl
de OCC heeft ook een **TE KOOP** rubriek op hun website waar jezelf een ADV kunt plaatsen

**Camping
Pont de
Berguème**

*Berguème 9,
B-6970*

TENNEVILLE

+32 84 45 54 43
W: pontbergueme.be

BOCC'ers 10% korting

**Camping
Gerstekot**

*Vinkenlaan 30
B-9250*

WAASMUNSTER

+32 3 77 23 424
W: gerstekot.be

BOCC'ers 10% korting

**Camping
Kasteel-Domein
L'Hirondelle**

*Château
B-4210*

OTEPPE

+32 85 71 11 31
W: lhirondelle.be

BOCC'ers 10% korting



Camping Benelux

Rue de Harzé 14
B-6980

**LA ROCHE
en ARDENNE**

+32 84 41 15 59
W: campingbenelux.be

BOCC'ers € 12 p/n

niet in:
Juli - Augustus
Hemelvaart
en Pinksteren



*wij wensen Freerk
sterkte bij alle
behandelingen
en snelle beterschap
Bestuur BOCC*

Freerk Steenhuis

Achterdiep z.z.10
SAPPEMEER (NL)
+31 598 39 60 71
fsteenhuis@home.nl

Constructam Onderdelen

door meerdere
restauraties en sloop
heeft

Valère Volders

veel op "Stock"

Bivakveld 13
B-3511
KURINGEN-HASSELT

+32 495 25 38 32
valere.volders@telenet.be

RAMEN: PLASTICRAFT - Archimedesstraat 16 - B-8400 OOSTENDE
T: +32 59 70 39 43 - F: +32 59 80 84 76 - W: www.plasticraft.be

ONDERSTEL: RIBA TRAILERS - Robianostraat 76 - 78 - B-2150 BORSBEEK
T: 00 32 3.321 70 04 - W: www.riba.be - E: info@riba.be

RUBBERS en DICHTINGEN: Leon Smet - Frans Beirenslaan 305 - B-2150 BORSBEEK
T: 00 32 3 232 75 01 - W: www.leonsmet.be - E: [info@leonsmet](mailto:info@leonsmet.be)

RUBBERS, STRIPS: Geo Van den Berghe - Industrieweg 54 - B-8800 ROESELAERE
T: 00 32 51 24 24 88 - W: www.geo-vandenbergh.be - E: vanden.berghe@pi.be

RUBBERSHOP: Technirub VIZO - Morseweg 11 - Industr. ter. 3899 BP ZEEWOLDE NL
T: +31 36 523 62 66 - F: +31 36 523 62 60 - W: www.technirub.nl

ONDERDELEN: WEEK-END Comm. v.a. - Lombardsijdelaan 165 - B-8434 WESTENDE
T: 00 32 58 23 64 64

RUITEN: Willemsen Camper Service - Vlielandseweg 131 - NL-2641 KB PIJNACKER NL
T: 00 31 15 369 57 75 - E: info@willemsencaravan.nl

VOORTENTEN: LAMON-VANCRAYNEST IJzeren Bareel 33 - B-8587 SPIERE-HELKIJN
T: 00 32 56 45 55 84 - F: 00 32 56 45 77 79 - E: vancraynestlamon@skynet.be



Achterkant



maar er kwam iets tussen



Belgian Oldtimer Caravan Club

Belgian Oldtimer Caravan Club

website: www.bocc.be

e-mail: secretariaat@bocc.be

Redactie 'Den Trekker'

Bart Muylle

Wijnendalemolenstraat 9

B - 8820 TORHOUT

T: +32 50 21 67 58

E: redactie@bocc.be

Opmaak 'Den Trekker'

Matt Hendriks

Het volgende clubblad verschijnt begin januari 2010

Inzendingen voor het volgende clubblad moeten toekomen bij de redactie, ten laatste op: **15 december 2009**